

# Ανιχνεύοντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη

**3ο Γυμνάσιο Χαλκίδας**  
**Σχολικό Έτος 2021-2022**

# Η ιδέα μας...

Η ιδέα να ασχοληθούμε με τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, μετατράπηκε σε ανάγκη με το άκουσμα της είδησης του θανάτου αυτού του σπουδαίου Έλληνα.



# Οι συμμετέχοντες...

Οι μαθητές της Γ' Τάξης και συγκεκριμένα τα τμήματα Γ1, Γ3  
αγκάλιασαν την ιδέα να εμβαθύνουμε στα ιδιαίτερα  
χαρακτηριστικά έμπνευσης του μεγάλου μας δημιουργού.



# Η αρχή του ταξιδιού μας...

Χωριστήκαμε σε ομάδες,  
ορίσαμε την ώρα και την ημέρα των συναντήσεών μας  
και το ταξίδι ξεκίνησε.



# Πρώτος σταθμός



Πρώτος σταθμός η οικογένεια  
και τα παιδικά χρόνια του Μίκη.

# Δεύτερος σταθμός

Δεύτερος σταθμός τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που συνέπεσαν με τη φάση της διαμόρφωσης του χαρακτήρα, της προσωπικότητας και του ταλέντου του.



# Τρίτος σταθμός

Τρίτος σταθμός η μεγάλη προσφορά στην πολιτιστική μας ταυτότητα αφού μελοποιώντας τα ποιήματά τους, μας έφερε σε επαφή με την ποίηση αφού όλοι σιγοτραγουδήσαμε Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, Καμπανέλη, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.



# Τέταρτος σταθμός

Τέταρτος σταθμός η ταύτιση της μουσικής του  
με το θέατρο και τον κινηματογράφο.





# Η άφιξή μας στο Γαλατά Χανίων

Το επιστέγασμα ήταν η μετάβασή μας στα Χανιά,  
η επίσκεψή μας στο πατρικό του σπίτι στο Γαλατά  
και η ξενάγησή μας στη ζωή του εκεί  
από τον καρδιακό του φίλο Γεώργιο Αγοραστάκη.

Γράψαμε τις εντυπώσεις μας στο βιβλίο εντυπώσεων που υπάρχει στο  
σπίτι, το οποίο με την αιγίδα του Δήμου Χανίων, αφού η οικογένεια το  
δώρισε σ'αυτόν, ανακατασκευάστηκε με σκοπό να μετατραπεί σε  
μουσείο και πολιτιστικό σταθμό για όσους θέλουν να γνωρίσουν τον  
Μίκη Θεοδωράκη ανασαίνοντας τον ίδιο αέρα,  
δηλαδή της Αγαπημένης του Κρήτης.



# Η επίσκεψή μας στην τελευταία του κατοικία

Τέλος επισκεφτήκαμε τον τάφο του, αφού η επιθυμία του ήταν να ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, συνοδευόμενοι πάντα από τον κύριο Αγοραστάκη, κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή ως φόρο τιμής στο σπουδαίο συμπατριώτη μας και τέλος τραγουδήσαμε όλοι μαζί το *“Ένα το Χελιδόνι”* θεωρώντας ότι έτσι αποδίδουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που έντυσε με μουσικές και ιδέες την Ελληνικότητά μας και φρόντισε με το ταλέντο του να κάνει γνωστή την πολιτιστική μας κληρονομιά στα πέρατα του κόσμου.

# Επίλογος...

Το ταξίδι μας τελείωσε εκεί  
με την ευχή η ζωή και το έργο του μεγάλου μας μουσικού  
να αποτελεί για εμάς και τους μαθητές μας  
πάντα παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης.



# Στιγμές από το ταξίδι μας...





# Στιγμές από το ταξίδι μας...

