

# Έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της Ε2 τάξης

Εικόνες σε λευκό φόντο

Φλεβάρης 2021

Καινούριο χιόνι πέφτει  
Επάνω στο παλιό  
Κι άλλες νιφάδες βιάζονται να γίνουν  
λάσπη.

Ντίνος Χριστιανόπουλος.

# Παράξενη σιωπηλή ομορφιά



Όταν η φύση δημιουργεί τέχνη

Αναστασόπουλος Νικόλαος



# Η απλότητα

Καργαδούρη Φένια



- **Ελλη Αλεξίου - Ο Χιονάνθρωπος**

Πιπεριά για μύτη  
κάρβουνα για μάτια  
για τα δυο του χέρια  
ξύλα δυο κομμάτια.

Να, και για καπέλο  
μια παλιοκανάτα  
κοντοστρουμπουλάτος  
σαν χοντροπατάτα.

Όσοι θα περνούνε  
και θα τον κοιτάζουν  
θα χαμογελούνε...  
και θα τον... θαυμάζουν.

# Ροζ συμφωνία

Γρατσάνη Ε.



# Ο κόσμος από έξω

Κορατζάνης Γ.





# Η ανάπαυση του πολεμιστή

Αρβανίτης Δ.



# Ζωή μέσα στο χιόνι

Σχοινιάς Α.



Το χιόνι, ω χιόνι!  
Παιγνιδιού τρέλα,  
πάλεμα, νέοι,  
γέροι, έλα, γέλα!

Κωστής Παλαμάς

# Παιχνίδια στο χιόνι

Κώστας Κ.



# Σφαίρα χιονιού

Βυτινώτης Δ.



# Γαλάζιο άγγιγμα

Δημήτρης Β.



# Απάτητη γη

Δημήτριος



Ένα δέντρο μες στο πάρκο στέκει μοναχό...

Εβίτα Γ.





# Η ξεκούραση του χιονάνθρωπου

Τζιλιβάκη Σ.



*Αγάπη είπες;  
Ο καθένας την πελεκάει όπως θέλει.  
Άλλος με πέτρα.  
Άλλος με χιόνι.*

*Η πιο σωστή να ξέρεις, είναι από χιόνι.  
Κρατάει όσο κι η αληθινή.*

*Μενέλαος Λουντέμης*

# Συμφωνία χρωμάτων

Τζιλιβάκη Σ.



# Το χιονισμένο γεφύρι

Σχοινιά Λένια



# Υψηλή ομορφιά

Κωτσικόπουλος Νίκος



# Λευκή συμφωνία

Κράνης Παύλος



*Ευτυχισμένοι σε τούτο το θέαμα οι μικροί ταξιδιώτες κοίταξαν προς τις κορφές. Ένας τους φώναξε: «Γεια σας, ψηλά βουνά!»*

*Ζαχαρίας Παπαντωνίου*

# Γεια σας ψηλά βουνά

Κουρούμαλη Δέσποινα





# Λεπτές γραμμές

Ερνέστο Σακελλίων



# Νυχτοπερπατήματα

Αριστογείτων



*-Κώστας Καρυωτάκης, «Το χιόνι»*

*«Τι καλά που 'ναι στο σπίτι μας τώρα που έξω πέφτει χιόνι!  
Το μπερντέ παραμερίζοντας τ' άσπρο βλέπω εκεί σεντόνι  
να σκεπάζει όλα τα πράγματα, δρόμους, σπίτια, δένδρα,  
φύλλα.*

*Πόσο βλέπω μ' ευχαρίστηση μαζεμένη τόση ασπρίλα.*

*Όμως, κοίτα, τουρτουρίζοντας το κορίτσι εκείνο τρέχει.  
Τώρα στάθηκε στην πόρτα μας, ψωμί λέει πως δεν έχει,  
πως κρυώνει, πως επάγωσε...*

*Έλα μέσα κοριτσάκι,  
το τραπέζι μας εστρώθηκε κι αναμμένο είναι το τζάκι!»*

# Χιονισμένη πολιτεία

Μπέλιου Αναστασία



# Ο αποχωρισμός

Δούκας Θάνος



# Αχνοπασπαλίσματα

Φαράντου Κ.



# Θέα από το μπαλκόνι

Θάνος



# Δεντρογλυπτική

Κωνσταντίνα





# Το κάθισμα

Ερνέστο



Χιόνι στο μπαλκόνι

Χάμος Χρήστος



*Έπεσε απρόσμενα, τη νύχτα μ' όλη τη σοφή σιωπή του,  
Το πρωί, λαμποκοπούσε ολόλευκη η εξαγνισμένη πολιτεία,  
Μια παλιά στάμνα πεταμένη στην αυλή, ήταν ένα άγαλμα.  
Εκείνος ένοιωσε την κοφτερή ψυχρότητα του πάγου,  
την απεραντοσύνη της λευκότητας, σαν άθλο του προσωπικό  
μονάχα μια στιγμή ανησύχησε: μήπως και δεν του απόμεινε  
τίποτα πιο θερμό να το παγώσει, μήπως και δεν ήταν  
μια νίκη του χιονιού, μα απλώς μια ουδέτερη γαλήνη,  
μια ελευθερία χωρίς αντίπαλο και δόξα.  
Βγήκε λοιπόν αμήχανος στο δρόμο, κι όπως είδε το χιονάνθρωπο  
που φτιάχναν τα παιδιά, πλησίασε και του' βαλε  
δυο σβηστά κάρβουνα για μάτια, χαμογέλασε αόριστα  
κι έπαιξε χιονοπόλεμο μαζί τους ως τ' απόγευμα.*

*Γ. Ρίτσος*

# Εικαστική ανατροπή

Διαμαντοπούλου Σίση



# Πρόκληση για παιχνίδι

Σίση



# Όταν η φύση έχει κέφια

Μαρκάκης Χάρης



# Μικροί και μεγάλοι εν δράση

Χάρης



***"Το ανέβαλες. Κακοκαιρία μεγάλη, πέσανε χιόνια κλείσανε οι δρόμοι, πάγοι, μεγάλη ολισθηρότης. Καλά έκανες. Εάν δεν είναι ολισθηρή η επιθυμία προς τι να έρθει;"***

***(Κική Δημουλά)***



Μαγικές αντανάκλασεις  
Μαρκάκης Χάρης



# Χιονισμένα μπουμπούκια

Καλογήρου Μαρίτα



# Γλύκισμα από χιόνι

Οικονόμου Πέτρος



**ΧΙΟΝΙΑ - ΗΛΙΟΣ**  
(Γεώργιος Σουρής)

Και πάλι εσκεπάστηκε ο κόσμος από χιόνι,  
και τρεις ημέρες έχουμε τον ήλιο να ιδούμε,  
και δίχως άλλο ο Ρωμηός μονάχος του μαλώνει...  
Εμείς εσυνηθίσαμε εδώ εις την Ελλάδα  
να κλείνουμε τα μάτια μας απ' την πολλή λιακάδα

Ας έχουν μαύρες συννεφιές στη Λόντρα, στο Παρίσι,  
ας έχουν πάγους, κρύσταλλα, βοριά, χαλάζι, χιόνι·  
μέσα στη λάσπη ο Ρωμηός δεν εμπορεί να ζήσει,  
δεν θέλει το παπούτσι του ποτέ του να λασπώνει.  
Ολίγος ήλιος κι ουρανός παντού ξαστερωμένος,  
ιδού το μόνο όνειρο για το πτωχό μας γένος.

Ήλιε χρυσέ, τα σύννεφα που σε σκεπάζουν σχίσε,  
ω! μη μας παίζεις τον κρυφτό και μη μας καμαρώνεις,  
μες στην Αθήνα άφθονο το φως σου πάλι χύσε,  
ω! έβγα, μη μας κρύβεσαι, και τόσο μας λιγώνεις.  
Οι Αποκριές μας ήλθανε, και σένα καρτερούμε,  
ω Απόλλον χρυσόξανθε, για να μαςκαρευθούμε.

# Πάρκο αττικού χιονιού

Δούλος Ανδρέας



# Τοπίο στην ομίχλη

Ριχάνα Κλειώ



# το δειλινό

Χάμος Παύλος



Πίνακας Κ. Μαλέα





# Επίλογος

- Όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ε2 τάξης, στάλθηκαν ηλεκτρονικά στην δασκάλα τους (Κανέλλου Βιβή) και στήθηκε αυτή η έκθεση.
- Η μουσική στην πρώτη διαφάνεια είναι από το έργο *‘Οι 4 εποχές, 4 κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων’* του Βιβάλντι, ο χειμώνας.
- Περιέχονται στίχοι από ποίηση των: Γ. Ρίτσου Κ. Παλαμά, Μ. Λουντέμη Καρυωτάκη, Γ. Σουρή , Κ. Δημουλά, Ε. Αλεξίου, Ζ. Παπαντωνίου, Ν. Χριστιανόπουλου

Φεβρουάριος 2021