

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Γιάννης Παπανικολάου (ΣΤ2)

- ΔΕΥΤΕΡΑ (24-04-2023)

Το πρωί της Δευτέρας καθώς ήταν η πρώτη μέρα του προγράμματος, μας καλωσόρισαν στο σχολείο εμάς και όλα τα άλλα παιδιά που είχαν έρθει από άλλες περιοχές.

Ξεκινήσαμε με ομαδικά παιχνίδια όπως το να περάσουμε ένα στεφάνι από πάνω μας κρατώντας ο ένας τον άλλο χέρι – χέρι και δημιουργώντας έναν μεγάλο κύκλο.

Στη συνέχεια μπήκαμε σε ένα δωμάτιο στο οποίο υπήρχε ένα σεντούκι με πολλές κλειδαριές τις οποίες έπρεπε να ανοίξουμε, αφού όμως πρώτα έπρεπε να βρούμε τον κωδικό αριθμό τους. Αυτό για να γίνει πηγαίναμε σε διάφορες θέσεις, όπου υπήρχαν αντικείμενα που μας έδιναν πληροφορίες, γι' αυτούς τους κωδικούς.

Αφού τελείωσαν τα παιχνίδια αυτά κάναμε διάλειμμα για φαγητό στην πλατεία του Castelldefels. Ήταν μια μεγάλη πλατεία με πεζόδρομους και πολλά δένδρα.

Μετά από αυτό με πούλμαν μας πήραν στη θάλασσα της περιοχής όπου μας μιλήσανε για κάποια είδη φυτών και ζώων που είναι προς εξαφάνιση και η μέρα τελείωσε με εμάς να παίζουμε όλοι μαζί στην παραλία.

- Τρίτη (25-04-2023)

Το πρωί της Τρίτης μόλις πήγαμε στο σχολείο αφού κάναμε κάποιες δραστηριότητες με τους δασκάλους και τα παιδιά, παρακολούθησαμε ένα θεατρικό από παιδιά του σχολείου του Castelldefels.

Ακολούθησε γεύμα και μετά με πούλμαν γύρω στις 14:30μμ πήγαμε στη Βαρκελώνη όπου επισκεφτήκαμε ένα νοσοκομείο ζώων. Μοναδική εμπειρία για μας, αφού στη Ρόδο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.

- Τετάρτη(26-04-2023)

Όλοι μαζί γονείς – δάσκαλοι και παιδιά μεταβήκαμε με πούλμαν στο κέντρο της Βαρκελώνης όπου με τη βοήθεια ξεναγού περάσαμε από διάφορα αξιοθέατα όπως το Mild's House σχεδιασμένο από τον διάσημο αρχιτέκτονα Gaudí. Περάσαμε από την κεντρική πλατεία της Καταλονίας και διασχίσαμε τη διάσημη οδό La Rambla φτάνοντας στη μαρίνα της Βαρκελώνης με το μνημείο του Κολόμβου να ξεπροβάλλει τεράστιο στο πέρας της οδού. Στη συνέχεια ανεβήκαμε και θαυμάσαμε την πανοραμική θέα του Montjuic, στη θέση που καταλήγει το τελεφερίκ. Εκεί καθίσαμε για περίπου μισή ώρα για φαγητό και ξεκούραση και στη συνέχεια ξαναπήκαμε στο πούλμαν και πήγαμε στη διάσημη κεντρική εκκλησία της Βαρκελώνης γνωστή ως Sagrada Família την οποία είδαμε έξω και μέσα.

Κατά τις 17:00μμ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.

1. Πέμπτη (27-04-2023)

Όλα τα παιδιά μαζί φορώντας κόκκινες μπλούζες συμμετείχαμε σε μια θεατρική-δράση με πειρατές. Ακολούθησε εργαστήριο με ανακυκλώσιμα υλικά.

Ακολούθησε ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό και περίπατος μέχρι το κάστρο του Castelldefels που βρίσκεται σε ένα λοφάκι κοντά στο σχολείο. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα επισκέφτηκε αρχικά το κάστρο με τους πειρατές και η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με ένα πρότζεκτ με θέμα την κλιματική αλλαγή. Όταν ολοκλήρωσαν η καθεμία ομάδα το δικό της πεδίο πήγε η μία στη θέση της άλλης.

Το βράδυ της ίδια μέρας διοργανώθηκε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι με φαγητό, όπου μαζευτήκαμε όλοι μαζί παιδιά – γονείς και μαθητές όπου περάσαμε πολύ ωραία.