

Εμπειρίες μαθητών στο Castelldefels

ΘΕΑΝΩ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΡΙΔΑΚΗ (ΣΤ')

Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε για το σχολείο με την κυρία Άννα. Εκεί, πρώτα μας πήγε στη βιβλιοθήκη του σχολείου, που θα ήταν η τάξη μας μέχρι να φύγουμε. Άρχισε λοιπόν, να μας ξεναγεί στο σχολείο. Μας πήγε αρχικά σε όλες τις τάξεις και μετά στην αίθουσα γυμναστικής, η οποία ήταν αίθουσα και για παραστάσεις. Πριν μας δείξει όλη την αυλή πήγαμε σε έναν κήπο όπου ήταν κλειστός γύρω γύρω και μέσα καλλιεργούσαν διάφορα φυτά και δέντρα. Αργότερα, ήταν το διάλειμμα στο οποίο φάγαμε και παίξαμε. Η αυλή τους ήταν πολύ μεγάλη. Είχε μία παιδική χαρά, γήπεδο μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ και πινγκ πονγκ. Όταν φάγαμε κάναμε κάποιες δραστηριότητες. Μας χώρισαν σε δύο ομάδες. Εμείς κάναμε πρώτη την δραστηριότητα με τις κλειδαριές στην οποία είχε διάφορα σημεία στην τάξη με διάφορους γρίφους που έπρεπε να λύσεις, να βρεις δηλαδή τους αριθμούς και να ανοίξεις τις κλειδαριές. Εγώ με την Μελίνα και τη Σέβη λύσαμε δύο κλειδαριές. Όταν δεν υπήρχε άλλη κλειδαριά και το κουτί άνοιξε είχε μέσα μαρκαδοράκια και καραμέλες. Η επόμενη δραστηριότητα ήταν γνωριμίας. Πιάσαμε όλοι τα χέρια μας και είπαμε στα αγγλικά πώς μας λένε, πόσο χρονών είμαστε και από πού καταγόμαστε. Το επόμενο παιχνίδι είχε να κάνει με ένα στεφάνι το οποίο έπρεπε να το περάσουμε από όλους μέχρι να το πάρει πάλι η κυρία. Στο τελευταίο παιχνίδι, κάναμε ένα τρένο και έπρεπε ο τελευταίος να πιάσει τον πρώτο. Μετά πήγαμε να φάμε στο κέντρο γιατί θα πηγαίναμε στην παραλία. Στο μαγαζί που κάτσαμε φάγαμε εμείς τα παιδιά από δύο μικρά burger με πατάτες. Αφού μαζευτήκαμε όλοι, πήγαμε πίσω στο σχολείο για να πάρουμε το λεωφορείο για την παραλία. Εκεί είχε μία κοπέλα η οποία μας έλεγε για τα σπανία φυτά που φυτρώνουν μόνο σε άμμο. Μετά μας είπε για τα ζώα που ζουν εκεί, όπως πουλιά και λαγούς. Επίσης, μας είπε με ποιον τρόπο φυτρώνουν τα φυτά εκεί. Όταν τελείωσε, κάναμε ένα παιχνίδι. Μας χώρισαν σε δύο ομάδες και έβαλαν στον καθένα έναν αριθμό. Όποιον αριθμό φώναζε η κυρία, το παιδί έπρεπε να τρέχει και να βρίσκει το φυτό που είδε στη φωτογραφία. Όποιος το έβρισκε πρώτος, κέρδιζε πόντο για την ομάδα του. Μετά, γυρίσαμε με τα πόδια στο ξενοδοχείο.

Την Τρίτη το πρωί ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στο σχολείο. Εκεί, μόλις φτάσαμε πήγαμε στη βιβλιοθήκη για να ξανά διαβάσουν τα παιδιά που θα έλεγαν έναν λόγο για το περιβάλλον. Μετά λοιπόν, πήγαμε στην αίθουσα που θα διάβαζαν τα παιδιά. Η κυρία Άννα άρχισε να λέει με τη σειρά μία μία χώρα για να σηκωθεί. Εμείς ήμασταν τελευταίοι και είπε μόνο ένας από μας κάτι. Όταν είχαν διαβάσει όλες οι χώρες, πήγαμε στην αίθουσα για παραστάσεις για να δούμε μία παράσταση του Sant Jordi από την τετάρτη τάξη. Παρόλο που μιλούσαν ισπανικά κάτι καταλάβαμε. Η παράσταση ήταν πολύ ωραία και αστεία. Μετά ήταν το διάλειμμα στο οποίο φάγαμε. Λίγο αργότερα πήγαμε έξω να φάμε. Στο εστιατόριο που πήγαμε φάγαμε μακαρόνια με κιμά και πατάτες τηγανητές και μετά ο σερβιτόρος μας κέρασε από ένα ξυλάκι παγωτό. Όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε, γυρίσαμε στο σχολείο για να πάρουμε το λεωφορείο το οποίο μας πήγε στο νοσοκομείο ζώων. Εκεί ένας άνθρωπος μας μίλησε για κάποια ζώα και κυρίως για τις χελώνες και τους καρχαρίες. Εκεί είδαμε διάφορα

είδη από χελώνες, καθώς και ένα βίντεο για καρχαρίες. Όταν τελειώσαμε μας πήγε σε κάτι σαν γυάλες, οι οποίες είχαν μέσα χελώνες, άλλες μικρές κι άλλες πολύ μεγάλες. Στο τέλος ήρθε το λεωφορείο και μας πήγε πίσω στο σχολείο όπου από εκεί γυρίσαμε στο ξενοδοχείο.

Την Τετάρτη πήγαμε στο σχολείο και από εκεί κατευθείαν ήρθε το λεωφορείο και μας πήγε στη Βαρκελώνη. Εκεί όταν φτάσαμε είχαμε μία ξεναγό η οποία μας πήγε στα πιο σημαντικά κτίρια της Βαρκελώνης. Τα κτίρια αυτά ήταν του Γκαουντί. Μετά μας είπε για τα προβλήματα που είχαν και πώς τα έλυσαν. Λίγο αργότερα ήρθε το λεωφορείο. Καθώς πηγαίναμε μία κοπέλα μας μιλούσε από το μικρόφωνο και μας έλεγε από όπου περνούσαμε κάτι για το αυτό που βλέπουμε. Μόλις φτάσαμε πάνω στο βουνό πήγαμε σε ένα πάρκο όπου από εκεί έβλεπα σχεδόν όλη την Ισπανία. Καθίσαμε λοιπόν εκεί να φάμε γιατί δεν είχαμε πολλή ώρα. Όταν ήρθε το λεωφορείο μας πήρε στην Sagrada Familia, η οποία είναι η μεγαλύτερη καθολική εκκλησία του κόσμου. Από έξω ήταν τεράστια και είχε τόση πολλή λεπτομέρεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά μας πήγανε μέσα, μας έδωσαν ακουστικά και μας μιλούσε μια κοπέλα, μας έλεγε την ιστορία της εκκλησίας. Από μέσα ήταν πανύψηλη και είχε χρωματιστά παράθυρα παντού. Μετά βγήκαμε από την εκκλησία γιατί έπρεπε να μπει το άλλο γκρουπ. Μέχρι να τελειώσουν κάτσαμε σε ένα παγκάκι και φάγαμε παγωτό. Όταν βγήκανε και οι υπόλοιποι ήρθε το λεωφορείο και μας πήγε πίσω στο σχολείο και από εκεί γυρίσαμε στο ξενοδοχείο.

Την Πέμπτη ήταν η τελευταία μέρα που θα πηγαίναμε σχολείο. Στην αρχή κάναμε κάποιους σελιδοδείκτες από χαρτί και μετά τους βάψαμε μέχρι που μας φώναξαν να πάμε στην αυλή. Εκεί κάναμε κάτι σαν παράσταση με κάποιους πειρατές. Εμείς ήμασταν οι κακοί πειρατές και κάποια άλλα μικρά παιδάκια οι καλοί. Μετά συνεχίσαμε για λίγο τους σελιδοδείκτες μέχρι που μας φώναξαν για να φύγουμε. Στην αρχή πήγαμε να φάμε. Εμείς φάγαμε σάντουιτς με μπέικον. Μετά ήρθαν και οι άλλοι και με την κυρία Άννα αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό γύρω-γύρω μέχρι που φτάσαμε στην κορυφή όπου είχε το κάστρο Casteldefels. Εκεί μας έδωσαν κασετοφωνάκι και από αυτό ακούγαμε την κυρία που μιλούσε για το κάστρο. Καθώς προχωρούσαμε είχε διάφορες ιστορίες για το κάστρο και διαφορά βίντεο για το πώς χτίστηκε και πώς ήταν παλιά. Όταν τελειώσαμε έπρεπε να μπει το άλλο γκρουπ γι' αυτό φύγαμε, κατεβήκαμε και γυρίσαμε στο σχολείο και από το σχολείο πήγαμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πήγαμε σε ένα Gala ή αλλιώς αποχαιρετιστήριο πάρτυ. Εκεί φάγαμε ένα burger και μετά παγωτό. Λίγο αργότερα σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να χορεύουμε διάφορα ισπανικά τραγούδια. Στο τέλος πήραμε από ένα βραβείο ο καθένας για τη συμμετοχή μας στο Erasmus και μας έδωσαν επίσης από ένα μολύβι. Μετά είχε πάει 11 η ώρα και γι' αυτό έπρεπε να φύγουμε, έτσι λοιπόν πήγαμε πίσω στο ξενοδοχείο.