



"Τα Νέα του 3ου"

Η εφημερίδα

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Εφημερίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου
Έντυπη και Διαδικτυακή Έκδοση

Ιστοσελίδα: <http://blogs.sch.gr/3dimorai>

9ο Ακαδημαϊκό Έτος 123° Φ. Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024



«ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ»

Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ' τάξης μαζεύτηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων, για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα διαφορετικό από τα άλλα, από τον κύριο Ιωάννη Περίδη. Ο κύριος Περίδης ήταν ένας εξαιρετικός αθλητής στο άλμα επί κοντώ, σε ηλικία 18 ετών, ενώ τώρα είναι αστυνομικός και φοιτητής στη Γυμναστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Αυτό που κάνει τον κύριο Περίδη ξεχωριστό είναι ότι μετά από ένα ατύχημα, που είχε σε ηλικία 20 ετών έχασε τα δύο πόδια του και πλέον έχει τεχνητά μέλη. Παρόλαυτα όμως, αυτή η ιδιαιτερότητα, δεν τον εμποδίζει σε τίποτα. Περπατάει, κάνει ποδήλατο όπως όλοι μας. Αυτό που άρεσε πολύ στα παιδιά είναι ότι εξήγησε τις δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίσει κάποιος στην καθημερινή του ζωή και κυρίως για τους συνανθρώπους μας που χαρακτηρίζονται ΑΜΕΑ. Η συγκεκριμένη επίσκεψη μας ενθουσίασε όχι μόνο επειδή μπορέσαμε να δούμε πώς είναι τα τεχνητά μέλη, αλλά κυρίως επειδή ήταν ένα μάθημα ζωής για όλους, το οποίο μας διδάσκει να μην τα παρατάμε ποτέ.

Παπαϊωάννου Λυδία ΣΤ'2

Παρακάτω ακολουθούν οι ερωτήσεις που έκαναν τα παιδιά και οι απαντήσεις που έλαβαν από τον κ. Περίδη

ΜΑΘΗΤΕΣ: Δέχεσαι πολύ bullying και αν ναι πώς το καταπολεμάς?

ΙΤ: Δε δίνω σημασία στο bullying επειδή θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει ο θύτης και όχι εγώ. Από μικρός έμαθα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και να μην αφήνω να με επηρεάζει το bullying.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που έφυγαν από κοντά σας;

ΙΤ: Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν και κάποιοι ακόμα καλύτεροι ήρθαν.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Οι γονείς σας ήταν υπερπροστατευτικοί μαζί σας μετά το ατύχημα;

ΙΤ: Η μητέρα μου ήταν υπερπροστατευτική και πριν το ατύχημα. Τους έδειξα όμως από μικρή ηλικία ότι μπορούν να με εμπιστευθούν και έτσι νιώθουν καλύτερα τώρα.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πότε ξεκίνησες να κάνεις αναρρίχηση;

ΙΤ: Πριν 6 χρόνια μαζί με τον προπονητή μου, το είδα ως challenge και είπα θα το κάνω. Έτσι λοιπόν αναρριχηθήκαμε στα Μετέωρα.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πόσα χρόνια κάνετε εξάσκηση για να μάθετε να περπατάτε ξανά?

ΙΤ: 3 χρόνια

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πώς προέκυψε να μην έχεις πόδια?

ΙΤ: Είχα ατύχημα με τη μηχανή.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πώς κατάφερες να βρεις το θάρρος να είσαι χαρούμενος ξανά?

ΙΤ: Πρώτα από όλα είμαι ζωντανός και γενικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ και κάθε εμπόδιο να το εκμεταλλευόμαστε προς όφελός μας. Για παράδειγμα όταν βρισκόμουν στο κέντρο αποκατάστασης έμαθα να παίζω κιθάρα.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πώς νιώθεις που είσαι τόσο ξεχωριστός και βρίσκεσαι εδώ?

ΙΤ: Ο χαρακτήρας μου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ούτως ή άλλως δε φαίνεται κάτι διαφορετικό όπως βλέπετε όταν φοράω τις φόρμες μου.

Δράση με την Ελληνική αστυνομία. Η άμεση δράση στο σχολείο μας!

Στις 8 Φεβρουαρίου ήρθε στο σχολείο μας αντιπροσωπεία της Ελληνικής αστυνομίας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με το έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), η οποία είναι Σώμα Ασφαλείας και έχει ως αποστολή την άσκηση της γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας, όπως επίσης την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.



Νικόλας Γουίντον



Ο Νικόλας Γουίντον ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος ο οποίος ήταν Βρετανός ανθρωπιστής που ίδρυσε έναν οργανισμό διάσωσης παιδιών σε κίνδυνο από τη ναζιστική Γερμανία. Ο Γουίντον επέβλεψε τη διάσωση 669 παιδιών την παραμονή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γουίντον βρήκε σπίτια για τα παιδιά και εξασφάλισε την ασφαλή μετάβασή τους στη Βρετανία. Το έργο του πέρασε απαρατήρητο από την παγκόσμια κοινότητα για πάνω από 50 χρόνια, μέχρι το 1988 όταν προσκλήθηκε από την τηλεοπτική εκπομπή του BBC *That's Life!*, στην οποία επανενώθηκε με αρκετά από τα παιδιά που είχε σώσει. Στις 28 Οκτωβρίου 2014, βραβεύτηκε με την ύψιστη τιμή από την Τσεχική Δημοκρατία, το Βραβείο του Λευκού Λιονταριού, από τον Τσέχο πρωθυπουργό Μίλος Ζέμαν. Είχε γεννηθεί στο Χάμπστεντ 19 Μαΐου 1909 και πέθανε στις 1 Ιουλίου 2015 από φυσικά αίτια.

Μαριλένα Σταθοπούλου Στ΄3

“Μάικλ Τζάκσον, ο βασιλιάς της ποπ”



Ο Μάικλ Τζάκσον (29/8/1958-25/7/2009) ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής, δημιουργός τραγουδιών, χορευτής και φιλάνθρωπος. Γνωστός ως “ο βασιλιάς της ποπ” είναι γνωστός για τους χορούς και τα τραγούδια του. Μέσα από την 14ετή καριέρα του, την αγάπη του για τη μουσική και τον χορό, τη δημοφιλή προσωπική ζωή του έγινε παγκόσμια διάσημος. Ο Τζάκσον ακολούθησε δημιουργούς πολλών μουσικών γενεών. Μερικά από τα

τραγούδια του είναι τα: *Beat it, Bad, Billie Jean, Remember the time, Smoot Criminal, Thriller*. Συμμετείχε μαζί με άλλους τραγουδιστές στο τραγούδι “*We are the world*” για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο θρύλος της ποπ μουσικής είχε 3 παιδιά, 1 φίδι, 1 τίγρη, σκυλιά, 1 λάμα. Ο Μάικλ Τζάκσον είναι ο καλύτερος ποπ τραγουδιστής!

Ελένη Ράπτη, Μαρία Μπαλιάκα Στ΄2

Μια επίσκεψη στη ΔΕΛΤΑ

Μια επίσκεψη 15 Φεβρουαρίου η Στ΄ τάξη επισκεφτήκαμε την βιομηχανία γάλακτος ΔΕΛΤΑ. Μόλις φτάσαμε μας υποδέχτηκαν και μας μίλησαν για το τι παράγει η βιομηχανία τους που έχει καταστήματα και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Έπειτα φορέσαμε ποδιές και σκουφιά και γίναμε κι εμείς εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Κάναμε μια βόλτα σε όλη την παραγωγή και μας εξήγησαν τι δουλειά κάνει ο κάθε άνθρωπος και τι δουλειά κάνουν τα μηχανήματα. Μόλις βγήκαμε από την παραγωγή οδηγηθήκαμε στο κυλικείο όπου μας κέρασαν τυροπιτάκια, χυμό και κακάο γάλα. Αφού απολαύσαμε το γεύμα μας ανεβήκαμε στο λεωφορείο και γυρίσαμε στο σχολείο. Ήταν μια εξαιρετική εκδρομή.

Παπαϊωάννου Κατερίνα Στ΄2

Τρεις φίλοι στο ποτάμι



Τρεις φίλοι, η αρκούδα, ο τάρανδος και ο κάστορας, αποφασίζουν να περάσουν μια μέρα στο ποτάμι κάνοντας κωπηλασία. Στην πορεία ανακαλύπτουν πως η συνεννόηση δεν είναι πάντα εύκολη, η φύση κρύβει κινδύνους και οι αναποδιές δεν είναι δύσκολο να συμβούν.

Πόσο σημαντικό είναι παιδιά να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας!

Οι “Τρεις φίλοι στο ποτάμι” είναι ένα βιβλίο του συγγραφέα παιδικών βιβλίων Νικόλας Ολντλαντ το οποίο διάβασαν στα παιδιά του Β΄1 τμήματος οι μαθήτριες της έκτης τάξης Παπαϊωάννου Κατερίνα, Παπαϊωάννου Λυδία και η Ελένη Ράπτη. Έγινε κατανοητό στα παιδιά η σημασία της συνεννόησης και της συνεργασίας. Ήταν μια δράση στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά της συντακτικής ομάδας του σχολείου μας.