



# "Τα Νέα του 3ου"

## Η εφημερίδα

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Εφημερίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Έντυπη και Διαδικτυακή Έκδοση

Ιστοσελίδα: <http://blogs.sch.gr/3dimorai>

8ο Ακαδημαϊκό Έτος 107° Φ. Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023



### Το λατρεύω το διάλειμμα

Το σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά με τη μάθηση. Τα διαπαιδαγωγεί για μια σωστή και αποδοτική ζωή. Ελευθερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών.

Το διάλειμμα βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής ζωής, το οποίο δεν είναι απλώς χρόνος ανάπαυλας και εκτόνωσης, αλλά είναι και χρόνος ελεύθερης επικοινωνίας των μαθητών και συλλογικού παιχνιδιού.

Η αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου έγινε σημείο συνάντησης των μαθητών κατά την διάρκεια του πρώτου (20') και του δεύτερου (15') διαλείμματος. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα μικρό προπονητήριο επιτραπέζιας αντισφαίρισης ή αλλιώς πινγκ πονγκ.

Παράλληλα με την παραπάνω δράση κάποια παιδιά, αγόρια και κορίτσια, έχουν

δημιουργήσει ομάδες χορού και διασκεδάζουν χορεύοντας.

Στα πλαίσια της σχολικής ζωής, μπορούμε ανεπιφύλακτα να εντάξουμε και αυτή την δράση, την οποία τα παιδιά ακολουθούν εθελοντικά, με μεγάλη ευχαρίστηση.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα και παράλληλα να μαθαίνουν. Το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους και να αναπτύσσουν τη φαντασία τους, την επιδεξιότητα τους, αλλά και τη σωματική, γνωστική και συναισθηματική τους δύναμη. Το παιχνίδι είναι σημαντικό για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω του παιχνιδιού μαθαίνουν και αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους.



### Πινγκ πονγκ, χορός και διασκέδαση

Το σχολείο μας οργανώνει πολλές δράσεις και μία από αυτές είναι να δίνει ευκαιρία στους μαθητές να παίζουν πινγκ πονγκ στην αίθουσα εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου διαλείμματος. Καθώς επίσης και να χορεύουν μαζί με μια ομάδα χορού, η οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια χορογραφία

στον αποκριάτικο χορό, που θα γίνει στο Nouvelle. Αυτές οι δράσεις έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και παροτρύνουν τα παιδιά να ασχολούνται με διάφορα χόμπι, να γεμίζουν τη μέρα τους με ενέργεια και δύναμη. Προτείνω, λοιπόν, σε όσους ενδιαφέρονται, να έρχονται και να διασκεδάζουν μαζί μας!

Νάσια Κουθάρη



### Δράσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας

Δυο καινούριες δράσεις πραγματοποιούνται στο σχολείο μας. Τα κορίτσια και τα αγόρια της τετάρτης, της πέμπτης και της έκτης τάξης χορεύουν και παίζουν πινγκ πονγκ. Κάθε τρεις μέρες πηγαίνουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων και κάποια αγόρια και κορίτσια χορεύουν, ενώ κάποια άλλα παίζουν πινγκ πονγκ. Δυστυχώς εγώ δεν συμμετέχω στην ομάδα χορού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να χορεύω. Κάποια στιγμή όμως θα μπω στην ομάδα χορού, γιατί με τον χορό νιώθω χαρούμενη.

Ευφροσύνη Εμινίδου Ε'1

### Πού πηγαίνουν κάποια παιδιά την ώρα του διαλείμματος;

Κάποια παιδιά «μέσα σε αυτά κι εγώ», πηγαίνουμε πάνω στην αίθουσα τελετών και κάνουμε δύο δραστηριότητες. Αυτές οι

δραστηριότητες είναι ο χορός και το πινγκ-πονγκ. Στον χορό χορεύουν συγκεκριμένα άτομα. Αυτοί οι χοροί που βάζουν είναι από το Τικ-Τοκ. Αντίθετα στο πινγκ-πονγκ πηγαίνουν όσοι θέλουν. Απλώς για να συμμετάσχει κάποιος χρειάζεται να έχει δική του ρακέτα και δικό του μπαλάκι. Δυστυχώς όμως αυτές οι δράσεις κρατάνε μόνο στα δύο πρώτα διαλείμματα και όχι στο τρίτο.

Λευτέρης Ιωάννου Ε'1

### Κατά την ώρα των διαλειμμάτων

Ο κύριος γυμναστής μας έχει προσφέρει την δυνατότητα να πηγαίνουμε και να παίζουμε ring rong ή και ακόμα να χορεύουμε κατά την ώρα των διαλειμμάτων. Για να τα κάνουμε όλα αυτά πρέπει να πάμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Εκεί έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάτι καινούργιο διασκεδάζοντας. Ο κύριος Λεωνίδας μας έχει πει να μοιραζόμαστε και φυσικά να φέρνουμε τα δικά μας πράγματα και αυτό μας κάνει πιο υπεύθυνους. Εγώ προσωπικά προτιμώ και παίζω ring rong μαζί με τους φίλους μου. Το ring rong είναι ένα άθλημα που παίζεται πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι και είναι μόνο για δύο άτομα κάθε φορά. Θα το πρότεινα ως έναν καλό τρόπο να περάσεις την ώρα σου με τους φίλους σου. Συνοπτικά, είναι ένας πολύ δημιουργικός τρόπος να περνάμε τα διαλείμματά μας.

Χατζηχρήστος Ιωάννης Στ'3



Η αίθουσα εκδηλώσεων με τα πέντε τραπέζια πινγκ πονγκ