



# "Τα Νέα του 3ου"

## Η εφημερίδα

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκαστρου

Εφημερίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκαστρου  
Έντυπη και Διαδικτυακή Έκδοση  
Ιστοσελίδα: <http://blogs.sch.gr/3dimorai>  
8ο Ακαδημαϊκό Έτος 106° Φ. Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

### Αγαπώ, αγαπάς, αγαπάμε τα βιβλία

Αναρωτιέστε τι ενδιαφέρον βρίσκουν οι βιβλιοφάγοι στο διάβασμα; Να λοιπόν κάποιιο από τους λόγους που ίσως σε κάνουν να αρχίσεις ή να συνεχίσεις να διαβάζεις βιβλία: Διαβάζοντας ένα βιβλίο ξεχνιέσαι, ταξιδεύεις σε μέρη φανταστικά, ηρεμείς. Ένα βιβλίο μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις ό,τι ασήμαντο σε απασχολεί, να γελάσεις, να συγκινηθείς και ίσως να κλάψεις.

Θα σε βοηθήσει να γίνεις εξυπνότερος, να γράφεις και να σκέφτεσαι, να έχεις καλύτερη μνήμη.

Θα σε μάθει να μπαίνεις στη θέση πολλών και διαφορετικών ανθρώπων, να καταλαβαίνεις διαφορετικούς τρόπους σκέψης και αυτό θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Σου εμπλουτίζει την φαντασία και γίνεσαι πιο δημιουργικός.

Το βιβλίο είναι ένας πολύ καλός σου φίλος, κάνει καλή παρέα, σε μαγεύει, σε κάνει να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις. Και δε χρειάζεται ούτε ρεύμα, ούτε συσκευές, αρκεί να έχεις λίγη ησυχία και διάθεση.

Ένας αρχαίος Ρωμαίος φιλόσοφος, ο Κικέρωνας, είπε: " Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη έχεις όλα όσα σου χρειάζονται".

### Βιβλιοπαρουσίαση

#### 1<sup>ος</sup> Τίτλος: Το Θαυμαστό Ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον

Ο χειμώνας ήταν μία ευκαιρία για να αρχίσω να διαβάζω καινούργια βιβλία. Ένα από αυτά είναι «Το Θαυμαστό Ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον», ένα από τα πιο ωραία βιβλία που έχω διαβάσει. Η συγγραφέας είναι η



Σέλμα Λάγκερλεφ. Η μετάφραση έγινε από την Καρβαδία Τασώ και το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Σ.Ι.. Το βιβλίο περιγράφει ένα παιδί, τον Νιλς, που μεταμορφώνεται σε καλικάντζαρο μετά από μία κατάρα ενός καλικάντζαρου. Και παρά της δυσκολίες που συνάντησε, διέσχισε σχεδόν όλο τον κόσμο μαζί με την φίλη του την πάπια, η οποία το είχε σκάσει από την αυλή του σπιτιού του. Στην προσπάθειά του να την πιάσει ξέχασε ότι ήταν τόσο μικρός και αναγκάστηκε να την καβαλήσει σε όλο το ταξίδι και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν αχώριστοι φίλοι. Θα πρότεινα να το διαβάσετε και εύχομαι να το απολαύσετε και εσείς το ίδιο!

Γιάννης Χατζηχρήστος ΣΤ'3

#### 2<sup>ος</sup> Τίτλος: «Το μυστήριο του Καλοκαιρινού Αϊ Βασίλη» της συγγραφέως Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσόπουλου



Μια φορά κι έναν καιρό στην Αθήνα, το καλοκαίρι, μια ομάδα διαφόρων χωρών έζησαν μια περιπέτεια. Η Νεφέλη ένα κορίτσι από την ομάδα των χωρών πήγε στο παράθυρο του σπιτιού της και είδε τον Άγιο Βασίλη. Το παράξενο όμως δεν είναι ότι τον είδε, το παράξενο είναι ότι τον είδε τον Ιούνιο αντί για το Δεκέμβριο. Άλλοι την κορόιδευαν και άλλοι ανησυχούσαν μήπως κάνει καμιά ανοησία για να τους πείσει και συμβεί κάτι κακό. Την επόμενη μέρα είχε συμβεί κάτι περίεργο. Εξαφανίστηκε ο Ξραγκίσκος, φίλος της Νεφέλης, ο οποίος το πρωί αυτής της μέρας είχε επισκεφτεί τον Άγιο Βασίλη. Οι ώρες περνούσαν και ο Ξραγκίσκος ακόμα να γυρίσει. Όλοι είχαν πανικοβληθεί εκτός από την γιαγιά. Γιατί άραγε;

Στο τέλος της ιστορίας το παιδί γύρισε στο σπίτι μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Η γιαγιά δεν πανικοβλήθηκε γιατί γνώριζε ότι ο Ξραγκίσκος ήταν στο σπίτι του. Όλοι έμειναν άφωνοι μόλις άκουσαν ότι ήταν εκεί. Έτσι άρχιζαν να λύνονται σιγά σιγά οι απορίες τους. Γιατί; Γιατί, ο υποτιθέμενος Αϊ Βασίλης, τους εξήγησε ότι τον έλεγαν Λευτέρη. Αυτός έμεινε με την οικογένεια του στην Αυστραλία και ήταν πρόσφυγες. Για δώρο Χριστουγέννων στον γιο του έπαιρνε παλιά παιχνίδια από εκκλησίες, τα επισκευάζε και τα τύλιγε για να του τα δώσει. Κι αυτό λοιπόν αποφάσισε να το κάνει εθελοντικά στα προσφυγάκια της Αθήνας. Επισκευάζε τα παιχνίδια του σε μια αποθήκη, όπου κρινόταν για ώρες εκεί μέσα. Τα προσφυγάκια που έδινε τα δώρα τα ονόμασε «πολύχρωμη συντροφιά». Έτσι κάλεσε μερικά από τα παιδιά της παρέας, την Όλγα, τον Ξραγκίσκο, την Νεφέλη και τον Απελλή στο μέρος που δούλευε για να τους κάνει μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν να γνωρίσουν την «πολύχρωμη συντροφιά» και να τους δώσει δώρα! Επειδή τα παιδιά από την «πολύχρωμη συντροφιά» θα επέστρεφαν στις χώρες τους, αποφάσισαν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά Ιούνιο και όχι Δεκέμβριο. Έκοψαν την βασιλόπιτα και μετά βγήκαν όλοι μαζί στους δρόμους και τραγουδούσαν τα κάλαντα του τόπου τους. Ο ήρωας που μου άρεσε περισσότερο είναι η Νεφέλη, γιατί ενώ όλοι την κορόιδευαν και της έλεγαν ότι λέει ανοησίες αυτή δεν έπαψε να πιστεύει ότι Άγιος

Βασίλης υπάρχει. Άλλο ένα τίτλο που θα έδινα στο βιβλίο θα ήταν : «Τα Χριστουγεννιάτικα δώρα του καλοκαιριού». Το μόνο σημείο της υπόθεσης που θα άλλαζα είναι ότι θα προτιμούσα η Νεφέλη αντί να προσπαθήσει να τους πείσει μόνη της, να είχε βοήθεια και από τον αδελφό της.

Αντωνία Τιμαμπούλου ΣΤ'3

3<sup>ος</sup> Τίτλος: «Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ-Απατεώνες στο προαύλιο» Συγγραφέας: Λίζα Χενς

Η Πένι και οι φίλες της ξεκίνησαν την πρώτη γυμνασίου με δυσκολία. Την πρώτη μέρα του σχολείου, την ώρα της γυμναστικής, το κινητό της Πένι χάθηκε. Έψαξε παντού αλλά δεν το βρήκε και συνειδητοποίησε ότι κάποιος το έκλεψε! Έψαχνε για βδομάδες να βρει τον δράστη βάζοντας πολλές παγίδες.



Τα κορίτσια είχαν πολλούς υπόπτους στο μυαλό τους αλλά δεν ήξεραν ποιος απ' όλους ήταν. Έπειτα από λίγες μέρες βρήκαν τον δράστη, ο οποίος ήταν ο Όλε, ένα αγοράκι που δεν πείραζε ούτε μύγα. Όμως αυτό το έκανε γιατί δύο κακά παιδιά τον ανάγκασαν να το κάνει. Στο τέλος αυτά τα αγόρια πήγαν σε ένα νηπιαγωγείο για να προσέξουν τα μικρά για ένα χρόνο, σαν ποινή για την πράξη τους. Αυτό το βιβλίο είναι καταπληκτικό και γεμάτο δράση. Θα πρότεινα σε όλους να το διαβάσουν, μικρούς και μεγάλους. Υπάρχει ολόκληρη σειρά με πρωταγωνίστρια την Πένι Πέπερ, που εμπλέκεται σε τέτοιες ενδιαφέρουσες περιπέτειες!

Δανάη Σώτη ΣΤ'3