



"Τα Νέα του 3ου"

Η εφημερίδα

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Εφημερίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Έντυπη και Διαδικτυακή Έκδοση Ιστοσελίδα:

<http://blogs.sch.gr/3dimorai/> mail:

mail@3dim-oraiok.thess.sch.gr

4ο Ακαδημαϊκό Έτος 47ο Φύλλο Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Η καθαριότητα στην αυλή του σχολείου μας

Στο σχολείο μας -και συγκεκριμένα στην αυλή- υπάρχουν πολλά σκουπίδια. Γι' αυτό κάνουμε μια ΜΕΓΑΛΗ προσπάθεια να τα καθαρίσουμε. Κάποιες φορές, μία τάξη από τις 14, βγαίνει έξω με τον δάσκαλο ή την δασκάλα, βάζουν γάντια και μαζεύουν τα σκουπίδια σε όλη την αυλή.

Τον τελευταίο καιρό, έχει γίνει μεγάλη βελτίωση!!!!!! Σπάνια θα δεις κάτω σκουπίδια έτσι όπως περπατάς. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά σε σχέση με άλλες χρονιές είναι πιο καθαρά από ποτέ!!!!



Μερικοί τρόποι για να μην βρωμίζεται η αυλή είναι:

1. Να μην ρίχνουμε σκουπίδια κάτω.
2. Αν ένας κάδος είναι γεμάτος, τότε κρατήστε τα σκουπίδια σας και πετάξτε τα σε κάποιον άλλον.
3. Ενημερώστε τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο.
4. Αν δείτε κάποιον να πετάει σκουπίδια κάτω ή έξω από το χώρο του σχολείου, μιλήστε του και εξηγήστε του τι πρέπει να κάνει.
5. Μην ρίχνετε σκουπίδια στα παρτέρια. Εκεί πέρα δεν πηγαίνουν οι δάσκαλοι να τα καθαρίσουν, επειδή θεωρούν ότι δεν πετάτε. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να καθαριστούν, διότι έχει λάσπες, φύλλα και είναι πολύ κατηφορικά. Αν κάποιος σκοντάψει θα χτυπήσει άσχημα.
6. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η αυλή του σχολείου είναι χώρος που το μοιραζόμαστε όλοι, παίζουμε και ξεκουραζόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να την φροντίζουμε.
7. Τέλος, αν θέλουμε να έχουμε μια καθαρή και όμορφη αυλή, μπορούμε να φυτέψουμε διάφορα φυτά και λουλούδια στα παρτέρια.

Ελπίζω ότι όλοι μας θα προσπαθήσουμε για μια πιο καθαρή και όμορφη αυλή, έτσι ώστε να χαιρόμαστε περισσότερο να παίζουμε σ' αυτή!!!!!!

Μαρία και Γεωργία Ντιναπόγια Ε'2



Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων τα παιδιά χαλαρώνουν κατά την διάρκεια του διαλείμματος παίζοντας Πινγκ Πονγκ. Μάλιστα πριν λίγες μέρες ένα ακόμα τραπέζι το τέταρτο



στη σειρά ήρθε να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο σχέδιο για μια αίθουσα όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν πινγκ πονγκ. Μια ρακέτα λοιπόν ένα μπαλάκι, καλή διάθεση και φύγαμε.

Dj George

«Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς ή αλλιώς αγαπάς αυτό που κάνεις», μπορεί μια μέρα χωρίς να το καταλάβεις να γίνεις ο Dj του σχολείου σου. Πρόκειται για τον μαθητή της έκτης Γεώργιο Τσαντίλη ο οποίος στην ερώτηση τι ακριβώς σημαίνει DJ μας απάντησε: Είναι ένας τύπος που αγαπάει την μουσική, προμηθεύεται κάποια ειδικά μηχανεύματα και παίζει μουσική για τους φίλους του.



Ελ Τζιμπάκ Αμιρντίν, Γούλα Ναυσικά, Κοκκινίδης Ηλίας

Τις επόμενες μέρες τρεις μαθητές από το Στ'2 με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τον μικρόκοσμο. Οι πρώτες συναντήσεις με τους μικρούς μας ερευνητές θα γίνουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

Τένις

Με χαρά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες υποδεχθήκαμε στον σχολείο μας τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής κ. Ματσαρίδη Στάθη, ομοσπονδιακό προπονητή αντισφαίρισης (τένις) ο οποίος παρουσίασε στους μικρούς μαθητές του σχολείου μας το άθλημα του τένις.

