



"Τα Νέα του 3ου" Η εφημερίδα

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Εφημερίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Έντυπη και Διαδικτυακή Έκδοση Ιστοσελίδα:

<http://blogs.sch.gr/3dimorai/> mail:

mail@3dim-oraiok.thess.sch.gr

4ο Ακαδημαϊκό Έτος 44^ο Φύλλο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2018



Στο βιβλίο είναι αφιερωμένο το σημερινό φύλλο της εφημερίδας του σχολείου μας. Οι μικροί μαθητές προτείνουν στους συμμαθητές τους να διαβάσουν, βιβλία που τους άρεσαν.

Ένα αγαπημένο βιβλίο για όλα τα παιδιά του κόσμου

Το καλοκαίρι διάβασα ένα βιβλίο. Λέγεται «Ταξίδι στο κέντρο της γης». Αυτό το βιβλίο το έγραψε ο Ιούλιος Βέρν που ήταν Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1828 και πέθανε στις 24 Μαρτίου 1905. Ο Ιούλιος Βερν έγινε περισσότερο γνωστός με τα εξής μυθιστορήματα: «Ταξίδι στο κέντρο της γης», «20.000 λέυγες κάτω από τη

θάλασσα» και «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Το βιβλίο αυτό μιλάει για τρεις άντρες που ξεκινάν ένα φανταστικό ταξίδι στα έγκατα της γης. Στο ταξίδι αυτό παραμονεύει ο κίνδυνος και πέρασαν διάφορες δυσκολίες αλλά και πολλές ασύλληπτες περιπέτειες. Στο τέλος, χάρη στο παράξενο παιχνίδι μιας πυξίδας, το ταξίδι τους παίρνει το πιο απροσδόκητο τέλος... ένα τέλος που δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν στο ξεκίνημα της περιπέτειάς τους.

Γι' αυτό προτείνω σε όσους τους αρέσει η περιπέτεια να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Θα τους αρέσει πολύ!!!

Μαρία Ντιναπόγια Ε'2



Το διαβασμα δεν τελειώνει ποτέ

Μπορεί το καλοκαίρι να τελειώσει αλλά η διάθεση για διάβασμα δεν τελειώνει ποτέ. Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι «Το καλοκαίρι με τη φουσαρμόνικα» της Όλγας Σεχίδου. Το βιβλίο αυτό μας μιλάει για τις περιπέτειες και τις ανησυχίες της

Έλας με ευχάριστο τρόπο. Εμένα προσωπικά μου ξυπνάει αναμνήσεις του καλοκαιριού. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα και... καλά ταξίδια!!!



Η συγγραφέας Όλγα Σεχίδου ζει στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με την παιδική λογοτεχνία ασχολείται και με την ποίηση.

Βασιλική Κεχρή, Ε'2

Τα μυστήρια είναι για να λύνονται



Τίτλος: Ο Σέρλοκ Χόλμς και το εξαφανισμένο διαμάντι

Συγγραφέας: Σαμ Χερν

Μεταφραστής: Μάρω Ταυρή

Είδος βιβλίου : Περιπέτεια

Εκδόσεις : Μεταίχμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Τζον Γουάτσον πηγαίνει στην Ακαδημία της οδού Μπέικερ όπου γνωρίζει τον Σέρλοκ Χολμς και τη Μάρθα Χάντσον.

Σε μια εκδρομή, σε ένα μουσείο, ανακαλύπτουν ότι κλάπηκε ένα πολύτιμο διαμάντι. Οι ήρωες, με την εξυπνάδα και την τόλμη τους καταφέρνουν να βρουν τον ληστή, που είναι τελικά ένας συμμαθητής τους! Έτσι, το μυστήριο λύνεται και οι τρεις ντετέκτιβ γίνονται διάσημοι.

ΚΡΙΤΙΚΗ

Το βιβλίο μου φάνηκε συναρπαστικό, κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη και σας προτείνω να το διαβάσετε!

Στελιος Αποστόλου ΣΤ'1

«Ντετέκτιβ Μαξ και Μάγια, Το μυστήριο του σχολείου»



Ο Μάρτιν Βίντμαρκ ζει στη Στοκχόλμη, σπούδασε παιδαγωγικά, ασχολήθηκε με την ειδική αγωγή και για χρόνια εργαζόταν ως δάσκαλος. Ένα από τα βιβλία του είναι το, «Ντετέκτιβ Μαξ και Μάγια, Το μυστήριο του σχολείου». Το βιβλίο μιλάει για τον Μαξ και τη Μάγια οι οποίοι είναι φίλοι και συμμαθητές. Στον ελεύθερό τους χρόνο τους αρέσει να λύνουν περίπλοκα μυστήρια. Ο Μαξ και η Μάγια αναλαμβάνουν δράση. Μια ακόμα ευκαιρία να αποδείξουν πόσο καλοί ντετέκτιβ είναι.

Μιχάλης Τοπαλίδης