

Χειμώνας



Χειμώνας οταν έρθει
Το κρύο είναι πολὺ
και άσπρο χιόνι πέφτει
οσην κόκκινη σκεπή!



Το πουλάκι



ΙΚ, ΤΙΚ, ένα μικρό πουλάκι χτύπησε στο τζάμι. Έξω έριχνε χιόνι πολύ. Μέσα όλοι κάθονταν γύρω στο τζάκι. Μα κανένας δεν άκουσε το χτύπημα. Ο πατέρας τους διάβαζε μια ιστορία, κι όλοι πρόσεχαν τα λόγια του.

‘Υστερα από λίγο, ξαναχτυπά το πουλάκι· τικ, τικ! «Τσίου, τσίου» φώναξε δυνατά, σα να έλεγε:

— Ανοίξετε, παιδιά! Δε θα γλιτώσω. Με πάγωσε το χιόνι!

Η Ρήνα άκουσε το χτύπημα. Αμέσως σηκώθηκε, και πήγε στο παράθυρο. Δεν είδε τίποτα.

«Ίσως δεν άκουσα καλά. Δεν είναι τίποτα» είπε, και κίνησε να φύγει

Μα έξαφνα άκουσε πάλι: τικ, τικ! τσίου, τσίου!

‘Ανοιξε τότε η Ρήνα το παράθυρο. Μεμιάς το πουλάκι μπήκε μέσα. Πετούσε και φώναζε: — Τσίου, τσίου. Τι καλά παιδιά! τι καλό τζάκι!





ΜΙΧ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πουλάκι του χειμώνα

Μες στο κρύο, έξω απ' το σπίτι,
ξένο πέταξε σπουργίτι.

Φύλλο, σπόρος πουθενά,
πώς κρυώνει και πεινά!

Το παράθυρο θ' ανοίξω,
δυο σπειράκια να του ρίξω.

— Έλα μέσα δω, πουλί,
ζεστασιά θα βρεις πολλή.

Δεν ακούει, μόνο τσιμπάει
δυο σπειράκια και πετάει.

— Ταξιδιάρικο πουλί,
πέταξε, ώρα σου καλή.

(Από το βιβλίο *Αρμονία*)

Νοέμβρις ο Χειμωνιώτης

Τέλα οας φιλαράκια μου!



και

Είπαι ο Νοέμβρις ο Χειμωνιώτης
Θα οας πιω για τον χειμώνα.

Ο χειμώνας κρατάει τρεις φίλες: Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρούαριο.
Τύπα τον χειμώνα κάνει συναρτό κρύο, φυσάει παγεμένος αέρας
και ορα βουρά πάνει χιόνι. Οι νηπες είναι μικρές και οι νύχτες μεγάλες.

Η φύση φαίνεται σαν να καμάρας. Τα χωρίδια δεν έχουν χτίσει καθιστάσουν
σε κάτια περιοδόζερα σίνηρα έχουν πίστη για φύλλα τους κατασκευάζονται.
Μόνο ένα δίνειρο ανθίζει σήμερα κατασκευάζονται.

Ο χειμώνας μας φέρει τις πιο χαρούμενες γιορτές. Τα Χριστούγεννα, στολίσουμε το χριστόγεννα χιόνια στο σέντρο. Την πρώτη
εκάστη πηγαίνουμε στην εγγύδοσιά γιατί γεννιέται ο χριστός.
Τον λαούριο προγράφει την Ποντογραφία. Ρέγει ο πατέρας ο χόρος και
εργετας ο κανονιός. Την παραγονή της Κρυπτογράφη καταγράφει ο Αι-
Βασίλης κας μας γέρνει δύρα από την καρνιάδα. Τις 6 Ιανουαρίου σινιά γιορτή^η
την Φώτην και οι 7 Ιανουαρίου σινιά την Ιωάννην. Ενιώς οι 8 Ιανουαρίου
γιορτήσουν οι ζεστιές Ιεράρχες: ο Μητρος Βασιλείου, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης
ο Χριστόγερος. Γιορτίζουν οι σιδεράδες και οι ιωδείτες. Οι 3 Ιεράρχες
σινιά οι προστάτες την πραγματίδων. Στις 2 Φεβρουαρίου έχουμε μια για
γαλαγιόρτη: Την "Υπανάντη", του κυρίου Μηνούδην χάρα υποδεχόμαστε
τις Αποκρίες. Φοράμε μάσκες και καμίδια και νιτυνόμαστε μακρά
ράδες. Μετά τις Αποκρίες έρχεται η Καθαρά Δευτέρα. Όλοι
βγαίνουμε στην έρχη, γρήγορα χαλβά και λαζανά και πιά-
με τον χοριαρτό.

~~Αυτά είχαν καταστεί πριν. Φθηνά κάκια πολλή σέβη για την φύση
και την παραγωγή της. Τα πάντα που βλέπω στην Κρήτη.~~

Εαυτόγνωμη πρόσβαση στην Ελλάδα

Ο Νούσος οχυρωμάτων

H

Ακροστολή του

Χειμώνα

X A Λ A Z Σ
E Δ K Y Θ P O
I Δ Q O I H Σ
M Q A Y B Σ
O M D Σ
N O Y Φ A P . Ω
A Σ I E P I
Σ K Y A Q Σ

* Χόντρη βροχή

* Είδη πολυτού και κυνηγετικά όπλα.

* Φοράει πανοπλία.

* Με αυτό γράφουμε.

* Μέρος του σώματος.

* Είναι γυνό του ζευγούς Πύρινη.

* Αριθμός του ουρανού της γύνης.

* Είναι γυνό και γαρύζει.



Ελευθερία

Αλκυονίδες μέρες

Κάθε χρόνο, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου απολαμβάνουμε μερικές μέρες κατά τις οποίες επικρατεί ωραίος καιρός με ηλιοφάνεια. Οι μέρες αυτές έχουν πάρει την ονομασία τους από την Αλκυόνη, ένα ψηφονόβιο

ζεύμε όμορφα φτερά που κλωσσά τα αυγά του αυτές τις μέρες.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Αλκυόνη ήταν κόρη του Ατλαντού, του θεού των ανθρώπων. Ζούσε στα ακρογιάλια της θάλασσας με τον άντρα της, τον Κέακα, και ένιωθαν τόσο ευτυχισμένοι που παρομοίαζαν τον εαυτό τους με το ζευγάρι των θεών, Δία και Ήφαιστος. Ο Δίας όμως εξοργίστηκε πολύ και μεταμόρφωσε τον Κέακα σε όρνιθα.

Η Αλκυόνη, χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί έτρεχε παντού τρελαμένη για να βρει τον αγαπημένο της άντρα. Οι θεοί του Ολύμπου τη λυπήθηκαν και την μεταμόρφωσαν σε θαλασσοπούλι, για να ψάχνει και στις θάλασσες να βρει τον σύζυγό της.

Η δυστυχία της όμως δεν τελείωνε. Ενώ τα άλλα πουλιά γεννούσαν την άνοιξη, η Αλκυόνα γεννούσε μέσα στη βαρύχεια της θάλασσας, όπου τα αυγά της τα έπαιρναν τα κύματα της θάλασσας, κάνοντάς την να κλαίει σπαραχτικά.

Τότε οι θεοί του Ολύμπου τη λυπήθηκαν και ο Δίας πρόσταξε τη θάλασσα και τους ανθρώπους να ησυχάζουν για δύο εβδομάδες, ώστε η Αλκυόνη να κλωσσά τα αυγά της.



Ψρούτα του Χειμώνα

μήλο

ακτινίδιο

μπανάνα

Πορτοκάλι

μακταρίνη

ρόδι

αχλάδι



Ta ypoříza zav K egypta



jablko



marasim



pomes



okurka



oxořka



pitavára

leovitn Negitn

ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ



Κάνει κρύο...Βοήθησέ με να βρω τα
ρούχα στο κρυπτόλεξο για να ντυθώ
καλά, να μην κρυώσω.

B	K	A	S	K	O	L	M
A	N	E	P	G	X	A	P
M	P	O	Y	F	A	N	G
E	T	I	O	P	E	E	Ω
B	M	P	L	O	Y	Z	A
Z	Γ	M	N	O	P	T	Σ
K	A	Λ	T	Σ	E	Σ	K
O	N	X	Δ	Φ	Γ	Π	O
A	T	Λ	K	Γ	A	Π	Y
Z	I	Σ	A	B	O	M	Φ
Π	A	Λ	T	O	E	A	O
H	O	M	P	O	T	E	Σ

Μαργύρια Δυαστασία, Apricot!!!





Γεωργικές εργασίες του χειμώνα

Δεκέμβριος: Παραμονή Χριστούγεννα. Σφάζονται τα γουρούνια. Μέσα στην αυλή κρέμονται, ανάποδα. Ο νοικοκύρης όρθιος σιάζει το κρέας τους. Η νοικοκυρά καθισμένη πιο πέρα, πλένει τα έντερα, μαλώνοντας τη γάτα. Έξω ακούονται οι γκάιντες, τα κάλαντα...

Γίνεται το καθάρισμα των χωραφιών από τους θάμνους, φυτεύονται κρεμμυδάκια και χορταρικά. Αρχίζει η παραγωγή του γάλατος και τελειώνει το καθάρισμα του κρασιού για να ανοίξουν τα βαρέλια.

Δεκέμβριος



Τον Δεκέμβριο σφάζονται τα γουρούνια.
Οι γέμιργει καθηρίζουν τα χωράφια τους.
Θάμνους φυτεύουν κρεμμυδάκια και χορταρικά.
Παρασταταν τα γάλα και τα τελείωνταν τα κατθάρισμα του κρασιού.
Κρεμούν στην αγάπη των βαρελιών.

Κανγαρούινα.....

Ελέγχη.....

Αννοι-αδριά.....

Iανουάριος: Είναι νύχτα ακόμα. Μέσα στο κατάκλειστο σπίτι, η παλιά αρχόντισσα με τα νυχτικά της, τα σγουρά μαλλιά της αχτένιστα χυμένα στους ώμους της, κάθεται στην πολυθρόνα συρμένη δίπλα στο τζάκι. Δυο υπηρέτριες όρθιες την υπηρετούνε. Η μια μόλις μπαίνει κουβαλώντας ένα χοντρό κούτσουρο. Η άλλη φεύγει από μπροστά της σαστισμένη. Η κυρά της ανασηκωμένη στο κάθισμα, της φωνάζει θυμωμένα. Βιάζεται να ετοιμαστεί για την εκκλησία της...

Οι γεωργοί ανοίγουν λάκκους γύρω από τα δέντρα για να δεχτούν περισσότερη βροχή ή τα ασβεστώνουν. Φυτεύουν τα φυλλοβόλα δέντρα (κερασιά, βισσινιά, βερικοκιά, ροδακινιά). Κλαδεύουν τα ελαιόδεντρα και αρχίζουν το άρμεγμα των προβάτων.

Iανουάριος



Το... Ιανουάριο... οι... γεωργοί... ανοίγουν... λάκκους...
γύρω... ποτίσια... δέντρα... για... δεκταόν...
περισσόσερη... βροχή... για... ασβεστώνουν...
φυτεύουν... για... πραγματικό... το... Σέντρο... Κλαδεύουν...
τα... ελαιόδεντρα... και... αρχίζουν... το... άρμεγμα...
της... βροχής... προβάτων...
τανάγρια... Τηγένη... Παναγίωτη... Δραγείουαρος.

Φεβρουάριος: Ο χωρικός κατεβάζει τα βόδια του με το βοδαμάξι του να τα πουλήσει. Κάποιος τα χτυπά από πίσω να προχωρήσουν. Το μεγάλο κολώνει μουγκρίζοντας. Το μικρό ακολουθεί φοβισμένο. Ο ζωέμπορας, ριγμένος βαριά πάνω στο ραβδί του, τα κοιτάζει λοξά σα να τα ζυγιάζει. Τα κοιτάζει κι ο χωρικός, όπως τα σέρνει μπροστά του, για μια τελευταία φορά, λυπημένα...

Άλλοι φυτεύουν πατάτες, κλαδεύουν τα αμπέλια και τα δέντρα τους και σβαρνίζουν τα χωράφια.

Φεβρουάριος



Τον φεβρουάριον οι χωρικοί φυτεύουν πατάτες, κλαδεύουν τα αμπέλια, καρτοφίλες και σβαρνίζουν τα χωράφια.

Θάνος
Αντρέας
Μαριά