

Γεια σας καλά μου παιδιά,

Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε αυτές τις μέρες όσο πιο δημιουργικά μπορείτε.

Ξέρω πόσο σας λείπει το σχολείο. Ελπίζω να μην κρατήσει πολύ αυτή η νέα πραγματικότητα ...και σύντομα να είμαστε και πάλι παρέα.

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι άγιες ημέρες του Πάσχα. Είμαι σίγουρη πως θα έχετε πολλά να κάνετε με την οικογένειά σας. Τι θα λέγατε λοιπόν για μια μουσική κατασκευή;

ΑΥΓΑ ΜΑΡΑΚΕΣ

ΥΛΙΚΑ:

- πλαστικά αυγά σε όποιο μέγεθος σας αρέσει (στην αγορά θα βρείτε σοκολατένια αυγά που εμπεριέχουν πλαστικά αυγά με παιχνίδι, όπως τα kinder)
- ρύζι, φακές, φασόλια, σπόροι ποπ-κορν.
- σελοτέιπ απλό ή χρωματιστό ή χαρτοταινία
- αυτοκόλλητα (stickers)
- μαρκαδόροι

Βήμα 1

Ανοίξτε το πλαστικό αυγό και γεμίστε το κατά το $\frac{1}{4}$ με ρύζι ή όποιο άλλο υλικό θέλετε. Δοκιμάστε διαφορετικά υλικά και επιλέξτε αυτό με το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Προσέξτε μόνο μην το παραγεμίσετε!



Βήμα 2

Κλείστε το αυγό και βάλτε χαρτοταινία γύρω-γύρω στην ένωση.



Βήμα 3

Διακοσμήστε το αυγό σας. Κολλήστε αυτοκόλλητα ή ζωγραφίστε με μαρκαδόρους επάνω στην χαρτοταινία έτσι ώστε το αυγό να σας αρέσει.



Μπορείτε να τραγουδήσετε στους γονείς σας και να συνοδεύσετε με την αυγομαράκα σας τα κάλαντα του Λαζάρου που είναι το ερχόμενο Σάββατο.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23843/extras/Sounds/CD3/Mousiki_Dimotiko-A_CD3-18.mp3

- Πού 'σαι Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου
που σε γύρευε η μάνα κι η αδερφή σου.
- Ήμουνα στη γη, στη γη βαθιά χωμένος
κι από τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωμένος.

Βάγια, βάγια των βαγιών,

τρώνε ψάρια, τον κολιόν

και την άλλη Κυριακή,

ψήνουν το παχύ αρνί.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23843/extras/Sounds/CD3/Mousiki_Dimotiko-A_CD3-19.mp3

Ήρθ' ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια
ήρθ' η Κυριακή που τρων' τα ψάρια.

Που ήσαν Λάζαρε, που ήσαν κρυμμένος
μες στα χάντακα χαντακωμένος
και με τους νεκρούς αποθαμένος.

Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι

ήρθ' η μάνα σου από την Πόλη
σου 'φερε χαρτί και κομπολόι.

Καλώς σας ήρθε ο Λάζαρος και φέτο και του χρόνου
με τη Λαμπρή, την Πασχαλιά, με το Χριστός Ανέστη.
Ο Λάζαρος απέθανε και πάλι ανεστήθει.
Μάρθα, Μαρία έκλαιγαν κι οι δύο αδερφές του.

Για σήκω σήκω Λάζαρε και μη βαριά κοιμάσαι
γιατί ο Χριστός απέρασε στο σπίτι σου να πάει.

Οι κοτούλες σας αυγά γεννούνε
κι οι φωλίτσες σας δεν τα χωρούνε
δώστε μας κι εμάς που τραγουδούμε.

Το Λάζαρο, το Λάζαρο και φέτο και του χρόνου
με τ' άσπρα, με τα κόκκινα και με τα λουλουδάτα.
Το καλαθάκι θέλει αυγά κι η τσέπη μου κουκόσες
κι η δίπλα απ' το μαντήλι μου θέλει πέντε παράδες
και το δεξί το χέρι μου θέλει μια δεκαρούλα.

Σεις οι χριστιανοί πάντα ελεείτε
κάνετε καλό μην κολαστείτε
για να λάβετε την βασιλεία
την αιώνια την μακαρία.

Και του χρόνου

Η Μουσικός
Κική Ποιμενάκη