

# Πανελλήνια Ημέρα Φιλιάθλου στην Ελλάδα

## 31 Ιανουαρίου 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 5085/2024 (Α΄17), η 1η Φεβρουαρίου ορίστηκε ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλιάθλου στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ημέρα αφιερώνεται στη διοργάνωση αθλητικών δράσεων με στόχο την αλλαγή της οπαδικής κουλτούρας και την προώθηση του γενικότερου φίλαθλου πνεύματος. Κατά συνέπεια, διοργανώθηκαν διάφορες ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες με τους μαθητές όλων των τάξεων από τον γυμναστή του σχολείου κ. Πλιάτσικα Θωμά με την πολύτιμη βοήθεια όλων των συναδέλφων.

Αρχικά, τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο του σχολείου και ο εκπαιδευτικός της Ε΄ Τάξης κ. Πατούκας Γεώργιος πραγματοποίησε μία ενημερωτική - διαδραστική ομιλία για την ιδέα του αθλητισμού, τις αξίες που πρεσβεύει και το φίλαθλο πνεύμα ως τρόπο ζωής.



Το σύνθημα: **''Η καρδιά του αθλητισμού είσαι ΕΣΥ, καμία φανέλα πάνω από τη ΖΩΗ''**, μας συνεπήρε. Γέμισε το προαύλιο του σχολείου μας χρώματα. **Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα**, μαύρα με άσπρο, **πορτοκαλί**, σε πολλούς συνδυασμούς με ''σήματα'' ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ αλλά και λευκές φορεσιές αθλημάτων ελληνικής και ασιατικής πάλης. Οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν με χαρά στο κάλεσμα του σχολείου, να γιορτάσουμε όλοι μαζί αγαπημένοι αυτή τη μέρα πιστεύοντας ότι το φίλαθλο πνεύμα είναι αυτό που μας φέρνει πιο κοντά στους αρχαίους προγόνους μας και κάναμε πράξη το **''Ευ αγωνίζεσθαι''**. Δημιουργήθηκαν ομάδες από μαθητές όλων των τάξεων καθώς και με διαφορετικές

φανέλες. Κάποιοι έπαιζαν, άλλοι έκαναν τους φιλάθλους, άλλοι τους διαιτητές αλλά και τους προπονητές.







Φωνάξαμε όλοι μαζί ότι μπορούμε να είμαστε φίλαθλοι (φίλοι του αθλητισμού), που σημαίνει την ανιδιοτελή αγάπη στο αθλητικό ιδεώδες και σεβασμό προς τους αθλητές και το άθλημα και όχι οπαδοί (ακόλουθοι / οπάζω = έπομαι, ακολουθώ ) φανατισμένοι με παραβατικές συμπεριφορές.



Οι χαρούμενες φωνές των παιδιών ήταν αυτές που έδειξαν ότι η προσπάθειά μας πέτυχε τον στόχο της και οφείλουμε να τη συνεχίσουμε. Τα δύο συνθήματα που επικράτησαν ήταν:

**ΕΙΜΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΑΔΟΣ**  
**ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΒΙΑ**

Ένα μεγάλαλο μπράβο στους μαθητές μας που με τη στάση τους σήμερα απέδειξαν ότι είναι φίλαθλοι!

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου...