

34^ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης



Τίτλος προγράμματος
“Υιοθεσία Πλοίου,
Express Berlin
Danaos Shipping”

ΤΟ ΣΚΑΡΙ ΤΟΥ ΜΑΣΤΡΟ-ΜΗΝΑ

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα μακρινό νησί, ζούσε ο μαστρο-Μηνάς με τον γιό του το Γιώργη.

Το όνειρό του ήταν να φτιάξει ένα καράβι για να ταξιδέψει στους μεγάλους ωκεανούς και να γνωρίσει άλλο κόσμο και άλλους πολιτισμούς.

Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε με μεράκι μαζί με το γιο του να φτιάχνουν το καράβι τους. Δούλευαν ώρες ατελείωτες για χρόνια, μέχρι να καταφέρουν να φτιάξουν το δικό τους «σκαρί».

Όσο δούλευαν, τόσο φούντωναν τα όνειρά τους για μεγάλα ταξίδια.

Ο μαστρο-Μηνάς έλεγε στον γιο του:

- Να δεις, Γιώργη, πόσο μακριά θα πηγαίνει το καράβι μας!
- Είμαι σίγουρος πατέρα! Θα είναι το πιο γρήγορο καράβι στη θάλασσα!

Το βράδυ κοιμόταν κατάκοποι από την κούραση αλλά πολύ ικανοποιημένοι, που το όνειρό τους θα γινόταν πραγματικότητα.



Όσπου, μια μέρα το καράβι ήταν έτοιμο! Από βραδείς το σκέπασαν με ένα καραβόπανο και περίμεναν το πρωί να έρθει όλο το νησί και ο ιερέας για να γίνει ο αγιασμός.

Την άλλη μέρα, λοιπόν, μπροστά σ' όλους τους νησιώτες, έγινε η αποκάλυψη και ο αγιασμός.

Οι κάτοικοι του νησιού, με πραγματική αγάπη και ενθουσιασμό, λέγανε ευχές:

- Είναι υπέροχο μαστρο-Μηνά!
- Κάνατε πολύ καλή δουλειά! Είναι τέλειο!
- Καλοτάξιδο!
- Τυχερό να είναι! Η Παναγιά να σας οδηγεί!

Και οι ευχές συνεχιζόταν.....

Ο μαστρο-Μηνάς και ο Γιώργης φούσκωναν από υπερηφάνεια.

Σε λίγες μέρες ξεκίνησαν το πρώτο τους ταξίδι...

Η γυναίκα του μαστρο-Μηνά και η μητέρα του Γιώργη τους αποχαιρέτησε:

- Καλό ταξίδι! Η Παναγιά μαζί σας! Μη βγάλετε από πάνω σας τα φυλαχτά που σας έδωσα! Να προσέχετε πολύ!
- Μην ανησυχείς γυναίκα. Όλα καλά θα πάνε... είπε ο καπετάν Μηνάς, φορώντας το καπέλο του καπετάνιου.



Το ταξίδι ξεκίνησε...
Θάλασσα διασχίζανε,
θάλασσα αφήνανε.
Θαύμαζαν τον ήλιο που
έβγαινε το πρωί από τη
θάλασσα και το βράδυ που
βυθιζόταν στα νερά για να
δύσει. Γνώρισαν ξωτικά
μέρη, τους κατοίκους τους,
ψάρευαν και πουλούσαν
τα ψάρια τους και έτσι το
ταξίδι συνεχιζόταν...



Όσπου μια μέρα το καράβι τραντάχτηκε ολόκληρο. Λίγο έλειψε να αναποδογυρίσει και να πέσουν στη θάλασσα.

- Τί είναι τούτο Παναγία μου; Φώναξε ο καπετάν Μηνάς.
- Ένα μεγάλο τέρας της θάλασσας μήπως είναι πατέρα;
- Πώς θα το νικήσουμε αυτό, πατέρα, θα μας πνίξει!



Πάλευαν ώρες και ώρες μέχρι που εξαντλήθηκαν. Νόμιζαν ότι ήρθε το τέλος τους.

Εκείνη, όμως, τη στιγμή ξέσπασε μια μεγάλη καταιγίδα, με φουρτούνα, αστραπές και κεραυνούς.



Ένας μεγάλος κεραυνός χτύπησε το κράκεν και το απομάκρυνε.

Έτσι, γλίτωσε από τα πλοκάμιά του το καράβι των ηρώων μας.

Είχε, όμως, να αντιμετωπίσει την μεγάλη φουρτούνα. Τεράστια κύματα το ανέβαζαν ψηλά και μετά το έριχναν με δύναμη, πετώντας το μια εδώ και μια εκεί.

Ο καπετάν Μηνάς και ο Γιώργης πάλευαν να

κρατήσουν τα πανιά όρθια με όλη τους τη δύναμη. Δεν ήξεραν καν πού βρισκόταν.

Ξαφνικά, ένα γιγάντιο κύμα τους πέταξε μακριά πάνω σε μια ακρογιαλιά με πολλά φύκια.



Μετά από ώρες η φουρτούνα κόπασε και στον ουρανό σχηματίστηκε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο!

Βλέποντας γύρω τους οι ήρωές μας κατάλαβαν ότι βρέθηκαν σ' ένα ξερονήσι. Είδαν το καράβι τους ότι είχε πάθει ζημιές.



Στρωνόμαστε στη δουλειά Γιώργη; Πρέπει να το επισκευάσουμε! είπε ο καπετάν Μηνάς.

- Ναι πατέρα, ξεκινάμε αμέσως!

Φτιάξανε καινούρια κατάρτια και σε μερικές μέρες το καράβι ήταν έτοιμο.

Όμως, τότε, μια ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη τους περίμενε.

Στην άκρη ενός δέντρου, η θάλασσα είχε βγάλει ένα μπουκάλι, το οποίο μέσα είχε ένα χαρτί.

Το άνοιξαν και με μεγάλη έκπληξη είδαν ότι το χαρτί, που ήταν μέσα, ήταν ένας χάρτης.





Ακολούθησαν τις οδηγίες του χάρτη και βρέθηκαν σε μια κρυφή σπηλιά. Μόλις μπήκαν μέσα, έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Ένα μπαούλο βρισκόταν σε μια άκρη. Το άνοιξαν και τι να δουν!

Ένας θησαυρός ολόκληρος κρυβόταν εκεί μέσα! Κοράλλια, πολύτιμοι λίθοι, αντικείμενα από άλλες εποχές κι άλλους πολιτισμούς!



Φόρτωσαν το μπαούλο στο καράβι τους και την επόμενη μέρα ξεκίνησαν για το ταξίδι της επιστροφής.

Όταν έφτασαν με το καλό στο νησί τους, όλοι τους καλοδέχτηκαν και όπως ήταν συγκεντρωμένοι στο λιμάνι, οι δύο καπετάνιοί μας τους διηγήθηκαν τις περιπέτειές τους και τους αποκάλυψαν τον θησαυρό τους.

Όλοι μαζί αποφάσισαν να κάνουν ένα μουσείο, όπου οι επισκέπτες θα μπορούσαν να θαυμάσουν τα ευρήματά τους.



Έτσι κι έγινε! Σε ένα χρόνο το μουσείο ήταν έτοιμο! Είχε μέσα όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν κι όχι μόνο.

Είχαν βάλει σε κάδρο τον χάρτη, σε γυάλινο κουτί το μπουκάλι και, επίσης, οι ήρωές μας έγραψαν την ιστορία τους σ' ένα βιβλίο. Είναι αυτή που μόλις σας διηγηθήκαμε!

ΚΑΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ; ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ!!!



ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΑΣ

Μέσα στο καράβι αυτό, όλα τρέχουν σα νερό.
Ο καπετάνιος στο τιμόνι και το πλήρωμα στο πόδι.
Τους ωκεανούς περνούν και φορτία κουβαλούν!

- Μα ποιο πλοίο είναι αυτό;
- Το Express Berlin είναι θαρρώ!
- Και ποιας εταιρείας, παρακαλώ;
- Της Danaos Shipping ασφαλώς!

ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

Περνούσαν τα καράβια
κι αρμενίζαν στον αφρό.
Είχαν γίνει από ασάλι,
που το δούλευαν καιρό.

Να είναι δυνατά πολύ,
να έχουν ασφάλεια μεγάλη!
Τα παιχνίδια μας να φέρνουν,
γρήγορα μες το λιμάνι!

ΛΟΓΑΚΙΑ

- Ναυτάκι, ναυτάκι
πώς παν οι δουλειές;
- Ταξίδια, ταξίδια
και χίλιες ευχές!
- Λοστρόμε, λοστρόμε
τι κάνεις με βια;
- Μια βάζω, μια βγάζω
πολλές βάρδιες σκοπιά!

ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

Το καραβάκι χαρταετός
στα κέφια του αρμενίζει.
Γέμισε γέλια η θάλασσα
κι ο ωκεανός το χαιρετά!

Δένω αχτίδα για σκοινί,
τραβώ, αμολώ την άγκυρα
χοπ! κάνει ψηλοκρεμαστή
και στο βυθό μια κολοτούμπα!



34^ο

Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης

B τάξη

2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος

Ψάλτου Κατερίνα, δασκάλα

Βαένη Καλομοίρα, καθηγήτρια γαλλικών

Ψηφιοποίηση αρχείων και δημιουργία e-book

Χριστίνα Γκόγκου, πληροφορικός