

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023, οι μαθητές του Τμήματος Δ₁, του 30^{ου} Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης: «**Real Life Stories – Παιδική Εμπορία & Εκμετάλλευση**», το οποίο μας το παρουσίασε ο ψυχολόγος της Μ.Κ.Ο. «**Χαμόγελο του Παιδιού**», Κος Χρήστος Σωζόπουλος.

Αθανάσιος Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2023.

Έτσι, στο 2^ο διδακτικό δίωρο της ημέρας εκείνης, ο Κος Σωζόπουλος ξεκίνησε να μας παρουσιάζει την «ταυτότητα» του «Χαμόγελο του Παιδιού» (ΧτΠ). Η οργάνωση ιδρύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1995 έναν μήνα πριν τον θάνατο από καρκίνο του δεκάχρονου **Ανδρέα Γιαννόπουλου**, το ποίημα του οποίου, με τίτλο: "Το Χαμόγελο του Παιδιού», έδωσε την ιδέα δημιουργίας της.

Το ΧτΠ ασχολείται με θέματα παιδικής υγείας, γι' αυτό διαθέτει ανά την Ελλάδα Κέντρα Στήριξης Οικογενειών, όπου παρέχει ψυχολογική στήριξη και είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μέσω των Κέντρων Στήριξης που διαθέτει ο Σύλλογος. Ως οργάνωση που ασχολείται με την πρόληψη διαθέτει τα δικά της ασθενοφόρα.

Ασχολείται επίσης και με την εξαφάνιση παιδιών και ενηλίκων. Γι' αυτόν τον λόγο διαθέτει δικούς της διασώστες με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τους, οχήματα έρευνας και ανίχνευσης καθώς και τηλεφωνικά κέντρα για εξαφάνιση ατόμων ή στήριξη ατόμων.

Ειδικά για το τελευταίο, το ΧτΠ διαχειρίζεται τέσσερις τηλεφωνικές γραμμές:

- 1056: Εθνική Γραμμή Υποστήριξης Παιδιού.
- 1017: Εθνική Γραμμή SOS, για δηλώσεις εξαφάνισης.
- 116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή SOS, για δηλώσεις εξαφάνισης.
- 116111 Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιού.

Η δήλωση εξαφάνισης ατόμου γίνεται αμέσως, μιας και έχει καταργηθεί η υποχρέωση αναμονής



Εικ.1 Ο «νονός» του ΧτΠ και το ποίημά του, που έδωσε το όνομα στη Μ.Κ.Ο.



Εικ.2 Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης, Ηράκλειο Κρήτης.



Εικ.3 Τηλεφωνικό κέντρο του ΧτΠ.

24 και 48 ωρών για εξαφάνιση παιδιού και ενήλικα αντίστοιχα. Παράλληλα το ΧτΠ δημοσιεύει τις γνωστές αγγελίες εξαφάνισης: «**missing alert**» για ενήλικες και «**amber alert**» για ανηλίκους.

Στη συνέχεια, ο Κος Σωζόπουλος μας διάβασε την ιστορία ενός παιδιού, που είχε πέσει θύμα «trafficking». Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, ακολούθησε απαρίθμηση των βασικών Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στη συνέχεια έγινε κλήση του αριθμού 1056 και οι μαθητές συνομίλησαν με την ψυχολόγο / κοινωνική λειτουργό.

Στο τέλος ζητήθηκε από τους μαθητές να πουν την πρώτη λέξη που τους ερχόταν στο μυαλό τους. Οι περισσότεροι είπαν: «λύπη». Ίσως επειδή δεν είδαν ποτέ το χαμόγελο του Ανδρέα Γιαννόπουλου. Όποιος βλέπει τον Ανδρέα να χαμογελά, δεν μπορεί να αισθανθεί λύπη, μιας και το χαμόγελό του είναι γεμάτο αισιοδοξία!



Εικ. 4 Αγγελία εξαφάνισης ενηλίκου, missing alert.

Πηγές εικόνων και κειμένων

<https://www.mynews.gr/chamogelo-toy-paidioy-i-idrysi-toy-to-1995-i-teleytaia-epithymia-enos-mikroy-iroa-vids>

<https://www.hamogelo.gr/gr/el/locations/kentro-amesis-koinonikis-epemvasis-sto-irakleio-kritis>

<https://www.hamogelo.gr/gr/el/tilefonika-kentra>

<https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/thessaloniki-exafanisi-18chronis-i-anakoinosi-apo-to-chamogelo-toy-paidioy>