

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ANIMA» ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές του τμήματος Δ₁, του 30^{ου} Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλη μία οργάνωση περίθαλψης άγριων ζώων, την ANIMA, μέσα από την ξενάγησή τους, διαδικτυακά, από στέλεχος της οργάνωσης, κατά τη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας.

Αθανάσιος Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκη, 23.02.2023

Εκείνη τη μέρα, λοιπόν, αφού συνδεθήκαμε διαδικτυακά, η κα. Αργυρώ Γανωτή ξεκίνησε να μας παρουσιάζει την ANIMA. Πρόκειται για έναν Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, ο οποίος λειτουργεί από το 2005. Οι εθελοντές της ANIMA παραλαμβάνουν ζώα, περισσότερα από τα οποία έχουν προβλήματα από ανθρώπινες δραστηριότητες, τα περιθάλπουν στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών της ANIMA και τα απελευθερώνουν στη Φύση, μόλις αποκατασταθεί η υγεία τους. Παράλληλα, πραγματοποιούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές σχολείων, με σκοπό οι μαθητές να μάθουν να προστατεύουν οι ίδιοι τα άγρια ζώα και να συμμετέχουν ενεργά στη διάσωση τραυματισμένων άγριων ζώων.



Εθελοντές της ANIMA στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.



Αιτίες ατυχημάτων & τραυματισμού άγριων ζώων.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να βοηθήσουμε κι εμείς την ANIMA στο έργο της, «υιοθετώντας» μία τραυματισμένη κουκουβάγια, καλύπτοντας τα νοσήλια της κατά τη διάρκεια ενός μηνός. Περιμένουμε με ανυπομονησία να μάθουμε νέα της!

Εικόνα απέναντι: κουκουβάγια.

Ευγενική παραχώρηση εικόνων: ANIMA

<https://www.wild-anima.gr>



Στεναχωρηθήκαμε, όταν μάθαμε από την κα. Αργυρώ, ότι ο άνθρωπος είναι πάλι η κύρια αιτία τραυματισμών άγριων ζώων (παράνομο κυνήγι, δηλητηρίαση με φόλα, τροχαία ατυχήματα κτλ.) και χαρήκαμε, βλέποντας γύπες, γεράκια, αλεπούδες, τσακάλια, σκαντζόχοιρους, μπούφους, κουκουβάγιες κτλ. να απελευθερώνονται στη Φύση, ύστερα από την περίθαλψή τους στην ANIMA. Γνωρίσαμε από «κοντά» και κάποιους ασθενείς (σκαντζόχοιρους, γεράκι), που βρίσκονταν εκεί στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Βλέποντας τον γύπα, το γεράκι και τα άλλα τραυματισμένα ζώα της ANIMA, συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε τυχεροί ως χώρα που έχουμε τέτοια ζώα να ζουν εδώ σ' εμάς. Αυτά τα ζώα αποτελούν Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και γι' αυτό προστατεύονται, τα ίδια και τα οικοσυστήματα στα οποία ζουν, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.