

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το σχολείο μας και φέτος ακολουθεί το «πνεύμα των Χριστουγέννων», ρίχνοντας το βλέμμα του σε όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, μέριμνα, υποστήριξη και αγάπη. Έτσι, αρκετά τμήματα του σχολείου μας συγκέντρωσαν ιματισμό και τρόφιμα, με σκοπό να διανεμηθούν σε οικογένειες της γειτονιάς μας, οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη.



Από τη μεριά του το Δ₁ συγκέντρωσε 2 χαρτόκουτες από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προσέφερε στον εθελοντικό οργανισμό: «**Το Χαμόγελο του Παιδιού**». Ο οργανισμός, όπως κάθε χρόνο, εν όψει των Χριστουγέννων, συγκεντρώνει αυτά τα προϊόντα, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών, που διαμένουν στα σπίτια του οργανισμού, αλλά και των παιδιών και των οικογενειών τους, που λαμβάνουν υποστήριξη μέσω του **Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας**. Παράλληλα οι οικογένειες των μαθητών του Δ₁ συνεισέφεραν στον **Έρανο της Αγάπης**, ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο στα μέσα του Δεκέμβρη, υπό την αιγίδα της **Εκκλησίας της Ελλάδας**.

«**Το Πνεύμα των Χριστουγέννων**», που συχνά ακούμε να λέγεται τις μέρες των Χριστουγέννων, είναι το συναίσθημα της γενναιοδωρίας, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, της μέριμνας και της βοήθειας προς τον πλησίον, της ελεημοσύνης και της ενσυναίσθησης, που αρχίζει να διακατέχει κάθε άνθρωπο, τις ημέρες των Χριστουγέννων, το οποίο συναίσθημα εμπνέεται από το ίδιο και το αυτό συναίσθημα του Θεού προς την ανθρωπότητα.

Έτσι, οι άνθρωποι, μιμούμενοι τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος γεμάτος αγάπη και γενναιοδωρία, δώρισε στους ανθρώπους τον ίδιο του τον Υιό, δωρίζουν ο ένας στον άλλον δώρα και

προσφέρουν την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους στους συνανθρώπους τους.



Ευχόμαστε το Πνεύμα των Χριστουγέννων να μην έχει εφήμερη παρουσία εν όψει των εορτών αλλά μόνιμη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. **Καλά Χριστούγεννα!**