

ΤΟ 30° Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ... ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, οι μαθητές του τμήματος ΣΤ'1, με τον υπεύθυνο δάσκαλό τους, επισκέφτηκαν το μαγειρείο συσσιτίου του **Ι.Ν.Α. Ι. Χρυσοστόμου**, το οποίο βρίσκεται σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Περδίκας.



Σκοπός τους να παραδώσουν στο μαγειρείο σημαντική ποσότητα τροφίμων, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα της τάξης τους, κατόπιν γενναιόδωρης προσφοράς των οικογενειών των μαθητών της τάξης. Έτσι, το πρωί της Τετάρτης οι μαθητές μετέφεραν με τα ίδια τους τα χέρια, πεζή, τα βαριά κιβώτια της δωρεάς αυτής από το σχολείο τους έως τις εγκαταστάσεις του μαγειρείου.



Στο μαγειρείο τούς υποδέχθηκαν οι δύο εθελόντριες μαγειρίσσες, που είχαν υπηρεσία την ημέρα εκείνη. Η παρουσία των μαθητών στους χώρους του μαγειρείου αλλά και η

ευγενική χειρονομία αυτή των οικογενειών τους, η οποία φανερώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για εκείνα τα μέλη της κοινότητάς μας, που δοκιμάζονται από οικονομικές δυσκολίες, συγκίνησαν τις μαγειρίσσες, οι οποίες τους ξενάγησαν στους χώρους του μαγειρείου. «Το μαγειρείο λειτουργεί καθημερινά, εκτός Κυριακής, σε εθελοντική βάση, προσφέροντας σπιτικό φαγητό σε πάνω από 50 οικογένειες, που το έχουν ανάγκη. Η συντήρησή του και ο εφοδιασμός του με πρώτες ύλες στηρίζεται αποκλειστικά από δωρεές των ενοριτών του ναού.», τους είπαν οι μαγειρίσσες πάνω από τα φαγητά που εκείνη την ώρα ετοίμαζαν.



Πριν την επίσκεψή τους στο μαγειρείο, την ίδια ημέρα, οι μαθητές συμμετείχαν και στη Θ. Λειτουργία της ημέρας, λαμβάνοντας, έτσι, μέρος, και οι ίδιοι μαζί με τους υπόλοιπους ενορίτες, στον ετήσιο θεσμό του «**Σαρανταλείτουργου της Νηστείας των Χριστουγέννων**».

Το προηγούμενο απόγευμα της επίσκεψής τους στο μαγειρείο, δύο μαθητές της τάξης, με τον υπεύθυνο δάσκαλό τους, επέδωσαν στον εφημέριο, Πάτερ Αστέριο, ο οποίος θα πραγματοποιούσε την αυριανή Λειτουργία, τις προσφορές-δωρεές των μαθητών για τη Θ. Λειτουργία: Το πρόσφορο, το νάμα, τις 4 λαμπάδες από μελισσοκέρι, το θυμίαμα, τα καρβουνάκια, το ελαιόλαδο για την κανδήλα και τα ονόματα των μαθητών. Αυτά τα ονόματα ο

ιερέας τα διαβάζει κατά τη διάρκεια και των σαράντα θείων λειτουργιών που πραγματοποιούνται μες στην Τεσσαρακοστή Νηστεία των Χριστουγέννων.

Την επόμενη μέρα, προς το τέλος της Λειτουργίας, ο πάτερ Αστέριος κοινώνησε τους μαθητές, οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό πνευματικά και σωματικά.



Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι δύο αυτές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το μάθημα: «**Χριστιανικές Κοινότητες Αγάπης**», το οποίο είχε προηγηθεί στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών. Περιεχόμενο του μαθήματος αυτού ήταν οι λεγόμενες «**Αγάπες**», τα κοινά δηλ. γεύματα που ακολουθούσαν τη Θ. Λειτουργία στα κοινόβια των πρώτων Χριστιανών, «σε κάθε εκκλησιαστική κοινότητα η κοινοκτημοσύνη διέκρινε τις σχέσεις των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι μοιράζονταν τα αγαθά τους, προκειμένου να μη νιώθει κανείς υποδεέστερος του άλλου. Όλοι τους ήταν ομόψυχοι και ένιωθαν σαν αδέρφια στην οικογένεια του Χριστού, με κοινό τους σπίτι την εκκλησία, στην οποία περνούσαν πολύ χρόνο.», όπως αναφέρεται στη σελ. 16 του ανωτέρω μαθήματος.

Κάπως έτσι, ίσως, να αισθάνθηκαν και οι μαθητές με τις οικογένειές τους, συμμετέχοντας σ' αυτήν την κοινωνική εκδήλωση της προσφοράς και θρησκευτικής λατρείας, και, ίσως, αυτά όλα θα έπρεπε να είναι η πραγματική ουσία όχι μόνο της δικής μας Ορθόδοξης

Χριστιανικής Εκκλησίας αλλά και κάθε άλλου χριστιανικού δόγματος ή θρησκείας.

Με την ευχή, όσο πιο πολλοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό των μαθητών μας και των οικογενειών τους, το οποίο όχι μόνο θα απαλύνει τον πόνο και τις δυσκολίες των συνανθρώπων μας αλλά και θα μας γεμίσει με συναισθήματα χαράς, αγάπης και αλληλεγγύης, στολίζοντας έτσι «το δένδρο της ψυχής μας», για να εορτάσουμε πραγματικά Χριστούγεννα, οι μαθητές του ΣΤ1 επίσης εύχονται σε όλους σας: «**Καλά Χριστούγεννα**».



Ευγενική προσφορά φωτογραφιών:
Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης.