

Το δάσος ...Η ΖΩΗ μου!!



Γραμματικοπούλου Σοφία



Video

Το δάσος

Το δάσος

Για αυτό
αγαπάμε τα
δέντρα και τα
φροντίζουμε!





Ένα δέντρο αλλιιώτικο από τα άλλα


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 2^{ου} Νηπιαγωγείου.

Σχολική χρονιά:
2023 -2024

2^ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου

Γραμματικοπούλου Σοφία,
Προϊσταμένη
Μαλλίδου Μαλέσσα Ευαγγελία,
Νηπιαγωγός





Σκοπός μας να στολίσουμε ένα διαφορετικό δέντρο αυτή τη χρονιά

Το σχολείο μας μέλος του δικτύου «Μαθαίνω για τα Δάση» αποφάσισε να συμμετέχει στην καινοτόμα δράση

«Δέντρο – λικουδιά για ζωάκια και πουλιά»

Οργάνωση: Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και το διεθνές δίκτυο ΤΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση»

- Βασικοί στόχοι
- να αγαπήσουμε τα δέντρα
- να μάθουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και τα πλάσματα που ζουν σε αυτό
- να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση
- να καλλιεργήσουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητα





Έτσι φέραμε
πορτοκάλια,
λεμόνια,
μανταρίνια και
σπόρους!

Και η διαδικασία ξεκίνησε.....



Συγκεντρώσαμε τα φρούτα...



Στύψαμε το χυμό τους....



.....



Στην υγεία μας βρε
παιδιά.....





Μετά αρχίσαμε τη δουλειά.....



Γεμίσαμε τις φλούδες με σπόρους....



Με πολλή προσοχή.....



Γεμίζαμε.....



Γεμίζαμε.....



Και να το αποτέλεσμα!!!

Τι όμορφα
στολίδια!!!



Μετά ξεκινήσαμε να πάμε στο δέντρο που είχαμε επιλέξει για να το στολίσουμε!!





Στολίδι από
εδώ στολίδι
από εκεί!!





Έτοιμο!!!!

Τι είπαν τα παιδιά μετά τη δράση:

Τα πουλάκια θα μας
πουν ευχαριστώ για
το φαγητό!

Θα χαρούν που θα
έχουν κάτι να φάνε!!!

Μου άρεσε που
στολίσαμε το δέντρο!
Μου άρεσε που ήπιαμε
τον χυμό!

Μου άρεσε που κάναμε
έναν κύκλο γύρω από το
δέντρο στο δάσος!
Χάρηκα που φάγανε τους
σπόρους!

«Οι άνθρωποι θα μείνουν
φτωχοί γιατί δεν θα έχουν
αγάπη για τα δέντρα», Άγιος
Κοσμάς Αιτωλός (1714-1779).





Σας
ευχαριστούμε



QUIZZ

Η σημασία της ζωής μου!



<https://quizizz.com/embed/quiz/656744688087f643ac16d8a9>