

Ιδέες για δραστηριότητες στο σπίτι!!!



Αγαπητοί μας γονείς, αγαπημένα μας παιδιά!

Άλλη μια μέρα που το σχολείο μας παρέμεινε κλειστό...

Ελπίζουμε οι χθεσινές μας ιδέες να σας άρεσαν! Περιμένουμε να δούμε τις κατασκευές σας όταν θα ανταμώσουμε!

Στο μεταξύ, σας στέλνουμε και μερικές ακόμη ιδέες για να περάσετε, όσοι και όσες θέλετε και μπορείτε, ευχάριστα και δημιουργικά!

Ας ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι, όπως κάνουμε πάντα και στο σχολείο μας και επειδή κάνει και κρύο, σηκωθείτε να το χορέψουμε! Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε; Να πατήσετε πάνω στην εικόνα με τους πιγκουίνους!



Χορέψατε; Ζεσταθήκατε λίγο; Ήρθε η ώρα για μια κατασκευούλα!

Ελπίζουμε πολύ να φτιάξατε αληθινό χιονάνθρωπο! Αν όχι, προλαβαίνετε για λίγο ακόμη! Θέλετε να φτιάξουμε και έναν χιονάνθρωπο στο χαρτί; Είναι πολύ εύκολο! Ελάτε να το προσπαθήσουμε παρέα! Θα χρειαστούμε ένα χαρτί και μαρκαδόρους! Έτοιμοι;

1. Σχεδιάστε έναν μεγάλο κύκλο μέχρι τη μέση περίπου του χαρτιού, όπως δείχνει η εικόνα!



2. Στη συνέχεια σχεδιάστε έναν ακόμη κύκλο μικρότερο, πάνω από τον μεγάλο κύκλο!



3. Φτιάξτε του ματάκια, μυτούλα και στοματάκι!





4. Προσθέστε χεράκια σαν κλαδάκια ή όπως εσείς τα φαντάζεστε!

5. Μπορείτε να του βάλετε σκουφάκι για να μην κρυώνει!



6. Αν θέλετε ζωγραφίστε του κουμπάκια!



7. Όποια και όποιος θέλει, μπορεί να του φτιάξει μπουτάκια και κασκολάκι!

Και έτοιμος ο χιονάνθρωπος!!! Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας φέρετε τις δημιουργίες σας στο σχολείο να τις παρουσιάσετε!!!

Μήπως να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα; Πάμε να χορέψουμε και να μετρήσουμε με τους χιονάνθρωπους!



πατήστε πάνω στην δίπλα
εικόνα!



Και αφού χορέψαμε και τραγουδήσαμε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι!!! Κάθε εικόνα κρύβει και ένα παιχνίδι! Πατήστε πάνω και θα τα ανακαλύψετε!!!



Και αφού παίξαμε ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια πολύ όμορφη ιστορία του Χρήστου Δασκαλάκη, που μιλάει για μία χιονονιφάδα!

Αφού την ακούσετε από τον ίδιο τον κύριο Χρήστο, που έγραψε το βιβλίο, μπορείτε να συζητήσετε με τα παιδιά αν τους άρεσε, πώς αισθάνθηκαν,



ποιος ήρωας της ιστορίας θα ήθελαν οι ίδιοι να είναι. Επίσης μπορούν αν θέλουν να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους παρέα με μια χιονονιφάδα, είτε ζωγραφιστή είτε φτιαγμένη από βαμβάκι ή χαρτί!

Θα σας αποχαιρετίσουμε με ένα πολύ γλυκό τραγούδι για μία χιονονιφάδα!!! Πατήστε πάνω στην εικόνα της χιονονιφάδας, για να το ακούσετε!



Ελπίζουμε να το απολαύσετε όπως και ότι από τα παραπάνω επιθυμείτε!!!

Σας στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά και πολλές ευχές να είστε όλοι και όλες σας ασφαλείς!