

# Η ιστορία της Γέννησης του Χριστού





Πριν πολλά χρόνια,  
ζούσε σε μια μικρή  
πόλη ,την Ναζαρέτ, μια  
νέα και αγνή κοπέλα  
που την έλεγαν  
Μαριάμ, Μαρία. Η  
Μαρία ξεχώριζε  
ανάμεσα σε όλα τα  
κορίτσια της ηλικίας  
της, ήταν γεμάτη  
καλοσύνη και  
αγαπούσε πολύ τον  
Θεό.

Όταν η Μαρία  
μεγάλωσε,  
και αφού οι γονείς της  
ο Ιωακείμ και η Άννα  
πέθαναν σε μεγάλη  
ηλικία,  
αρραβωνιάστηκε  
με έναν ενάρετο  
άνδρα. Ήταν  
ξυλουργός  
και τον έλεγαν Ιωσήφ.





Μια μέρα λοιπόν, ενώ η  
Παναγία μας βρισκόταν στο  
δωμάτιό της, ξαφνικά ένας  
άγγελος, ο αρχάγγελος  
Γαβριήλ,  
εμφανίστηκε μπροστά της,  
την χαιρέτισε και της είπε:  
«Μαρία είσαι  
Ευλογημένη ανάμεσα σε όλες  
τις γυναίκες, γιατί εσύ θα  
γεννήσεις έναν γιο που θα τον  
ονομάσεις Ιησού.  
Θα γίνεις μητέρα του Χριστού  
που θα σώσει όλο τον κόσμο»



Μετά από λίγο καιρό όμως, βγήκε μια διαταγή που έλεγε να πάνε όλοι στον τόπο καταγωγής τους, για να απογραφούν. Έπρεπε να γράψουν δηλαδή το όνομά τους σε καταλόγους.



Έτσι,  
ο Ιωσήφ και η  
Παναγία  
έπρεπε να κάνουν  
ένα ταξίδι 3-4  
ημερών για να  
πάνε στην πατρίδα  
του Ιωσήφ που  
ήταν η Βηθλεέμ.

Η διαδρομή ήταν μεγάλη και το ταξίδι τους πολύ κουραστικό, γιατί η Παναγία ήδη ήταν στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και θα γεννούσε σε λίγο το μονάκριβό παιδί της, τον Χριστό.





Μετά από αρκετές μέρες ταξιδιού, όταν έφτασαν στην Βηθλεέμ κουρασμένοι όπως ήταν, χρειάζονταν ένα μέρος για να κοιμηθούν.

Σταμάτησαν έξω από ένα πανδοχείο από όπου ακούγονταν γέλια και φωνές.

Ο Ιωσήφ ρώτησε τον ξενοδόχο «Μήπως υπάρχει κάποιο μικρό δωμάτιο να μείνουμε για απόψε; γιατί η γυναίκα μου είναι έτοιμη να γεννήσει». «Λυπάμαι» του είπε ο ξενοδόχος «Το Πανδοχείο μου είναι γεμάτο και απ' ό,τι ξέρω, δεν θα βρείτε ούτε ένα κρεβάτι άδειο σ' ολόκληρη την Βηθλεέμ».





Ο πανδοχέας τους λυπήθηκε και τους είπε «Σταθείτε, έχω ένα μικρό στάβλο, που κοιμούνται σε αυτό τα βόδια μου. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε να ξεκουραστείτε εκεί για το αποψινό βράδυ».

Έτσι, ο Ιωσήφ με την Παναγία θα έμεναν στο στάβλο με τα ζώα.

Εκείνη η νύχτα όμως, δεν ήταν σαν όλες τις άλλες. Σε λίγο θα συνέβαινε κάτι εκπληκτικό...



Μέσα στο κρύο του  
στάβλου, πάνω στα  
στοιβαγμένα άχυρα  
έμελλε να γεννηθεί ο  
Χριστός. Ο Ιωσήφ και η  
Παναγία έφτιαξαν ένα  
ζεστό και μικρό  
κρεβατάκι από άχυρο σε  
μια φάτνη, στο παχνί  
δηλαδή όπου εκεί  
έτρωγαν τα ζώα.



Η Παναγία τύλιξε  
το θείο βρέφος  
στα σπάργανα, σε  
λωρίδες δηλαδή  
από ύφασμα,  
όπως έκαναν για  
κάθε μωρό σε  
εκείνη την εποχή



και τον κράτησε  
στην αγκαλιά της  
γεμάτη από αγάπη  
και χαρά.



Εκεί, μέσα στον στάβλο πέρασε το πρώτο του βράδυ ο μικρός Χριστός, ανάμεσα στα γαϊδουράκια και τα βόδια που τον ζέστειναν με τα χνώτα τους.



Το ίδιο βράδυ,  
στους αγρούς, έξω  
από την Βηθλεέμ  
μερικοί βοσκοί  
ξαγρυπνούσαν  
καθώς φύλαγαν τα  
κοπάδια τους.  
Παντού βασίλευε  
ηρεμία και σιωπή.



Ξαφνικά είδαν στον ουρανό ένα φως δυνατό. Τρόμαξαν! «Μα τι συμβαίνει, από που έρχεται αυτό το λαμπερό φως;» αναρωτήθηκαν μεταξύ τους.



Τότε ακριβώς εμφανίστηκε μπροστά τους ένας άγγελος. «Μη φοβάστε» τους είπε «Σας φέρνω ευχάριστα νέα για σας και για όλο τον κόσμο. Σήμερα στη Βηθλεέμ γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτός που θα σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία, τη δυστυχία και τα βάσανα. Χαρείτε λοιπόν και τρέξτε να τον προσκυνήσετε. Θα τον βρείτε βρέφος μέσα σε μια φάτνη.



Οι βοσκοί τα είχαν χαμένα! Και πριν προλάβουν καλά καλά να καταλάβουν τα λόγια του αγγέλου είδαν ξαφνικά μπροστά τους άλλο ένα θαύμα. Όλος ο ουρανός τώρα έφεγγε με ένα φως αλλιώτικο από της ημέρας, φως λαμπρότερο και καθαρότερο.






Αμέτρητοι άγιοι  
άγγελοι  
εμφανίστηκαν στον  
ουρανό και  
άρχισαν να ψάλουν  
τον πιο ωραίο  
αγγελικό ύμνο.

Δόξα εν υψιστοις Θεω και επι γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία



 Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη σε ολόκληρη τη γη!  
Έρθε η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους



Οι βοσκοί ένιωθαν πολύ χαρούμενοι και όταν έφυγαν οι άγγελοι, είπαν μεταξύ τους «Ας μην χάνουμε χρόνο! Πάμε γρήγορα να δούμε κι εμείς όλα όσα μας φανέρωσε ο άγγελος. Πάμε να βρούμε το θείο βρέφος και να το προσκυνήσουμε.»



Οι βοσκοί  
βρήκαν τον  
μικρό Χριστό  
στη φάτνη,  
έτσι ακριβώς  
όπως  
νωρίτερα τους  
είχε  
περιγράψει ο  
άγγελος.



Στη συνέχεια διηγήθηκαν στον Ιωσήφ και στην Μαρία όλα όσα τους είχε πει ο άγγελος για το παιδί και όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα που συνέβησαν πέρα στα βοσκοτόπια. Με ευλάβεια και βαθιά συγκίνηση έσκυψαν και προσκύνησαν τον μικρό Χριστό, ενώ η Παναγία σκεφτόταν όλα αυτά τα καταπληκτικά που τους είπαν οι βοσκοί.



Η καρδιά τους είχε γεμίσει  
απέραντη γαλήνη και  
θαυμασμό.  
Πόσο όμορφα ένιωθαν!

Έτσι, οι βοσκοί γύρισαν  
πίσω δοξάζοντας και  
ευχαριστώντας τον Θεό  
για όλα όσα άκουσαν και  
είδαν.



Τις ημέρες που  
γεννήθηκε ο Χριστός  
έγινε και ένα άλλο  
αξιοθαύμαστο γεγονός.  
Στον ουρανό ψηλά  
εμφανίστηκε ένα  
αστέρι, διαφορετικό  
όμως από όλα τα άλλα.  
Ήταν ένα ξεχωριστό  
αστέρι, τόσο φωτεινό  
που το φως του  
ξεπερνούσε στη λάμψη  
όλα τα αστέρια του  
ουρανού.



Στην Ανατολή ζούσαν κάποιοι σοφοί βασιλιάδες, γνωστοί ως μάγοι. Η λέξη μάγος είναι περσική λέξη και δεν σημαίνει αυτό που εννοούμε στις μέρες μας, αυτόν δηλαδή που κάνει μαγικά, αλλά τον σοφό επιστήμονα και βασιλιά.

Γνώριζαν λοιπόν από τα βιβλία που διάβαζαν ότι όταν θα εμφανιζόταν στον ουρανό ένα λαμπερό αστέρι που θα φαινόταν ακόμη και το μεσημέρι, τότε θα σήμαινε ότι θα γεννιόταν στη γη ο πιο μεγάλος βασιλιάς.



Όταν λοιπόν είδαν αυτό το ξεχωριστό αστέρι να ακτινοβολεί στον ουρανό είπαν μεταξύ τους «Πάμε να προσκυνήσουμε αυτόν τον καινούργιο και πολύ σπουδαίο βασιλιά που γεννήθηκε». Και ξεκίνησαν το μεγάλο τους ταξίδι από την Ανατολή, μέχρι εκεί που θα τους φώτιζε το αστέρι που το είχαν για οδηγό τους.





Στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην περιοχή που γεννήθηκε ο Χριστός, ζούσε σε ένα παλάτι ένας άλλος βασιλιάς, με πλούτη πολλά, ο Ηρώδης. Οι μάγοι όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα δεν έβλεπαν πια το αστέρι και σκέφτηκαν ότι ο νέος βασιλιάς θα είχε γεννηθεί στο παλάτι, κι έτσι βρέθηκαν εκεί. Μόλις ο Ηρώδης τους άκουσε να ρωτούν για τον καινούργιο μικρό βασιλιά, ζήλεψε, αναστατώθηκε, θύμωσε πολύ. «Ακούς εκεί, καινούργιος βασιλιάς» σκέφτηκε.



Ο Ηρώδης ,που ήταν πολύ σκληρός, φοβήθηκε πως ο Χριστός θα ήταν κάποιος βασιλιάς με κορώνες και πλούτη και ότι θα του έπαιρνε τον θρόνο και το παλάτι. Γι' αυτό έβαλε σκοπό του να βρει και να σκοτώσει τον μικρό Χριστό. Δεν φανέρωσε όμως στους βασιλιάδες της Ανατολής το κακό σχέδιό του, αλλά τους φέρθηκε με πονηριά και τους είπε ψέματα.

-Ναι, ναι, πάτε να βρείτε το νέο βασιλιά, αλλά μετά να έρθετε να μου πείτε κι εμένα πού ακριβώς κατοικεί, για να πάω να τον προσκυνήσω και εγώ.



Οι μάγοι όμως δεν κατάλαβαν την κακία που έκρυβαν τα λόγια του Ηρώδη και ήταν αποφασισμένοι να τον ενημερώσουν μόλις θα συναντούσαν τον μικρό Χριστό.

Και να, το φωτεινό αστέρι ξαναφάνηκε στον ουρανό. Έτσι ακολουθώντας το κατευθύνθηκαν χαρούμενοι προς την πόλη που κατοικούσε ο Χριστός.



Το λαμπερό αστέρι οδήγησε τους σοφούς βασιλιάδες στη Βηθλεέμ και σταμάτησε πάνω από ένα μικρό σπιτάκι. Αμέσως κατάλαβαν πως εκεί μέσα κατοικούσε ο νέος βασιλιάς. Επομένως, δεν ήταν ένας βασιλιάς που ήθελε τα πλούτη και τη δόξα αυτής της γης. Ήταν ένας ανώτερος, πνευματικός βασιλιάς που ήρθε να βασιλεύσει αιώνια στις καρδιές των ανθρώπων.



Σε λίγο η πόρτα άνοιξε και οι σοφοί βασιλιάδες μπήκαν και στάθηκαν μπροστά στον μικρό Χριστό. Στη συνέχεια γονάτισαν, τον προσκύνησαν και του έδωσαν τρία πολύτιμα συμβολικά δώρα. Χρυσάφι, όπως ταιριάζει σε βασιλιά. Λιβάνι, δηλαδή θυμίαμα, όπως προσφέρουμε στο Θεό. Σμύρνα, που ήταν ένα πολύτιμο άρωμα, με το οποίο τότε άλειφαν τους νεκρούς, γιατί περίμεναν ότι έμελλε αργότερα να πεθάνει για την σωτηρία των ανθρώπων.



Οι σοφοί βασιλιάδες επέστρεψαν  
αμέσως στην πατρίδα τους χωρίς  
να περάσουν τελικά από τον  
Ηρώδη, γιατί ένας άγγελος  
εμφανίστηκε στον ύπνο τους και  
τους φανέρωσε το κακό σχέδιό  
του.

Ο άγγελος εμφανίστηκε και στον  
δίκαιο Ιωσήφ και του είπε «Ιωσήφ  
πάρε το παιδί και την μητέρα του  
και φύγετε. Πηγαίνετε στην  
Αίγυπτο, γιατί ο βασιλιάς  
Ηρώδης θα ψάξει να βρει τον  
Χριστό για να τον σκοτώσει»





Έτσι, ο Ιωσήφ χωρίς καθυστέρηση πήρε τον μικρό Χριστό και την Παναγία και πήγανε στην Αίγυπτο, έως ότου πέθανε ο Ηρώδης και επιστρέψανε στην Ναζαρέτ.



Αυτή είναι η ιστορία της γέννησης του Χριστού  
που έφερε την ειρήνη, την αγάπη και την ελπίδα στη ζωή μας.  
Γεννήθηκε πριν από πολλά χρόνια ,όμως συνεχίζουμε  
να γιορτάζουμε τη γέννησή Του έως σήμερα  
και να ευχόμαστε  
**ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!**



ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

