

Η ιστορία της μικρής Yayoi



**Ζούσε κάποτε στην
Ιαπωνία ένα κορίτσι
που το λέγανε Υαγοί.
Ζούσε με την
αυστηρή οικογένειά
της σε ένα χωριό
που λεγόταν
Matsumoto**



**Της άρεσε πολύ να
ζωγραφίζει
παραδοσιακές
εικόνες της
Ιαπωνίας**



**Αλλά και
αντικείμενα που
έβλεπε κάθε μέρα
γύρω της**



**Ειδικά την ηρεμούσε
πολύ να κάθεται
στην όχθη του
ποταμού και να
παρατηρεί τα λευκά
του βότσαλα**



**Της μητέρας της δεν
της άρεσε καθόλου
που η κόρη της
ήθελε να γίνει
ζωγράφος γιατί
μόνο οι άντρες
γίνονταν ζωγράφοι
στην Ιαπωνία εκείνη
την εποχή**



**Μεγαλώνοντας η
Υαγοί άρχισε να
παθαίνει κρίσεις και
να βλέπει γύρω της
λάμπεις και
φωτάκια**





**Μια μέρα εκεί που
έτρωγε κοιτούσε τα ρόζ
λουλούδια στο
τραπεζομάντηλο. Όταν
κοίταξε αλλού έβλεπε
το ίδιο μοτίβο παντού:
στους τοίχους, το
ταβάνι και όλο το
δωμάτιο. Τότε άρχισε
να νιώθει ότι γίνεται
ένα με τα λουλούδια
και να εξαφανίζεται**





**Φοβήθηκε πολύ
και έτρεξε να
φύγει από το
δωμάτιο**



**Για να νιώθει
καλύτερα και να μη
φοβάται άρχισε να
ζωγραφίζει αυτά
που είχε δει**



Όμως δεν μπορούσε να μείνει στην Ιαπωνία γιατί ήταν αποφασισμένη ότι ήθελε να ασχοληθεί με την Τέχνη. Έτσι μετακόμισε στην Νέα Υόρκη της Αμερικής



**Ζωγράφιζε συνέχεια
μέσα στο εργαστήριό
της. Είχε αποφασίσει
ότι μέσα από τα έργα
της θα γινόταν πιο
όμορφη η ζωή της και
δεν θα φοβόταν πια**



**Άρχισε να γίνεται
γνωστή και πολύς
κόσμος πήγαινε για
να δει από κοντά τα
έργα της σε μεγάλες
εκθέσεις και
μουσεία.**



**Τα έργα της βγήκαν
από το χαρτί και
απλώθηκαν στο χώρο.
Ονόμασε τα σχέδια με
τις τελίτσες «Δίκτυα
του άπειρου». Η ίδια
εξαφανιζόταν μέσα στα
έργα της όπως τότε
στην τραπεζαρία του
σπιτιού της.**



**Έφτιαξε ακόμα και
το «Δωμάτιο
εξαφάνισης» όπου οι
επισκέπτες γέμιζαν
με πολύχρωμες
τελείες ένα λευκό
δωμάτιο**



**Με τα έργα της η
Υαγοί Kusama
κατάφερε να γίνει
μια απο τις
σημαντικότερες
καλλιτέχνιδες του
αιώνα. Κι ας ένιωθε
μέσα της ακόμα ένα
μικρό κοριτσάκι**



**Η ζωή της έγινε και
βιβλίο για να
διδάσκονται τα νέα
κορίτσια αλλά και όλα
τα παιδιά του κόσμου
να μην το βάζουν κάτω,
να κυνηγάνε το όνειρό
τους, να κάνουν αυτό
που τους συγκινεί**



**Ευχαριστούμε Υαγοί που μας άφησες να
δούμε τον κόσμο με τα δικά σου μάτια!**

