

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΑ

2^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Νηπιαγωγοί
Κα Φωφώ- Κα Αλεξάνδρα



"Οι μέρες με το γίγαντα"

Η σειρά αποτελείται από 6 μικρά βιβλία. Σε ένα χωριό φτάνει ένας γίγαντας και οι άνθρωποι φοβούνται.

Είναι άρρωστος, φτερνίζεται και δημιουργούνται προβλήματα στο χωριό.

Παρακολουθούμε σιγά σιγά πώς οι άνθρωποι αρχίζουν να τον πλησιάζουν, να τον γνωρίζουν και να τον εντάσσουν στην καθημερινότητά τους.

Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που περνάνε μαζί και το βιβλίο τελειώνει με το πρωί του Σαββάτου που ξυπνούν και βλέπουν ότι ο γίγαντας έχει φύγει αλλά τους έχει αφήσει μήνυμα ότι θα ξανασυναντηθούν.



ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ήταν Κυριακή. Όλοι κοιμόντουσαν ήρεμα κι όταν ξύπνησαν είδαν μια τεράστια μπότα που τη φορούσε ένας γίγαντας.... ένας γίγαντας συναχωμένος.

Όποτε φταρνιζόταν σκορπούσε τα πράγματα γύρω στα δέντρα, στους δρόμους ή καθάριζε τους δρόμους από τα πεσμένα φύλλα, τα σκουπίδια. κλπ. κλπ.

Οι άνθρωποι αποφάσισαν να τον βοηθήσουν και του έδωσαν φάρμακα και βότανα της φύσης, του έπλεξαν κασκόλ για να μην κρυώνει κι όταν ανάρρωσε του μαγείρεψαν μπόλικά φαγητά για να αποκτήσει πάλι τις δυνάμεις του.

Έκανε μπάνιο στην λίμνη με σαπούνι και σαμπουάν που του πρόσφεραν, έπλυναν τα ρούχα του να είναι καθαρά. Στο τέλος όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι και τραγουδούσαν χωρίς πολύ προσπάθεια

και του οργάνωσαν μια μεγάλη γιορτή όπου όλοι πέρασαν υπέροχα!!!!

Ο γίγαντας όμως..... μετά το πάρτι έφυγε! Έμεινε μαζί τους μια ολόκληρη εβδομάδα.

Τους αποχαιρέτησε με ένα σημείωμα δίνοντάς τους την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούνε πολύ σύντομα!!!

Όλοι θυμήθηκαν τις ημέρες που περάσανε και τι κάνανε για τον γίγαντα.

Στην αρχή φοβήθηκαν!!

Μετά έπρεπε να σκουπίζουν, να τρέχουν και να σκαρφαλώνουν στα δέντρα να πάρουν τα πράγματά τους, κάθε φορά που εκείνος φταρνιζόταν.

Του έδωσαν φάρμακο για το κρύωμα, του έδωσαν ζεστά ροφήματα και βότανα και του έπλεξαν ένα τεράστιο χρωματιστό κασκόλ για να μην κρυώνει!

Του μαγείρεψαν, του έδωσαν υγρά να πίνει, του έπλυναν τα ρούχα του, του έδωσαν σαμπουάν και σαπούνι να κάνει μπάνιο στη λίμνη. Τραγουδούσαν μαζί του, έπαιζαν, χόρευαν, διασκέδασαν αλλά πάνω από όλα έγιναν όλοι καλύτεροι άνθρωποι!!!

Βοήθησαν τον γίγαντα χωρίς να του ζητήσουν τίποτα!! Μόνο ΑΓΑΠΗ έδωσαν και αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο για όλους.



Την *Κυριακή*

διαβάσαμε την ιστορία του γίγαντα της Κυριακής .

Κάναμε ότι κοιμόμαστε, ξυπνάμε ,τεντωνόμαστε.

Σκορπίσαμε πράγματα στο πάτωμα και τα μαζέψαμε.....



Τη **Δευτέρα** πήραμε κουβαδάκια και βάλαμε μέσα λέξεις που γράφουν σιρόπι, λεμόνι, μέλι σε ζεστό νερό σε άλλο κουβά και σε άλλο σκέτο ζεστό νερό για τη νύχτα, πήραμε ο κάθε ένας διαφορετικό χρώμα χαρτόνι για να φτιάξουμε το κασκόλ και το μεταφέραμε στον γίγαντα. Ζωγραφίσαμε στο Α4 το πολύχρωμο κασκόλ.





Την Τρίτη περπατήσαμε στις μύτες, σσσς.....για να μην τον ζυπνήσουμε...
Μεταφέραμε παιχνίδια αργά για να μην κάνουμε θόρυβο, κάναμε δουλειές
στο σπιτάκι σιγά χωρίς θόρυβο, κλπ. Περπατήσαμε με μικρά και μεγάλα
βήματα, γρήγορα, αργά.



Την *Τετάρτη* φέραμε μέσα σε κουτάκια διάφορα μυρωδικά που δεν μπορούν να τα δουν και τα μυρίσαμε. (δυόσμο, κανέλα, ρίγανη, αρμπαρόριζα, βασιλικό, ξύδι!!!! Κόψαμε εικόνες από τρόφιμα και φτιάξαμε το τεράστιο πιάτο του γίγαντα.



Την *Πέμπτη* ακούσαμε ήχο βροχής, κάναμε τη βροχή με τα δάχτυλα, παίξαμε με τις σαπουνόφουσκες στο διάλειμμα, κάναμε μπουρμπουλήθρες με καλαμάκι σε νερό, είδαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και τον περιγράψαμε. Φτιάξαμε τις δικές μας σαπουνόφουσκες!!!!





Την *Παρασκευή* ακούσαμε και τραγουδήσαμε το χοκι πόκι και το χαρωπά τα χέρια μου χτυπώ. Φουσκώσαμε μπαλόνια, φουσκώσαμε καραμούζες και σερπαντίνες, παίξαμε. Ζωγραφίσαμε τη γιορτή.







Το *Σάββατο* κρύψαμε αντικείμενα και τα ψάξαμε, κρύο-ζεστό όταν είμαστε κοντά ή μακριά. Αναρωτηθήκαμε που μπορεί να πήγε ο γίγαντας ή τι μπορεί να έπαθε. Είπε ο κάθε ένας τη γνώμη του. Ο γίγαντας μας έστειλε γράμμα με το ταχυδρομείο.

Διαβάσαμε το γράμμα του γίγαντα ,του συνθέσαμε ένα τραγούδι και το τραγουδήσαμε και θα το τραγουδάμε για να το ακούσει ο γίγαντας και να έρθει ξανά να μας επισκεφτεί.... γιατί όχι μαζί με την οικογένειά του!!!!!!



ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΓΕ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ;;;

Ειρήνη: Να βρει φαγητό για όλους

Αντωνία: Ταξίδι με καράβι

Ανάσια: Σπίτι

Σταύρος: Σπίτι του

Σίσσυ: Σπίτι του

Φωτεινή: Λιποθύμησε στο δάσος

Στράτος: Σπίτι του

Ορφέας: Στη θάλασσα να κάνει μπάνιο

Κωνσταντίνος: Χάθηκε

Θάνος: Ταξίδι

Έλλη: Κρύφτηκε

Πάρης: Σπίτι του



Στέφανος: Στον μπαμπά του

Θεμιστοκλής: Στη δουλειά του

Δημήτρης: Στη μαμά του

Νεφέλη: Στα φιλαράκια του

Θανάσης: Στο νοσοκομείο

Μελίνα: Πέθανε

Κα Αλεξάνδρα: Στο διάστημα

Κα Φωφώ: Του έκαναν μαγικά κι έγινε νάνος

Αγαπημένα μου παιδιά,

Τι κάνετε, Συγνητό που έφυγα
έτσι ξαφνικά όπως έπρεπε να επιστρέψω
στο σπίτι και επηρόνους καρδίας με περιβραίων εδώ
Σας ευχαριστώ για την φρονίδα που μου προσφέ-
ρατε και τη μεγάλη αγκαλία που μου χαρίσατε
Κάνετε μια μεγάλη γιορτή και ήταν ένα υπέρο-
χο δωρο για μένα! Είσαιστε φιλοφάκια που και
σας αγαπώ πολύ! Ήδη που ένετε γαίφει! Κάποια
στιγμή θα ξανά έρθω στο χωριό για να σας
συναντήσω και να περάσωατε ύστερα! Σας φιλιώ και
σας χαίρετώ!

Με πολύ αγάπη,
ο Γιώργος σας!



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ

Ένας γίγαντας καλός
αρρωστούλης ήτανε κι αυτός!
Ήρθε στα μικρά παιδιά
να τον κάνουμε καλά!
Σιροπάκι και ζεστά
τον εγιάννανε γοργά!
Χαρούμενος ήταν πολύ
και του κάναμε γιορτή!
Το Σάββατο όμως το πρωί
ταξίδι έκανε μακρύ.
Στο σπίτι γύρισε ξανά
και γράμμα στέλνει στα παιδιά.
Όλους σας ευχαριστώ
και πολύ σας αγαπώ.
Μια μέρα όχι μακριά
θα έρθω σπίτι σας ξανά!!



...το «τραγούδι» είναι δικής μας έμπνευσης, μην το ψάξετε στο
διαδίκτυο 😊

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ



ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

2 ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΝΕΡΟ

½ ΜΕΖΟΥΡΑ ΖΑΧΑΡΗ

1Κ.Γ.Α. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ

1 ΜΕΖΟΥΡΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΙΑΤΩΝ

Προαιρετικά: Ταϊράλ για να φτιάξετε το “κουταλάκι” που φυσάμε.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!! ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!!!!

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ “ΚΑΘΕΤΑΙ” ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ.

Και επειδή μαθαίνουμε παίζοντας
κάτι ακόμη.....

Τα παιχνίδια φυσήματος είναι ένας εύκολος και διασκεδαστικός τρόπος για να εξασκήσουν τα παιδιά τα όργανα της φώνησης. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια τα παιδιά θα εξασκήσουν τους μύες γύρω από το στόμα και τα χείλη τους, τους μύες που είναι απαραίτητοι για τη μάσηση και τους μύες της γλώσσας. Θα μάθουν επίσης να ελέγχουν τη δύναμη και την ένταση της αναπνοής και εκπνοής τους. Εξασκώντας τις παραπάνω λειτουργίες, τα παιδιά καταφέρουν να βελτιώσουν την ικανότητα τους στην ομιλία.



Ολοήμερο Τμήμα

