

# ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2023-24

ΤΙΤΛΟΣ: « ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΧΑΡΑ  
ΣΤΗΝ ΖΩΗ»

ΛΕΟΝΑΣ: « ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»  
2<sup>ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ



ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ



Δέσποινα Κουσουνή - Κυριακή Μεγκέ - Σοφία Δημητρίου - Ελένη Χαραλαμπίδου  
- Ιωάννα Κούλιου - Σοφία Χεριστανίδου - Άννα Βερεσετζή

# ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ;

## Σκοπός - Αναγκαιότητα

Αφορμή για την επιλογή του φετινού σχεδίου δράσης της σχολικής μας μονάδας ύστερα από παρατήρηση αποτέλεσαν:

- Οι δυσκολίες στην ασφαλή και ελεύθερη προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών προς και από το σχολείο (έλλειψη διαβάσεων πεζών, πινακίδων σήμανσης, μπάρες ασφαλείας έξω από το σχολείο κ.λ.π.).
- Η ανίχνευση των λαθών κυκλοφοριακής αγωγής των οχημάτων και των πεζών.
- Η ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση για τα μέσα κυκλοφορίας και τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.

Το σχέδιο μας αποσκοπούσε στην δημιουργία ενεργών πολιτών μέσα από διαδικασίες, όπως συμμετοχή των παιδιών στην λήψη αποφάσεων σε θέματα που τα αφορούν, στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας, την γνωριμία με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στην επίλυση προβλημάτων και την ενεργό συμμετοχή στην κοινότητα. Επιπροσθέτως, το σχέδιο δράσης ανέδειξε καλές πρακτικές, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με μέσα επικοινωνίας και ενθάρρυνε τα παιδιά να βιώσουν την ομορφιά της ζωής.



**ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ  
ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ  
ΚΕΦΙ.....Αφού  
σχεδιάσαμε και  
προγραμματίσαμε την  
δράση, και αφού  
ενημερώσαμε του γονείς  
με επιστολή για αυτό  
που πρόκειται να  
κάνουμε φέτος σαν  
σχολείο, αρχίσαμε με  
όρεξη.....**



**Συζητήσαμε  
στις τάξεις για τα μέσα  
μεταφοράς, ανιχνεύσαμε  
τις υπάρχουσες γνώσεις  
αλλά και τον τρόπο που  
μετακινούμαστε όλοι προς  
και από το σχολείο!!  
Όλοι είχαν να πουν  
πολλά!!! Και φυσικά είδαμε  
και πολύ ωραία βιντεάκια  
και εικόνες στο διαδίκτυο!!**





Μετά λοιπόν από όλη την κουβέντα  
είπαμε να  
Τσεκάρουμε με ποιο μέσο εμείς  
μετακινούμαστε  
στο σχολείο!! Έτσι σε ένα πίνακα που  
έφτιαξε  
η δασκάλα μας με μέσα μεταφοράς (με  
τα πόδια, με αυτοκίνητο, με ποδήλατο,  
με μηχανάκι) σημειώσαμε ο καθένας τι  
χρησιμοποιεί!!





Είπαμε να  
εξασκηθούμε και στα  
μαθηματικά, κι έτσι  
παίξαμε με  
ομαδοποιήσεις και  
κατατάξεις!! Που  
ανήκει το κάθε μέσο  
μεταφοράς;  
Στον ουρανό; Στην γη;  
Στο νερό; Ψάξαμε,  
βρήκαμε τις εικόνες,  
κόψαμε και  
κολλήσαμε!!!







Και πάλι χρησιμοποιήσαμε το διαδίκτυο για να παρακολουθήσουμε βιντεάκια για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και αναζητήσαμε πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες!!! Και εννοείται ότι η κουβεντούλα άναψε με τόσες εικόνες!!



**Και αφού είδαμε και μάθαμε ψηφιακά τους κανόνες και τα σήματα, να μην τα παρατηρήσουμε και ζωντανά;;; Έτσι λοιπόν, ζητήθηκε από τους γονείς και τα παιδιά μαζί, να φωτογραφήσουν όσα σήματα συναντήσουν στις βόλτες τους με τα πόδια ή το αυτοκίνητο και να στείλουν τις φωτογραφίες τους στο σχολείο για να τις παρουσιάσουν τα παιδιά και να τις περιγράψουν στους συμμαθητές τους!!! Τεράστια η συμμετοχή και σούπερ φωτογραφίες!!!**





Κατασκευάσαμε λοιπόν κι εμείς  
τα δικά μας Φανάρια, και τα δικά μας Σήματα  
Οδικής  
Κυκλοφορίας!! Πήραν φωτιά τα χρώματα, τα  
χαρτόνια, τα διάφορα χαρτιά,  
οι κόλλες και φυσικά το κέφι και η  
δημιουργικότητα!!!





Εννοείται πως η συζήτηση έφτασε και στα ποδήλατα,  
κι έτσι είδαμε εικόνες και πήραμε πληροφορίες από βιντεάκια,  
όπως « Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιος»!! Και αφού χωρίς παιχνίδι  
Δεν γίνεται, παίξαμε το  
«Πεζοί - Ποδηλάτες - αυτοκίνητα»!! Και φτιάξαμε τα δικά μας ποδήλατα  
Με φυσικά υλικά και χρώματα!!







Μετά από όλα αυτά ήρθε η μέρα που  
θα δημιουργούσαμε την δική μας χειροποίητη  
Αφίσα με τίτλο « Το σχολείο μας κυκλοφορεί με χαρά στην ζωή»!!  
Και η χαρά ήταν μεγάλη αφού φτιάξαμε όμορφες  
και εντυπωσιακές αφίσες!!  
Η κάθε τάξη έδωσε τον δικό της χαρακτήρα!!









Κάναμε και  
διαδρομές!! Ευκαιρία ήταν!!  
Μέσα και έξω!! Με τα  
αυτοκινητάκια μας στο  
χαρτόνι  
αλλά και ασκήσεις  
ισορροπίας έξω στην αυλή  
στους στενούς  
στους στενούς  
χάρτινους δρόμους που  
φτιάξαμε!! Είχε πολύ  
πλάκα!!









Τεράστια η χαρά μας όταν καταφέραμε να επισκεφθεί το σχολείο μας ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Π.Α.Σ.Θ.». Μέλη του συλλόγου ήρθαν

με τα ποδήλατά τους και τα αξεσουάρ τους, να μας τα δείξουν, να μοιραστούν μαζί μας πολύτιμες πληροφορίες, και να κάνουν δράσεις με παιχνιδιώδη τρόπο στα παιδιά!! Από την μεριά μας, στολίσαμε την αυλή μας με τις δημιουργίες μας, φέραμε όλοι τα ποδήλατά μας και τα πατίνια μας, τους γονείς μας που βοήθησαν, και κυρίως την καλή μας διάθεση, το χαμόγελο και το κέφι μας!! Ήταν μέρα Χαράς και γιορτής!! Όλοι ευχαριστήθηκαν!! Και η δράση Πέτυχε απόλυτα!!

















Και πώς  
μασκαρευτήκαμε τις  
Αποκριές;  
Φανάρια!! Φτιάξαμε  
μόνοι μας τις στολές  
μας και έτοιμοι για  
Τσικνοπέμπτη!!  
Μεγάλη η χαρά και  
πάντα μέσα στο  
πνεύμα της δράσης!!





Φέραμε και θέατρο στο  
σχολείο!! Η θεατρική  
ομάδα  
« Stefanou Productions»  
επισκέφτηκε το χώρο μας  
και παρουσίασε την  
διαδραστική παράσταση  
« Ο Κουνελοπατίνης στη  
γειτονιά χωρίς κανόνες».  
Μία ωραία μέρα για  
θέατρο!! Και όχι μόνο...οι  
ηθοποιοί έκαναν μία ωραία  
εργασία με τα παιδιά και  
έδωσαν δωράκι το βιβλίο  
με την ιστορία που έπαιξαν  
στο σχολείο!!!







Είχαμε κι άλλες σημαντικές επισκέψεις!! δύο αστυνομικούς από την Τροχαία!! μαζί με το περιπολικό τους, τις σπουδαίες τους πληροφορίες για τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και την θετική τους διάθεση να μας γνωρίσουν



και να συνομιλήσουν μαζί μας!! Μας έδειξαν βίντεο, μας έκαναν ερωτήσεις, μας έμαθαν πολλά!!!... Αν και μάλλον ήδη είμασταν έτοιμοι πλέον και ξέραμε πολλά !!!.... Μας έδωσαν συγχαρητήρια για τις γνώσεις μας και την ετοιμότητα μας!!





Και φυσικά μας ξενάγησαν στο περιπολικό τους και εννοείται πως έβαλαν την σειρήνα για να ακούσουμε όλοι τον ήχο της και να τον μάθουμε!! Μεγάλη επιτυχία!!





**Τέλος, το σχολείο μας σύσσωμο, εκπαιδευτικοί και μαθητές, αποφασίσαμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να λύσουμε κάποια προβλήματα που παρατηρήσαμε στην γειτονιά που είναι το νηπιαγωγείο μας!! Και πως έγινε αυτό; περπατήσαμε έξω από το σχολείο μας, κάναμε τις παρατηρήσεις μας (δεν υπάρχουν μπάρες ασφαλείας και ειδική σήμανση οδικής κυκλοφορίας), τις καταγράψαμε, και δημιουργήσαμε ψήφισμα για τους τοπικούς άρχοντες και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο μας!! Ετοιμάσαμε μία επιστολή που αναφέραμε τις παρατηρήσεις μας και τα αιτήματά μας, μαζί με φωτογραφίες, υπογράψαμε όλοι την επιστολή, νηπιαγωγοί και παιδιά, την βάλαμε σε φάκελο και βουρρρρ  
Για το Δημαρχείο!!**







Από τους μαθητές και τη δασκάλα του 2<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Νέων Επιβατών 2024

Για τον κ. Δήμαρχο







Και η επιστολή  
έφτασε στον  
Δήμαρχο γρήγορα  
με εκπρόσωπο του  
νηπιαγωγείου μία  
δασκάλα μας.  
Ο Δήμαρχος την  
υποδέχτηκε  
με χαρά και  
προθυμία να  
παραλάβει την  
επιστολή  
και να μάθει όλα  
αυτά που μας  
απασχολούσαν!! Και  
προς μεγάλη μας  
έκπληξη γρήγορα  
κάποια από τα  
αιτήματα μας πήραν  
σάρκα και οστά!!





Μπήκε μπάρα ασφαλείας έξω  
από το σχολείο και ειδικά  
σήματα  
Οδικής κυκλοφορίας που  
έλειπαν από τον δρόμο που  
βρίσκεται το νηπιαγωγείο!! Τι  
χαρά!! Κάτι πετύχαμε όλοι  
μαζί!! Το νηπιαγωγείο μας τα  
κατάφερε και το σχέδιο  
δράσης μας είχε τεράστια  
επιτυχία!!!





Και αφού τελείωσαν οι εργασίες, μας έκανε επίσκεψη και ο Δήμαρχος!!! Τον υποδεχτήκαμε με ενθουσιασμό και εκείνος ήρθε να μας γνωρίσει όλους από κοντά, να δει το σχολείο μας και να συζητήσει μαζί μας!!! Εμείς φυσικά αδράξαμε την ευκαιρία και τον ενημερώσαμε και για άλλα θέματα που απασχολούν το σχολείο μας!! Ευχάριστη ατμόσφαιρα και ελπίδα για περισσότερα έργα και βελτιώσεις!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!





ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ



ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ