

**1/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017**

**Το ταξίδι
της Βίκυς της σακουλίτσας**



Νηπιαγωγοί:
**ΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΕΡΤΗ**

Το ταξίδι της Βίκυς της σακουλίτσας.

Γεια σας παιδιά ,είμαι η Βίκυ η σακουλίτσα , θέλω να σας διηγηθώ την ιστορία μου και να σας περιγράψω το ταξίδι μου .

Η ζωή μου ξεκίνησε από το εργοστάσιο πλαστικών, ανακάτεψαν διάφορα υλικά και με διάφορα μηχανήματα και επεξεργασία έγινα σακουλίτσα, οι φίλοι μου με βάπτισαν Βίκυ .

Δεν ξέρω πως αλλά μια μέρα ξύπνησα στο σκοτεινό υπόγειο του μπακάλικου του κυρ-Γιάννη, μαζί με άλλες σακουλίτσες. Εκεί μέσα δε μου άρεσε καθόλου, στεναχωριόμουν πολύ και ήταν βαρειά. Όσοι μια μέρα άνοιξε ξαφνικά η πόρτα ,ο κυρ-Γιάννης μας έβγαλε πολλές μαζί και μας ακούμπησε στον πάγκο του ταμείου.



Κοιτούσα ακόρταγα γύρω μου , έβλεπα διάφορους ανθρώπους γέρους , νέους και παιδιά , να παίρνουν τις σακούλες και να τις γεμίζουν με ψώνια και περίμενα με ανυπομονησία να φτάσει και η δική μου η σειρά. Ξαφνικά εκεί που κάζενα με άρπαξε ένα παιδικό χεράκι και γρήγορα γρήγορα με γέμισε με πράγματα, γιαουριάκια, καραμέλες, μακαρόνια γάλατα και τσίχλες.

Μετά μαζί με άλλες σακούλες γεμάτες ψώνια μας έβαλαν στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και το έκλεισαν.

Ένωθα μεγάλη αγωνία, φοβόμουν λίγο , γιατί όταν το αυτοκίνητο έπεφτε σε λακκούβες τσανταζόταν και τσανταζόμουν κι εγώ μαζί του.

Άκουγα όμως χαρούμενες παιδικές φωνές και αυτό με έκανε να νιώθω καλύτερα.



Όταν φτάσαμε στο σπίτι μās κατέβασαν βιαστικά από το αυτοκίνητο και μās έβαλαν πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ο Πέτρος άδειασε, τα πράγματα βιαστικά για να βρει τις καραμέλες του και με έσκισε λίγο. Οι καραμέλες άδειασαν από το κουτάκι και σκόρπισαν ,ο Πέτρος με πήρε μαζί με τις καραμέλες και βγήκε στην αυλή , τις έτρωγε αχόρταγα και τοακωνόταν με την μικρή την αδερφή του που του ζητούσε συνεχώς να της δώσει μία ακόμα καραμέλα.

Όταν τελείωσαν οι καραμέλες , ο Πέτρος χωρίς να το καλοσκεφτεί με πέταξε στο δρόμο και άρχισε τρελό παιχνίδι με την αδερφή του στην αυλή του σπιτιού.



Πρώτα πέρασε από δίπλα μου ένα αυτοκίνητο , ευτυχώς δε με πάτησε .
Ύστερα συνάντησα μία γατούλα, με μύρισε κι αφού δεν είχα κάτι
φαγώσιμο γι' αυτήν απομακρύνθηκε και έμεινα μόνη.
Μετά φύσηξε ένα ελαφρύ αεράκι και με σήκωσε ψηλά ,με στριφογύρισε
πολλές φορές ,τόσο που άρχισα να ζαλιζομαι, να έχω ναυτία και να
νιώθω άσχημα, μέχρι που έφτασα στην παραλία Κιβερίου .
Με τράβηξε το κύμα και έπαιξε μαζί μου ,τριβόμεν πάνω στις πέτρες
και έγινα κομμάτια , πολλά κομμάτια και σκόρπισα στο βυθό της
θάλασσας.
Ένα μικρό ψαράκι ο Μάκης ο Μπουρμπουλήθρας , με νόησε για
φαγητό ξεγελάστηκε και με κοίταξε.



Σε λίγο άρχισε να το πονάει η κοιλίτσα του ,η μαμά του το χάιδευε με τα πτερύγιά της και προσπαθούσε να καταλάβει τι έχει για να το βοηθήσει. «Νομίζω ότι κατάπιε κάτι πλαστικό , είχε όμορφο χρώμα ,ξεγελάστηκα και το έφαγα, μαμά βοήθησέ με ,πονάω πολύ».

Όσο περνούσε η ώρα το μικρό ψαράκι ένιωθε ακόμα πιο άσχημα και η μαμά το πήγε στο γιατρό των ψαριών, εκείνος το εξέτασε και αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί.

«Θα σου δώσω ένα σιρόπι ,θα καθίσεις για λίγες μέρες στο κρεβάτι και θα γίνεις καλά. Πρόσεξε όμως από δω και πέρα να τρως μόνο πλαγκτόν και να αποφεύγεις τα πλαστικά που υπάρχουν άφθονα στο βυθό μας».



Την άλλη μέρα ο Πέτρος πήγε στο Νηπιαγωγείο εκεί οι κυρίες του τους μίλησαν για την ανακύκλωση, για τα σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι χωρίς να το πολυσκεφτούν παντού και για τις συνέπειες που έχει όλο αυτό στη φύση .

Ο Πέτρος έσκυψε το κεφάλι και είπε στις κυρίες του για μένα, που με πέταξε στο δρόμο , υποσχέθηκε όμως να είναι πιο προσεκτικός ,γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας .

« Θα το πω και στην μαμά μου και θα τα πηγαίνουμε τα σκουπίδια στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, είπε ο Πέτρος χαρούμενος» .

Αυτή ήταν η ιστορία μου παιδιά, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και λιγότερα σκουπίδια σε θάλασσες και ακιές.

Με αγάπη η Βίκυ η Σακουλίτσα.

