



Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

3 Δεκεμβρίου

Κάποιοι δεν γνωρίζουν καν, κάποιοι ίσως σκεφθούν...«ακόμα μια παγκόσμια ημέρα» για τα άτομα με αναπηρία. Έτσι λοιπόν, άλλη μια μέρα έχει προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των Παγκόσμιων ημερών και

α
υ
τ
ή

ε
ί

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑμεΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).

Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

μ
ε
ρ
ι
ν
ή

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ (2014), γύρω στο 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία, το 80% των οποίων ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην χώρα μας υπολογίζεται ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρίας.

Τι είναι αναπηρία;

Αναπηρία είναι η κατάσταση ενός ατόμου η οποία έχει ως αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερο για αυτό να προβεί σε κάποιες δραστηριότητες ή να έχει ισότιμη προσβασιμότητα μέσα σε μια κοινωνία. Οι **αναπηρίες** μπορεί να είναι νοητικές, αναπτυξιακές, σωματικές, κινητικές, αισθητηριακές, ψυχικές ή και συνδυασμός των προηγούμενων.

Αναπηρία έχουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα είτε νοητικό είτε σωματικό, άσχετα με το αν γεννήθηκαν έτσι ή το απέκτησαν στην πορεία (π.χ. λόγω κάποιου ατυχήματος). Αυτοί οι άνθρωποι, όμως, είναι ακριβώς όπως εμείς, απλά ίσως είναι λίγο ή πιο πολύ αργοί. Ίσως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φέρουν σε πέρας τις καθημερινές εργασίες τους από ό,τι κάποιος άλλος χωρίς αναπηρία και επίσης ίσως χρειάζεται να καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους. Αναπηρία πλέον θεωρείται το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος. Τα άτομα αυτά βιώνουν συχνά το φαινόμενο του «Κοινωνικού Αποκλεισμού». Αισθάνονται την περιθωριοποίηση και την στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, που πρέπει να είναι κοινά σε όλους του πολίτες ενός κράτους. Πολλοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στα άτομα με αναπηρία και πολλές φορές θέλουν και προσπαθούν να τους αλλάξουν (π.χ. τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς), ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε **ΕΜΕΙΣ** να αλλάξουμε νοοτροπίες, αντιλήψεις, μα κυρίως τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτά τα άτομα. Τα άτομα με αναπηρία παρότι τις δυσκολίες τους διαπρέπουν τόσο στα γράμματα και τις τέχνες όσο και στον αθλητισμό χαράζοντας με τον δικό τους τρόπο και μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια την δική τους επιτυχία. Όλοι αξίζει να έχουν την ευκαιρία να είναι **ΊΣΟΙ** και το δικαίωμα να είναι **ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**. Το πόσο ανθρωπίνη και πολιτισμένη είναι μια κοινωνία φαίνεται και από το

πόσο ευαίσθητη είναι απέναντι στη διαφορετικότητα και στα άτομα με αναπηρία.

Η Αναπηρία δεν είναι επιλογή...Η Αποδοχή της όμως είναι !!!

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της παγκόσμιας ημέρας, η ΕΔΥ του σχολείου μας πραγματοποίησε κάποιες δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ και την καθημερινότητα αυτών των ατόμων. Στις μεγάλες τάξεις έγινε προβολή ταινιών μικρού μήκους και εκπαιδευτικών βίντεο όπου παρουσίαζαν άτομα με διάφορες αναπηρίες, οι οποίοι έχουν επιτύχει σε διάφορους επαγγελματικούς, αθλητικούς και καλλιτεχνικούς τομείς. Έγινε αφήγηση παραμυθιών με θέμα την αναπηρία στις μικρότερες τάξεις, δημιουργία κολλάζ με ζωγραφιές ανθρώπων όπου είχαν κάποια αναπηρία και δόθηκαν φύλλα εργασίας όπου οι μαθητές κατέγραψαν τις δικές τους ιδέες σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας μας για τα άτομα με αναπηρία, η πολιτεία, το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα η κοινωνία. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανοιχτός διάλογος και συζήτηση με τα παιδιά για προσωπικές εμπειρίες και βιώματα σχετικά με την επαφή τους με άτομα με κάποια αναπηρία.

Και να θυμάσαι :

**Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό!!!
Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος**

**Από την ΕΔΥ του σχολείου:
Περήφανου Αθηνά – ΠΕ23 Ψυχολόγος
Τασιού Ευγενία – ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός**