

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 2^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ



ΜΑΪΟΣ 2022

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια μικρή σταγόνα,
που ζούσε ευτυχισμένη με τη μαμά της στη θάλασσα.



Ο ήλιος όμως, επειδή ήταν πολύ όμορφη και καλή, τη ζήλεψε και, μια μέρα, τη ζέστανε τόσο πολύ που η σταγόνα εξατμίστηκε. Έτσι την πήρε κοντά του.



Η καημενούλα η σταγόνα ήταν στενοχωρημένη και κλεισμένη μέσα σε ένα σύννεφο. Και ο ήλιος όλο έκαιγε και την κρατούσε κοντά του.



Μια μέρα όμως κι εκεί που δεν το περίμενε ο ήλιος,
φύσηξε ένα αεράκι και την πήρε μακριά μαζί με το
σύννεφο.



Αλλά εκεί που πήγε με τον αέρα, έκανε πολύ κρύο και η σταγονίτσα άρχισε να τρέμει. Το σύννεφο τότε μαύρισε και πέταγε αστραπές.



Από το πολύ το κρύο, το σύννεφο έριξε βροχή. Έτσι η σταγονίτσα τρομαγμένη έπεσε σε ένα δεντράκι.



Το δέντρο της ζήτησε λίγο νεράκι. Η Σταγονίτσα λοιπόν πέρασε μέσα από τις ρίζες του, ανέβηκε από το κορμό και το ξεδίψασε.



Από την αναπνοή του δέντρου όμως, η σταγονίτσα
εξατμίστηκε και βρέθηκε στον ουρανό.



Αλλά αυτή τη φορά δεν πήγε μακριά. Πιάστηκε σε ένα σύννεφο κρύο και μαύρο που μάλωνε με ένα άλλο σύννεφο και πετούσε κεραυνούς.



Από το πολύ το κρύο και τον καβγά, γρήγορα έγινε βροχή. Έτσι η σταγονίτσα μας τρομαγμένη έπεσε μέσα σε ένα ποταμάκι.



Η σταγονίτσα ένιωσε καλά μέσα στο ποταμάκι και του
διηγήθηκε την ιστορία της. Τότε το ποταμάκι της είπε
ότι γρήγορα θα την παέι στη μαμά της.



Έτσι κι έγινε. Σε λίγο το ποταμάκι έφτασε στη θάλασσα
και η μικρή σταγονίτσα έπεσε στην αγκαλιά της μαμάς της



ΤΕΛΟΣ

