

Ξεκίνησε η χρονιά μας και αφού ζωγραφίσαμε τους κανόνες της τάξης μας.....



διαβάσαμε παραμύθια και αναρωτηθήκαμε ποιοί είναι οι ήρωες. Με βάση τις απαντήσεις μας γίναμε πριγκίπισσες και πρίγκιπες.



Ασχοληθήκαμε με τα Ζώα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 4 Οκτωβρίου. Γνωρίσαμε τα ζώα της Αυλής, του Δάσους και της Ζούγκλας, κάναμε κατασκευές παιχνίδια όπως το «Βρες το στόχο» και εποπτικό υλικό (sight words) για τη «γωνιά της γραφής».



Το Φθινόπωρο έφερε βροχή και αυτό είναι ένα κολλάζ με άχρηστα υλικά που έχει θέμα το «φθινόπωρο».



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Τα χρώματα του Φθινοπώρου μας έδωσαν το έναυσμα για ενασχόληση με τις μίξεις χρωμάτων και την τεχνική ζωγραφικής «πουαντιγιέ». Τα παιδιά επηρεασμένα από το εκπαιδευτικό βίντεο που αφορούσε την καλλιτέχνη Yagui Kusama, η οποία ζωγράφιζε κύκλους, δημιούργησαν σε ένα λευκό δωμάτιο, ειδικά διαμορφωμένο σε μία γωνιά της τάξης, ένα δωμάτιο κύκλων. Οι κύκλοι επιλέχθηκαν χρωματικά ώστε σύμφωνα με τις μίξεις των χρωμάτων και επικολλήθηκαν σε μέρη της επιλογής των παιδιών. Έπειτα, κατασκεύασαν την πινακίδα του έργου και τοποθέτησαν τα αντικείμενα που ταίριαζαν στην τεχνική.



Οι μίξεις των χρωμάτων μας ενέπνευσαν και στην κατασκευή του πλυντηρίου μας.



Στη συνέχεια την τιμητική του είχε και ο κυβισμός και το κυνήγι του Τριγώνου με τον τρίγωνο φακό μας, σε πίνακες εκφραστών του κυβισμού και όχι μόνο.



Αυτές είναι μερικές από τις δραστηριότητες που έχουμε υλοποιήσει και βέβαια προλάβαμε να αποσπάσουμε φωτογραφικό υλικό.

Επιφυλασσόμαστε για τη συνέχεια