

# Το Σάββατο του Λαζάρου



Το Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι Χριστιανοί γιορτάζουμε ένα από τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Την Ανάσταση Του Λαζάρου. Ο Χριστός πήγε να επισκεφθεί τον καλό του φίλο τον Λάζαρο και στο σπίτι του βρήκε τις αδερφές του Λάζαρου να κλαίει. Όταν τις ρώτησε γιατί μοιρολογούν, αυτές απάντησαν πως ο Λάζαρος πέθανε. Ο Χριστός τις ζήτησε να τον οδηγήσουν στο μέρος ταφής του και κοιτώντας στον τάφο, φώναξε «Λάζαρε! Δεύρο έξω» που σημαίνει Λάζαρε, βγες έξω. Τότε ο Λάζαρος βγήκε από τον τάφο ζωντανός με το άσπρο σάβανο που τον είχαν θάψει και προχώρησε. Οι αδερφές του τον αγκάλιαζαν με κλάματα χαράς

Ανήμερα της γιορτής του Λαζάρου, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ετοιμάζουν τα παιδιά ένα καλαθάκι στολισμένο με λουλούδια του αγρού και κρατώντας ένα ομοίωμα του Λαζάρου, λένε τα κάλαντα του Λαζάρου, μαζεύοντας αυγά για το Πάσχα!





Το Σάββατο του Λαζάρου συνοδεύεται από πολλά έθιμα. Ένα από αυτά είναι τα κάλαντα του Λαζάρου. Τα κάλαντα αυτά τραγουδούν μόνο κορίτσια «οι Λαζαρίνες» που γυρνούν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας καλαθάκια στολισμένα από την προηγούμενη μέρα με λουλούδια και τραγουδούν:

«Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τὰ Βάγια,  
ήρθε τὼν Βαγιῶν ἡ ἑβδομάδα.

Ξύπνα Λάζαρε καὶ μὴν κοιμᾶσαι,  
ήρθε ἡ μέρα σου καὶ ἡ χαρά σου.

Ποῦ ἦσουν Λάζαρε; Ποῦ ἦσουν κρυμμένος;  
Κάτω στοὺς νεκρούς, σὰν πεθαμένος.

Δὲ μοῦ φέρνετε, λίγο νεράκι,  
πού 'ν' τὸ στόμα μου πικρὸ φαρμάκι.

Δὲ μοῦ φέρνετε λίγο λεμόνι,  
Ποῦ 'ν' τὸ στόμα μου, σὰν περιβόλι.

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τὰ Βάγια,  
ήρθε ἡ Κυριακὴ ποὺ τρῶν' τὰ ψάρια.

Σήκω Λάζαρε καὶ μὴν κοιμᾶσαι,  
ήρθε ἡ μάνα σου ἀπὸ τὴν πόλη,  
σοῦ 'φέρε χαρτὶ καὶ κομπολόι.

Γράψε Θόδωρε καὶ σὺ Δημήτρη,  
γράψε Λεμονιά καὶ Κυπαρίσσι.

Τὸ κοφνάκι μου θέλει ἀυγά,  
κι ἡ τσεπούλα μου θέλει λεφτά.

Φτιάχνω κι εγώ τα δικά μου Λαζαράκια με  
απλά υλικά!





Θα χρειαστείτε επιπλέον ένα συρραπτικό για να ενώσετε σε σταυρό τα καλαμάκια, προαιρετικά βάζουμε λουλούδια σα στεφανάκι στο κεφάλι του.



# Άλλες ιδέες



## Το Σάββατο του Λαζάρου

Επίσης σε ορισμένες περιοχές συνηθίζουν να ζυμώνουν μικρά γλυκά ψωμάκια στο σχήμα ανθρώπου με τα χέρια σταυρωμένα στη κοιλιά: τα **Λαζαράκια**. Παριστάνουν το Λάζαρο που τον ανέστησε ο Χριστός. Το έθιμο λέει ότι "όποιος δεν πλάσει Λαζαράκια, δεν θα χορτάσει ψωμί". Πλάστε κι εσείς φέτος τα Λαζαράκια σας και θα μοσχοβολήσει το σπίτι σας.



Και μία συνταγή από τον Άκη Πετρετζίκη

<https://akispetretzikis.com/el/categories/pswmia-zymes/lazarakia>