

Αειφόρο 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού



Καλά
Νεραϊσοχριστούγεννα



2023-24



Ακούστε το τραγούδι



Πώς να φτιάξω μια ιστορία
που δε μοιάζει με καμία;

Άμπρα κατάμπρα στο Μέραλι, παιδιά,
ελάτε να γνωρίσουμε νεράιδες και ζωτικά...
Χιόνια και δώρα, φίλτρα μαγικά,
έφτασαν τα Νεραΐδοχριστούγεννα
και είναι γιορτινά!



Οι μαθητές του Αειφόρου 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, έχοντας ως αφορμή τις «Παραμυθοκάρτες-Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες» της κ. Δενεζάκη, δημιούργησαν ένα ονειρεμένο παραμύθι, που όμοιό του δεν υπάρχει! Είμαστε σίγουροι πως, διαβάζοντας το με τα παιδιά, θα νιώσετε τον ενθουσιασμό των μικρών μας δημιουργών και θα ταξιδέψετε στη μαγεία της παιδικής σκέψης και φαντασίας. Καλή ανάγνωση και χαρούμενες γιορτές!

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Αειφόρου 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού



Μια φορά κι έναν καιρό...

...ήταν ένα ξωτικό, που αγαπούσε
τα Χριστούγεννα,
τη ζάχαρη άχνη και τους κουραμπιέδες.
Κάθε πρωί στόλιζε το παιτουδάκι του
με φύλλα που έβρισκε στο δάσος
και ξεκινούσε για τη δουλειά του.

Το έλεγαν Άναμπελι



Η Άναμπελ ήταν μία από τους βοηθούς του Άγιου Βασίλη. Κατασκεύαζε δώρα όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τα ζώακια. Έφτιαχνε ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία και ζωγραφιές!

Η Άναμπελ αγαπούσε
όλο τον κόσμο!





Η Άναμπελ ζούσε στο Μέραλι, με τον μπαμπά της, τη μαμά της και τον γατούλη της, τον Πίνκο.

«Ο Πίνκο είναι ο αδερφός μου!» έλεγε σε όλους.

Το Μέραλι είναι το χωριό του Άγιου Βασίλη και είναι πάντα χιονισμένο. Εκεί μένουν νάνοι, ξωτικά, ταρανδάκια και άνθρωποι, αλλά όχι νεράιδες. Στις νεράιδες δεν αρέσει καθόλου το κρύο. Προτιμούν τα μέρη με ουράνια τόξα!



Ήταν 24 ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και η Άναμπελ, μαζί με τα άλλα ξωτικά, εργάζονταν για να ετοιμάσουν τα δώρα των παιδιών. Εκείνη την ημέρα έφτιαχνε επιτραπέζια παιχνίδια και ύστερα τα έβαζε στον σάκο του Άγιου Βασίλη.



Το βράδυ όμως, ένα πολύ σκανταλιάρικο ξωτικό, ο **Ατακτούλης**, άνοιξε τον σάκο του Άγιου Βασίλη και πήρε τα παιχνίδια που είχε φτιάξει η Αναμπελ για να τα πάει στο σπίτι του, χωρίς να ρωτήσει κανέναν.





Η πιο αγαπημένη αταξία
του **Ατακτούλη** ήταν
να ρύνει τα κορδόνια από
τα παπούτσια των ξωτικών.



Όταν το άλλο πρωί η *Άναμπελ* πήγε και πάλι στο εργαστήριο των ζωτικών, είδε πως από τον σάκο του Άγιου Βασίλη έλειπαν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Όμως κανείς δεν ήξερε ποιος τα είχε πάρει!



Τότε η Άναμπελ αποφάσισε να πάει στη Νεραϊ-
δοχώρα και να ζητήσει βοήθεια από τη φίλη της τη
νεράιδα Πεταλουνδένια.





Η **Πεταλουδένια** ήταν φίλη των ξωτικών. Ζούσε σε ένα ωραίο σπιτάκι με μεγάλο κήπο και πολλά λουλούδια. Είχε μαγικές μαργαρίτες, γλειφιτζουρολούλουδα, σοκολατολούλουδα και άλλα σπάνια είδη λουλουδιών. Μερικά από αυτά δάγκωναν τους κακούς ανθρώπους.

Στο χέρι της κρατούσε ένα ποτιστήρι για να τα ποτίζει. Φορούσε ένα ροζ φουστάνι κι ένα ροζ καπέλο. Οι μπότες της ήταν μοβ με κόκκινες γραμμούλες. Το αγαπημένο της χρώμα ήταν το **ροζ**.





Η **Πεταλιδένια** κατάλαβε αμέσως πως πίσω από αυτή την αναστά-
τωση κρυβόταν ο **Ατακτούλης**. Ήξερε πως ο **Ατακτούλης** δεν ήταν καθό-
λου κακό ξωτικό και πως είχε μια γλυκιά καρδιά, αλλιώς μερικές φορές
φερόταν με λάθος τρόπο, όπως τώρα που πήρε τα δώρα χωρίς να ρωτήσει.
Πρότεινε, λοιπόν, στην **Άναμπελ** να τον προσκαλέσουν σπίτι της
για να του μιλήσουν. Έτσι κι έκαναν!



Τα λουλούδια της **Πεταλονδένιας** υποδέχτηκαν με χαρά τον **Ατακτούλη**, που θέλησε να επανορθώσει. Μόνο, που δεν ήξερε πώς, αφού τα δώρα τα είχε ανοίξει όλα και τα είχε χαλάσει. Τελικά, μαζί με την **Αναμπελ** και την **Πεταλονδένια** έφτιαξαν ένα μαγικό ξόρκι που θα τα διόρθωνε όλα στη στιγμή!



Άμπρα κατάμπρα
τούμπα τουλούμπα,
αγάπη, αγκαλιά,
χρυσόσκονη, χαρά
για να 'ρθουν τα δώρα
στα παιδιά!





Υστερα, έριξαν μέσα στο μαγικό καζάνι
πολύτιμα πετράδια, φασόλια, καρδούλες,
γαβγίσματα από χαρούμενους σκύλους,
γουργουρητά γάτας και μικρές καραμελί-
τσες.

Στο λεπτό τόσα
κι άλλα τόσα κι άλλα
τόσα δώρα επέστρεψαν
στον σάκο
του Άγιου Βασίλη.

Ο Ατακτούλης, η Άναμπελ και η Πε-
ταλονδένια στόλισαν μαζί το χριστουγεν-
νιακό δέντρο της αγάπης με δώρα, χιόνια,
αρκουδάκια, μανιτάρια και φαναράκια.
Ύστερα τραγούδησαν τα κάλαντα και διορ-
γάνωσαν ένα μεγάλο πάρτι.

Έπειτα πασπάλισαν
τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά
των παιδιών με μπόλικη
νεραϊδόσκονη και τους
έστειλαν τις πιο γλυκές
ευχές τους!

Κι έζησαν αυτοί
καλά κι εμείς
καλύτερα!



Μικροί συγγραφείς και εικονογράφοι

1ο



Αζοράκου Μελίνα
 Αλεξανδροπούλου Κατερίνα
 Αρί Γιάννης
 Αναστασίου Κωνσταντίνος
 Γάκη Κατερίνα
 Γαλιγάλη Ελευθερία
 Γαρδικιώτη Άννα
 Ελευθεριάδης Γιώργος
 Καλλιαμβάκου Ελένη
 Καρκαγγέλης Κωνσταντίνος
 Κουλιουμπή Ζωή
 Κουρούκη Φανή
 Κρομμύδας Αλέξανδρος
 Ματάκιος Νίκος
 Μητσοβίτη Αγγελική
 Μπεημανάβη Μαρίζα
 Παρασκευά Έλενα
 Πατσουλάς Στέφανος
 Πράπα Ηλέκτρα
 Χελιάκης Ορφέας
 Χριστοδούλου Καθαίνικος

1ο ζήνμα



Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαστοράκη Αγγελική, Κανελλοπούλου Ναταλία
 Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης: Παπαδάτου Κατερίνα, Σιέμου Ανδριάννα, Μπαρμλέση Ναταλία

2ο



Αγγελέτου Λυδία
 Αραπάκη Χριστίνα
 Αρβάλης Αλέξανδρος
 Γαλάζου Ηλέκτρα
 Γάττου Βικτώρια
 Γεωργιάδης Μιχαήλ
 Καζάκου Εύα
 Καραζουρνά Αναστασία
 Καρανίκας Μιχαήλ
 Καρατζιάς Στέλιος
 Κοκοβίδου Ελένη
 Λαγούτης Φώτης
 Λαζαρέτος Μιχαήλ
 Μαρτζούκου-Κρούση Ματτίνα
 Μπασιακούλης Γιώργος
 Μπουγά Νάντια
 Ντούλα Αθηνά
 Οικονομίδης Χριστόφορος
 Σιουρούνη Πηνελόπη
 Σπυροπούλου Μαρίλια
 Στρατάκη Κωνσταντίνα
 Χασιώτη Ιρίδα
 Χατζηγιάννης Γιώργος

2ο ζήνμα



Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τσιτσιμέλη Μαριέττα • Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης: Γιαχνίνα Άννα
 Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης: Παπαβλάχου Χρυσάνθη



Αζοράκου Στέλλα
Αϊί Εφραμία
Γεροντή Κατερίνα
Γιόβα Λήδα
Γκαμπασιτζε Ελισάβετ
Γκίκα-Μάιερ Ισαβέλλα
Ζαχαράκης Σωτήρης

Καλλιμαβάκου Παρασκευή
Κρίσιλια Σεβαστή
Κουτάντος Μικόλαος
Κυμπουροπούλου Βασιλική
Μουζής Νικόλαος
Μπουρούνη Ελευθερία
Παπαλύρα Αναστασία

Παπαχριστοπούλου Ιωάννα
Σαρρή Νεφέλη
Σπυρόπουλος Χάρης
Τζανή Υβόννη
Τσενές Παναγιώτης-Ορφέας
Τσιώτη Έλενα
Φαιδωνίδα Μαρίλια

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γηνελόπη Νέρη, Σωτηρία Αντωνέγγιου
Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης: Λούια Νιωολίζσα



Αυτές είναι οι Παραμυθοκάρτες που μας ενέπνευσαν να δημιουργήσουμε την ιστορία που μόλις διαβάσατε!



Τα παιδάκια του Αειφόρου 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού συμμετείχαν στο εργαστήρι παιδικής λογοτεχνίας, βιωματικής εκπαίδευσης και δημιουργικού παιχνιδιού «**Δημιουργοί στο Φι και Φι: Πώς γεννιέται ένα βιβλίο**» που σχεδίασε και υλοποιεί η συγγραφέας-εικονογράφος Λιάνα Δενεζάκη (www.denezaki.gr). Με την καθοδήγηση των δασκάλων τους και τη βοήθεια των Παραμυθοκαρτών-Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, εκδόσεις Κίτρινο Πατίνι (www.kitrinopatini.gr) έφτιαξαν αυτή την ιστορία, που δε μοιάζει με καμία! Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια της **Φιλαναγνωσίας** και της **Φαντασίας**. Αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους είναι η δημιουργία αυτού του βιβλίου, που εκτυπώθηκε με τη συγκατάθεση των γονέων τους σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Αειφόρο 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

Ήταν 24 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, όταν εξαφανίστηκαν όλα τα επιτραπέζια παιχνίδια μέσα από τον σάκο του Άγιου Βασίλη. Η Άναμπελ, ένα από τα ξωτικά που ετοίμαζαν τα δώρα, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια της νεράιδας Πεταλουδένιας για να λύσει το μυστήριο...



Φτιάξε το δικό σου βιβλίο:
Πρόγραμμα δημιουργικής
γραφής της Λιάνας Δενεζάκη

