

Όλοι έχουμε θέση σ' αυτήν την τάξη!

Εγώ και οι άλλοι.....

Αλληλεγγύη, συνεργασία,
ευαισθητοποίηση απέναντι σε λιγότερο
προνομιούχα άτομα.....

Διαφορετικότητα-Ευαισθητοποίηση για τα
προσφυγάκια

- + Ειρήνη... η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα
- + Το προσφυγάκι (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
- + Παραμύθι: «Το σανδαλάκι»
- + Ο μαυρούλης... ένα παραμύθι για τη
διαφορετικότητα
- + Ο Ακανθούλης... ένα παραμύθι για τη
διαφορετικότητα
- + Φρίντα Κάλο-Διαφορετικότητα
- + Τα παιδιά της unicef
- + Τα συναισθήματά μου-Η παλέτα των
συναισθημάτων
- + Δώσε την αγάπη έτσι απλά όπως δίνεις ένα
μήλο!
- + Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί...

Ειρήνη Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα





Το προσφυγάκι



Το «Το προσφυγάκι», το γύψινο εκμαγείο που φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα παιδιά προβληματίζονται και δίνουν τη δική τους εκδοχή για το Προσφυγάκι.





Μελετώντας «Το Προσφυγάκι»
γύψινο εκφώνησι που φυλάσσεται στο Εθνικό
Μουσείο

Μελετώντας «Το Προσφυγάκι»



Υψινο εκμαγείο που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο.



Μελετώντας «Το Προσφυγάκι»
Υψινο εκμαγείο που φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το Προσφυγάκι,

Αρχαιολογικό
Μουσείο
Αθηνών



Αρα συναντούσες το
Προσφυγάκι, τι να του
χαιριζες; Ζωηραφισέ το!

(θα του χαιριζα αφαιρι)





Μελετώντας «Το Προσφυγάκι»
νύψινο εκμαγείο που φιλοξενείται στο Εθνικό
Αρχειολογικό Μουσείο.

Από τα παραμύθι «Το Σανδαλάκι»



Από το παραμύθι «Το Σανδαλάκι»

Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»



Από το παραμύθι «Το Σανδαλάκι»

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»

Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!

84120921



Από το παραμύθι «Το Σανδαλάκι»

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»

Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να γίνει στη γη!



Από το παραμύθι «Το Σανδαλάκι»

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»

Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!



Από το παραμύθι «Το Σανδαλάκι»

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»

Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!



Να και το σανδαλάκι
για το γυρισμό...
(Παραμύθι «Το Σανδαλάκι»)



Από το παραμύθι «Το Σανδάλáκι»
Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»



Από το παραμύθι «Το Σανδάλáκι»
Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»



0 8 Απρ 2021

Από το παραμύθι «Το Σανδαλάκι»

Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»

(Ο Κεμαλ νοσταλγεί
το σπίτι με τη
λεμονιά)

ΚΕΜΑΛ



Από το παραμύθι «Το Σανδαλάκι»

Με σκοτάδι και φωτιά φεύγω πέρα μακριά
από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό!
Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο αυτό,
νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ!
Σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη την πυξίδα
μες στον πόνο το βουβό, βρήκα φίλο ακριβό!
Φίλε μου καινούριε εσύ, κάνε μαζί μου μια ευχή,
φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να 'χει όλη η γη!

Τραγούδι: « Ξενάκι Αερικό»





«Ο Ακανθούλης»... ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα



Ο Ακανθούλης
ένα παραμύθι
για τη
διαφορετικότητα



«Ο μαυρούλης»... Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα



Φρίντα Κάλο-Διαφορετικότητα



ΦΡΙΝΤΑ
ΚΑΛΟ



Τα παιδιά της Unicef



"Τι θα χαρίσω
στο Μαραντού"

Απο το παραμύδι
" Το καλωσόρισμα
της Άντα"
(Μια ιστορία για
τιν αποδοχή
και ... την υποδοχή)

Ο Μαραντού
Καλώς ήρθες Μαραντού
το φωνάζουμε παντού
Καλώς ήρθες στη χαρά μας
στο μυαλό και στην καρδιά μας



"Τι θα χαρίσω
στον Μαραντού"

Απο το παραμύδι
" Το καλωσόρισμα
της Άντα"
(Μια ιστορία για
τιν αποδοχή
και ... την υποδοχή)

Ο Μαραντού
Καλώς ήρθες Μαραντού
το φωνάζουμε παντού
Καλώς ήρθες στη χαρά μας
στο μυαλό και στην καρδιά μας



Από το παραμύθι «Το καλωσόρισμα της Άιντα»
(Μια ιστορία για την αποδοχή και την υποδοχή)

ΜΑΜΑΜ
Ο Μαμαντού

Καλώς ήρθες Μαμαντού

Το φωνάζουμε παντού!

Καλώς ήρθες στη χαρά μας,

Στο μυαλό και στην καρδιά μας!



**ΜΑΜΑΝΤΟΥ
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ**

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ
Από το παραμύθι «Το καλωσόρισμα της Άιντα»
(Μια ιστορία για την αποδοχή και την υποδοχή)

Ο Μαμαντού

Καλώς ήρθες Μαμαντού

Το φωνάζουμε παντού!

Καλώς ήρθες στη χαρά μας,

Στο μυαλό και στην καρδιά μας!



ΜΑΜΑΝΤΟΥ



"Τα συναισθήματά μου
Η παλέτα των συναισθημάτων



Η παλέτα των Συναισθημάτων



Η παλέτα των Συναισθημάτων



Το Θυμόμετρο



Δώσε την αγάπη έτσι απλά, όπως δίνεις ένα μήλο.....





Όλοι ίσοι...όλοι διαφορετικοί!!!



Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!!!!!