

2 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!!

Α) Κατασκευή βιβλίων με συγγραφείς, εικονογράφους και εκδότες τα παιδιά!

Βιβλίο 1 «Μια μέρα στο κάστρο»



## Βιβλίο 2 «Οι πεταλούδες και η πριγκίπισσα»



# Βιβλίο 3 « Ο μικρός ψαράς και το δελφίνι »



Ο ΜΙΚΡΟΣ ΨΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ

Μια φορά υπήρχε ένα μικρό ψαράκι που ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι κοντά στη θάλασσα. Ένα παιδί που το έλεγαν Μάνο.

Ο Μάνος κάθε μέρα έπαιρνε τη βαρκούλα του και πήγαινε για ψάρεμα. Τα ψάρια που έπαιρνε τα πουλούσε για να μπορεί να ζήσει.

Μια ημέρα ο Μάνος ενώ είχε βάλει τα δίχτυα του και είχε πιάσει αρκετά ψάρια σκέφτηκε να τα ξαναρίξει, έτσι και έκανε. Είδε λοιπόν τα δίχτυα του και περίμενε, όταν όμως πήγε να τα σηκώσει άκουσε να βγαίνει ένα κλάμα μέσα από τη θάλασσα. Τραβώντας τα δίχτυα του κοίταξε ένα μικρό δελφινάκι μπλεγμένο μέσα σε αυτά. Αμέσως ο Μάνος χωρίς να σκεφτεί καθόλου πήρε το μεχάλο γαϊδί του και έσυρε τα δίχτυα.

Τότε το δελφινάκι πετάχτηκε και από τη χαρά που άρχισε να κολυμπάει έφυγε από τη θάλασσα. Ο Μάνος χαίτηκε πάρα πολύ όταν τον είδε, και πήγε να το πάρει για την πράξη που έκανε.

Σήμερα και το δελφινάκι ήταν χαρούμενο γιατί θα διασκέδαζε σαν συμμαχία του, σκέφτηκε ο Μάνος.

Όταν πήρε το δελφινάκι του χαίτηκε για τη στερία συνέχεια στα αυτιά του ήχισε η φωνούλα του δελφινάκι όταν το άφησε ελεύθερο, ήτανε σαν να τραγουδούσε και να ζει σαν κατ'επιθυμία.

Χαρούμενος για την πράξη του ο Μάνος όταν έφτασε και κατέβηκε από τη βάρκα του γέλασε και τραγουδούσε, και έζησε από καιρό και εφεί καλύτερα.

ΤΕΛΟΣ 3

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΨΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ

Αναλογισθείτε αυτή τη μικρή παραβολή και σκεφτείτε ότι πάντα στη ζωή μας πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις, που να φέρνουν τη χαρά σε αυτούς που θα την κάνουν αλλά και σε όλη τη γειτονιά.

## Βιβλίο 4 «Μια μέρα στο κάστρο 2»



**B)**

## **Αφίσα**



**2 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού βιβλίου**

### Γ) Μικρά βιβλιαράκια και σελιδοδείκτες





