

Αγαντζαι γονεις,

Ανό σημερα Σειρά με τη Διανοουμένη Βίβλοδινη. Κάθε εβδομάδα τα ναύλα  
θα διατίθενται σε ένα βίβλιο από τη Βίβλοδινη του σχολείου για να το  
διαβάσουν οι σημερινοί μαθητές μας και να το επιστρέψουν.

Τα βίβλια θα τα διατίθενται υπό την περιθώρια της μηνούντας να τα  
υπαρχούν πέχοι την... Διατίθεται (επιστροφή)

Θα πρέπει να τα επιστρέψουν μαζί με τη λύγωση που θα έχουν αφού  
διαβάσει το βίβλιο μαζί, με ότι τους έμεινε μεγαλύτερην εντύπων από το  
βίβλιο. Τα πρώτα δύο περιόδους θα είναι στην προσπάθεια της Βίβλοδινης της  
κοινωνίας. Το επόμενο έτος η διατίθεση θα γίνεται στην προσπάθεια της Βίβλοδινης της  
κοινωνίας.

Η Διανοουμένη Βίβλοδινη είναι ένας λαϊκός χρόνος για να δουν τα ναύλα  
νομία μας διατίθεται βίβλια χωρίς να χρειαστεί να τα αγοράσετε. Εντούτοις,  
είναι μας μια μαζική ευαγγείληση για να περάσετε μαζί με τα ναύλα μας ώπα  
(βέβαια παρανάνω), δημιουργώντας μαζί τους το βίβλιο,  
που θα έχουν επιτέλεση.

Σας παρακαλούμε μαζί τη βίβλια να επιστρέψετε στην υπόδοσην που  
θα τα διατίθεται τα ναύλα για το σχολείο δεν έχει την αυτονομία  
ευχέρεια να αγοράσει αύτα. Σε περιπτώσεις που ωάνατο βίβλιο χαθεί ή  
υαγαπάρει θα πρέπει να αναταραστεί από τα ναύλα που το έχασε ή  
το υαγέστρεψε. Αύτωρες είναι μαζί σημαντικό να μάθουν τα ναύλα να  
σέβονται τη βίβλια, αύτά μας να σεβαστούν το γενοβός ότι τη βίβλια  
αυτά δεν είναι δικά τους, είναι διατίθετα μας πρέπει να τα επιστρέψουν  
όπως τα πάρουν.

Για οντασθήσεις απορία παρακαλούμε σήμερα διατίθεση να μας πωρίσετε.

ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ!!

Με ευτυχίαν

Οι Νησιώτικοι 900

Δρ. Νικολαΐδης Ιωάννης Λαζαρίδης