

Προσωπική κατάθεση...

Αγαπημένοι φίλοι, συνάδελφοι και συνοδοιπόροι,

Σήμερα έληξε το 3^ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας που επί τετραήμερου έλαβε χώρα στο ΠΛΠΠ, εμφορώντας μου αισθήματα γνήσιας συγκίνησης και ευγνωμοσύνης απέναντι στα 342 σχολεία, τους 7652 μαθητές και τους 1254 καθηγητές που συμμετείχαν και παρουσίασαν 426 εργασίες, «μιλώντας μας για τον τόπο τους», σύμφωνα με τον εμπνευσμένο, όπως αποδείχτηκε, τίτλο του Συνεδρίου μας.

Η ποσότητα και η ποιότητα των εργασιών που παρουσιάστηκαν, ο έκδηλος ενθουσιασμός των μαθητών της χώρας που ως φυσικοί κληρονόμοι και ευαίσθητοι ερευνητές ενέσκηψαν αγαπητικά στην ιδιοπροσωπία της περιοχής τους, οι πρωτότυπες μελέτες, το συγκινημένο βλέμμα, η κριτική ματιά, η όλη στάση μεγάλου μέρους του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας μας, ανεξίτηλα ενεγράφησαν στη συνείδησή μου και για καιρό θα παρακινούν την ευχαριστήρια διάθεσή μου.

Καιρός για ενδοσκόπηση και εσωτερική βίωση της πολύμηνης προσπάθειας για την επίτευξη και καρποφορία του Μαθητικού μας Συνεδρίου....

Χωρίς ίχνος υπερβολής, κοινωνικής διάθεσης ανταπόδοσης επαίνων ή διάχυσης της χαράς που ακόμη πάλλεται μέσα μου, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως τα πρόσωπά σας είναι τα πρώτα που αναδύονται στη συνείδησή μου, φωτεινοί συμπορευτές, πρώτοι μέτοχοι της ιδέας, συζητητές της αξίας της και των τρόπων εφαρμογής της, στυλοβάτες της υλοποίησής της.

Δε θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του εγχειρήματος, εάν εσείς δεν στερεώνατε στην ψυχή μου την πεποίθηση της αξίας του και την ευφρόσυνη προοπτική της συνεργασίας μας...

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και σας είμαι ευγνώμων για τη χαρά που απλόχερα μου προσφέρατε, φίλοι!

Με εξαιρετική τιμή

Κυριακουλόπουλος Βαγγέλης