

Έκθεση πεπραγμένων

Την Πέμπτη 15/4/2010 συγκεντρωθήκαμε 25 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές στο λιμάνι της Μυτιλήνης και αναχωρήσαμε στις 6 μ.μ. με το πλοίο «Μυτιλήνη» για το λιμάνι του Πειραιά.

Φτάσαμε στον Πειραιά το πρωί της Παρασκευής 16/4/2010 και στη συνέχεια ανεβήκαμε με το πούλμαν στην Αθήνα. Εκεί επισκεφθήκαμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου μας ξενάγησε ειδική ξεναγός. Αμέσως μετά αναχωρήσαμε για τους Δελφούς, όπου περιηγηθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο και σχολιάσαμε τα εκθέματα του μουσείου. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Αράχωβα για περίπατο και μεσημεριανό φαγητό και έπειτα κατευθυνθήκαμε προς τα Τρίκαλα, όπου φτάσαμε νωρίς το βράδυ και τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας.

Το Σάββατο 17/4/2010 επισκεφτήκαμε την Καλαμπάκα και τα μοναστήρια των Μετεώρων, θαυμάζοντας το ιδιαίτερο αυτό γεωλογικό φαινόμενο. Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε στα Τρίκαλα και περιηγηθήκαμε στο ποτάμι που διασχίζει την πόλη και στο παλιό τμήμα της.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 18/4/2010, επισκεφτήκαμε τη Λίμνη Πλαστήρα, θαυμάσαμε το φράγμα που δημιούργησε αυτή την τεχνητή λίμνη και δοκιμάσαμε τα τοπικά προϊόντα. Στη συνέχεια συνεχίσαμε την καταπράσινη διαδρομή μας στα χωριά Πύλη, όπου επισκεφτήκαμε τον εκεί νερόμυλο, που βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, Περτούλι και Ελάτη και νωρίς το βράδυ επιστρέψαμε στα Τρίκαλα.

Τη Δευτέρα 19/4/2010, το πρωί, περπατήσαμε στο κέντρο των Τρικάλων και στις 12 μ. αναχωρήσαμε για την Αθήνα και τον Πειραιά, όπου επιβιβαστήκαμε στο πλοίο, που αναχώρησε στις 7 μ.μ. για τη Μυτιλήνη.

Φτάσαμε στη Μυτιλήνη νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας (20/4/2010).