

ΤΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΑ

Παλιά Σχολικά Κτίρια της
Καλαμαριάς

Η ομάδα μας

- Μανουσαρίδης Γιάννης
- Μανίκας Αλέξανδρος
- Κεφαλά Άρτεμις
- Κατσιά Μαρία
- Ιωάννου Σπύρος
- Ζαχαρίου Φίλια

Σχετικά με το ΘΕΜΑ μας...

- Στο φετινό μάθημα του πρότζεκτ επιλέξαμε να μελετήσουμε τα παλιά κτίρια της Καλαμαριάς
- Πρωταρχικός μας στόχος είναι να πληροφορηθούμε για τα σχολικά κτίρια στην Καλαμάρια
- Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία έχουμε συγκεντρώσει και θέλουμε να απαντήσουμε όπως :
 - α) ποτέ κατασκευάστηκαν τα πρώτα σχολικά κτίρια
 - β) ποια κτίρια της καλαμαριάς χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικοί χώροι και ποτέ
 - γ) ποιοι είναι οι ευεργέτες τους

Μεθοδολογία

Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας:

- 1)Ο Γιάννης Μανουσαρίδης την ιστορική ανάδρομη – γενικά στοιχεία
- 2)Ο Αλέξανδρος Μανίκας το εποπτικό υλικό (στατιστικός πίνακας)

Στο ερευνητικό μέρος:

- 1)Η Κατσιά Μαρία φωτογραφίες
- 2)Η Κεφαλά Άρτεμις την περιγραφή και μεθοδολογία
- 3)Ο Σπύρος Ιωάννου αποτελέσματα μετρήσεις
- 4)Η Ζαχαρίου Τριανταφυλλιά την ανάλυση-ερμηνεία αποτελεσμάτων

Σχολικά κτίρια

- Μικτό γυμνάσιο Καλαμαριάς

Το Μικτό Γυμνάσιο Καλαμαριάς ιδρύθηκε ως αυτόνομο σχολείο τη σχολική χρονιά 19460-47. Το 1964 με πρωτοβουλία του βουλευτή του τότε κυβερνώντος κόμματος της Ενώσεως Κέντρου κ. Αν. Κούση, ζητήθηκε από τον πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου το νέο σχολείο το οποίο θα δημιουργηθεί στην Καλαμαριά να λάβει το όνομα "Φροντιστήριον Τραπεζούντος", πράγμα και το οποίο και έγινε. Η θεμελίωση του νέου διδακτηρίου έγινε το 1965 από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, ενώ τα εγκαίνια έγιναν πέντε χρόνια αργότερα το 1970. Τα μαθήματα στο νέο διδακτήριο άρχισαν στο δεύτερο εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 1969-1970 με Γυμνασιάρχη τον αείμνηστο κ. Μπουχώρη. Για τα δεδομένα της εποχής το κτίριο ήταν πρωτοποριακό. Το κεκλιμένο επίπεδο που διέθετε για άνοδο και κάθοδο στους ορόφους, οι φαρδιές σκάλες, οι ψηλοτάβανες αίθουσες και οι κατάφυτη αυλή του ήταν στοιχεία που θα το έκαναν να ξεχωρίζει ακόμη και από κτίρια που κατασκευάζονται σήμερα. Όταν άρχισε να λειτουργεί διέθετε αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, χημείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείτο ως αίθουσα θεάτρου και γυμναστήριο, στεγασμένο υπαίθριο χώρο άσκησης με οργανωμένα αποδυτήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου στη βορινή πίσω αυλή και πολλούς βοηθητικούς χώρους και αίθουσες εργαστηρίων. Δυστυχώς, πολλοί από τους χώρους αυτούς, όπως το γήπεδο ποδοσφαίρου, σήμερα ή δεν υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται από άλλους και για άλλους σκοπούς.

- Μαράσλειο Λύκειο Στεφάνου Νούκα

Ο ιερομόναχος Στέφανος Νούκας με παρότρυνση του πλουσίου ομογενή Δ.Σγούτα έρχεται από το Παρίσι στη Μακεδονία και ακολουθώντας τη συμβουλή του Δ.Αγγελάκη , ιδρύει στη Θεσσαλονίκη το 1895 το "Ελληνογαλλικόν Εμπορικόν και Πρακτικόν Λύκειον Στ. Νούκα" σε ένα οικοπέδο της συνοικίας Καραγάτσια .Το 1905 ο Γ.Μαρασλής προσφέρει για την ενίσχυσή του 22.549 γαλλ.φράγκα . Το Λύκειο θα ονομάζεται έκτοτε προς τιμή του μεγάλου ευεργέτη Μαράσλειο Εμπορικόν Λύκειον.



- Σημαντικά σχολικά κτίρια είναι επίσης η σχολή Κωνσταντινίδη, το παρθεναγωγίο Θεσσαλονίκης, το Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων, το Α΄ γυμνάσιον θηλέων, τα νυκτερινά σχολεία και τέλος και ίσως το πιο αξιοπερίεργο είναι ένα άγνωστο σχολείο. Στον ανέκδοτο Κώδικα του Αγίου Αθανασίου έχει καταχωρηθεί ένα έγγραφο του έτους 1906, το οποίο μας παρέχει ειδήσεις για ένα άγνωστο σχολείο, ενοριακό κατά πάσα πιθανότητα, στην ταυτώνυμη συνοικία.



Σχολικά Κτίρια



- Δημοτικά
- Γυμνάσια
- Λύκεια
-

Σχολικά Κτίρια



Φωτογραφικό Υλικό





Ένα Μεγάλο

Ευχαριστώ !



The End