



Θεατρική Ομάδα 2ου ΓΕΛ Κιλκίς: Το ταξίδι συνεχίζεται...

Και εμείς, μικροί και μεγάλοι, παλιοί και νέοι, ταξιδιώτες στη χώρα του θεατρικού λόγου, της θεατρικής έκφρασης, έχουμε πολλά να μετρήσουμε σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη απόπειρα να ανοιχτούμε στον απέραντο ουρανό της τέχνης, στο μαγευτικό και θαυμάσιο κόσμο του θεάτρου. Έναν κόσμο απέραντο, γι' αυτό και με βεβαιότητα λέμε πως ένα απειροελάχιστο κομμάτι του επιχειρήσαμε να αγγίξουμε.

Έστω και έτσι όμως... γευτήκαμε και γευόμαστε ένα ταξίδι πλούσιο σε συγκινήσεις, ιδέες, μηνύματα· ένα ταξίδι, που σε καιρούς που η ψυχρή και αμείλικτη λογική φαντάζει να κυριαρχεί απόλυτα, μας καλεί πρώτα απ' όλα να αισθανθούμε, να συγκινηθούμε· και όσο πιο πλέρια και πιο δυνατά το καταφέρνουμε, τόσο πιο γεμάτοι, πιο ωραίοι στην ψυχή μας νιώθουμε. Ένα Ένα ταξίδι, που μας σηκώνει από τις καρέκλες μας, που μας

βάζει να κινηθούμε, να τρέξουμε, να χορέψουμε. Το αγαπάμε αυτό το ταξίδι , για όλα τα παραπάνω και ίσως, το πιο σημαντικό- που συμπυκνώνει τα προηγούμενα - γιατί κόντρα στη λογική του "κοίτα τον εαυτούλη σου" και "δε βαριέσαι" μας δίνει την ευκαιρία , να ακουμπήσουμε ο ένας τον άλλο, να «ακουμπήσουμε» ο ένας στον άλλο, να γνωριστούμε πιο ουσιαστικά και να γνωρίσουμε κι άλλους ανθρώπους, έξω από το χώρο του σχολείου, να μάθουμε απ' αυτούς και μαζί μ' αυτούς. Ένα ταξίδι ομαδικότητας, συνεργασίας, συναίσθησης και ενσυναίσθησης.

Φέτος λοιπόν, αφού επιχειρήσαμε μια ευρύτερη γνωριμία με τον μπρεχτικό λόγο, μελετώντας το έργο του Μπ. Μπρέχτ « Ο καλός άνθρωπος του Σε-Τσουαν» και είχαμε μια αρχική επαφή με το θέατρο του Ι. Καμπανέλη « Παραμύθι χωρίς όνομα» καταλήξαμε στην πηγή του θεατρικού λόγου, στο αρχαίο δράμα και πιο συγκεκριμένα στην αριστοφανική κωμωδία. Επιλέξαμε την "Ειρήνη", τη δεύτερη από τις αντιπολεμικές κωμωδίες του μεγάλου ποιητή. Πιστεύουμε πως σήμερα η έτσι κι αλλιώς επικαιρότητα και η διαχρονικότητα του αριστοφανικού λόγου μπορεί με το έργο αυτό να μας βοηθήσει , ώστε να διατρανώσουμε, με το δικό μας θεατρικό τρόπο, το παγκόσμιο μήνυμα της «Ειρήνης» . Ένα μήνυμα που μπορεί να ακούγεται κοινότοπο και αυτονόητο , να που όμως χρειάζεται να δίνουμε και σήμερα τη μάχη του αυτονόητου.

Σας περιμένουμε λοιπόν , στις 28 και 29 Απριλίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς να υμνήσουμε την ειρήνη , να τραγουδήσουμε για την ειρήνη...

