

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)**



Αξιότιμε κ. Διευθυντά,  
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Αγαπητά μας παιδιά,

Σήμερα, συμπληρώνοντας την έβδομη δεκαετία προσφοράς του, αποτιούμε φόρο τιμής στην επέτειο ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο καταστατικός χάρτης του οποίου υπογράφηκε, επίσημα, αμέσως μετά τη λήξη του 2<sup>ου</sup> Παγκοσμίου Πολέμου, στις 24 Οκτωβρίου 1945 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Με αφορμή αυτή την ημέρα, η οποία εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, ως ξαναθυμηθούμε την σκοπιμότητα της ύπαρξής του ως προμάχου της συνεργασίας για την ειρήνη και την ανάπτυξη, με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ευημερίας όλων των ανθρώπων, αρχές που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουν καταστεί παγκόσμια αναγκαιότητα και όχι, απλώς, ευχολόγια.

Η δημιουργία του ΟΗΕ αποτέλεσε την εύλογη απάντηση των χωρών στις πληγές του Παγκοσμίου Πολέμου, και στις καθολικές απαιτήσεις της εποχής για παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Ως οργανισμός, είναι η ώριμη μετάβαση από την Κοινωνία των Εθνών, η οποία είχε ιδρυθεί μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε ως κύριο στόχο την διασφάλιση της ειρηνικής διαβίωσης των λαών, στόχο που όπως απέδειξε η ιστορική πραγματικότητα κατέστη υπερβολικός για τις δυνατότητές της. Ο αρχικός πυρήνας των 51 χωρών που συνυπέγραψαν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ διευρύνθηκε στη σύγχρονη εποχή ώστε να αριθμεί, πλέον, 193 μέλη, το σύνολο σχεδόν εθνών του πλανήτη. Ο ΟΗΕ συνεργάζεται με τις χώρες-μέλη για την επίτευξη τεσσάρων κύριων στόχων, συγκεκριμένα:

- Να διατηρήσει την παγκόσμια ειρήνη
- Να αναπτύξει φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών
- Να βοηθήσει τη συνεργασία των χωρών ώστε να βελτιωθούν οι ζωές των φτωχότερων ανθρώπων, να αντιμετωπιστεί η πείνα, οι ασθένειες και ο αναλφαριθμισμός και να ενισχυθεί ο σεβασμός για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα όλων των ατόμων
- Να αποτελέσει το συντονιστικό κέντρο για τις ενέργειες των χωρών προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

Ο διεθνής χαρακτήρας του ΟΗΕ και η δύναμη που αντλεί από τον Καταστατικό Χάρτη, του επιτρέπουν να δραστηριοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και να δίνει βήμα σε κάθε ένα από τα 193 μέλη του για να εκφράσουν τις θέσεις τους. Αυτό συμβαίνει μέσω των διαφόρων οργάνων του όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Γενική Συνέλευση και οι Επιτροπές του, για να αναφερθούν μόνο κάποια από αυτά. Παρότι ο ΟΗΕ δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών-μελών, αυτές έχουν την υποχρέωση να προσπαθούν να παρέχουν βοήθεια στον ΟΗΕ και να συμμορφώνονται με τον Καταστατικό Χάρτη. Επίσης, όλα τα κράτη-μέλη θεωρούνται κυριαρχικά ίσα και πρέπει να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα αποφεύγοντας την χρήση βίας.

Το έργο του ΟΗΕ φτάνει σε κάθε γωνία του πλανήτη. Παρότι, ο Οργανισμός είναι γνωστός, κυρίως, για το ειρηνευτικό του έργο, τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, την πρόληψη εμπόλεμων συγκρούσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια, υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους επηρεάζει τη ζωή μας και προσπαθεί να κάνει τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος για όλους. Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος θεμελιωδών ζητημάτων: την βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την προστασία των προσφύγων, την ανακούφιση μετά από καταστροφές, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τον αφοπλισμό, την προώθηση της δημοκρατίας, την ισότητα των φύλων, την υγεία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η βασική δομή των Ηνωμένων Εθνών περιγράφεται στο οργανόγραμμά του. Εκείνο, όμως, που δεν αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα είναι ότι η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ δεν είναι τόσο εύκολη όσο σε άλλους οργανισμούς. Ο ΟΗΕ δεν είναι ένας ανεξάρτητος, ομοιογενής οργανισμός. Αποτελείται από κυρίαρχα κράτη και συνεπώς οι δράσεις του εξαρτώνται από τη βούληση των Κρατών Μελών να τις αποδεχτούν, να τις χρηματοδοτήσουν και να τις υλοποιήσουν. Ειδικά σε θέματα διατήρησης της ειρήνης και διεθνούς πολιτικής, απαιτείται μία πολύπλοκη και συχνά αργή διαδικασία συναίνεσης που πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εθνική κυριαρχία, καθώς και τις παγκόσμιες ανάγκες.

Οι πρόσφατοι στόχοι και, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, η έννοια της ανάπτυξης έχει καταλάβει κεντρική θέση στις εξαγγελίες και στη δραστηριοποίηση του Οργανισμού, μία ανάπτυξη απολύτως συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας δανειστούμε τα λόγια της Γραμματέως της Υπάτης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ναβί Πιλάϊ η οποία αναφέρει:

«Όταν κάποιος μιλάει για ανάπτυξη, χρησιμοποιεί τη γλώσσα των οικονομολόγων. Ας σκεφτούμε όμως για λίγο ποιοι πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι της οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη πρέπει να σημαίνει πρόσβαση σε ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή. Σημαίνει ζωή με αξιοπρέπεια και ελευθερία, χωρίς φτώχεια και φόβο. Η ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα. Έφτασε η στιγμή τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο

άνθρωπος να βρεθούν στην καρδιά της συζήτησης για την ανάπτυξη στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες».

Ο κόσμος, ωστόσο, αλλάζει και μαζί με αυτόν αλλάζουν και οι απαιτήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη. Προσφέρει πολλά, ωστόσο, θα πρέπει να εξελίξει τη δράση του στην ψηφιακή εποχή. Να αξιοποιήσει στο έπακρο τη μοναδική του θέση στη νομιμοποίηση για παγκόσμια δράση χάρη στην καθολική συμμετοχή σε αυτόν, τις χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη μοναδική εμβέλειά του και την ικανότητά του να παρέχει κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη διεθνή ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία. Η «σιωπηλή επανάσταση», όπως την ονόμασε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του, για την ολοκληρωτική υλοποίηση των παραπάνω στόχων, είναι υποχρέωση όλων μας ως πολιτών και ως ατόμων που μετέχουν ενεργά στο διεθνές γίγνεσθαι.

Σας ευχαριστώ πολύ

#### Πηγές:

1. <http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=13/05/2011&s=ar8ro&c=kosmos>
2. <http://www.un.org/>
3. [http://www.unric.org/el/index.php?option=com\\_content&view=article&id=26272&Itemid=10](http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26272&Itemid=10)
4. [http://www.unric.org/el/index.php?option=com\\_content&view=article&id=26768](http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26768)