

Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο σχολείο μας

Την Πέμπτη, 22/12/2016, διοργανώθηκε στο σχολείο μας μια όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, στις 5 μμ. Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση του συλλόγου καθηγητών/τριών με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και με το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.

Η εκδήλωσή μας περιελάμβανε μπαζάρ με χριστουγεννιάτικα είδη, τα οποία με μεγάλο μεράκι είχαν δημιουργήσει τα παιδάκια μας, με την καθοδήγηση και τη στήριξη των καθηγητριών τους, κ. Βεζυρτζόγλου Μαρίνας, κ. Περτσινίδου Μυρτώς και κ. Γιαννακάκη Μαρίας-Αντωνίας.





Υπήρχε παράλληλα μπουφές, ετοιμασμένος με μεγάλη φροντίδα από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.



Μας ενθουσίασε πραγματικά η εμφάνιση της χορωδίας μας, αλλά και ολόκληρου χριστουγεννιάτικου προγράμματος που ετοιμάστηκε υπό την καθοδήγηση της μουσικού μας, κ. Παγάνα Βανέσσας και εκτελέστηκε υποδειγματικά από ομάδα παιδιών όλων των τάξεων. Μας ζέστανε και μας προετοίμασε συμβολικά για τις ημέρες των Χριστουγέννων...



Τέλος, την Παρασκευή 23/12/2016 και ώρα 10.30 παρουσιάστηκε στον πολυχώρο του σχολείου μας ένα εξαιρετικό θεατρικό δρώμενο σε τέσσερις γλώσσες, με θέμα τα χριστουγεννιάτικα έθιμα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Υπεύθυνη για το δρώμενο ήταν η καθηγήτρια των γερμανικών κ. Γιαννακάκη Μαρία-Αντωνία, η οποία έγραψε μόνη της το κείμενο, το σκηνοθέτησε και ανέλαβε όλες τις πρόβες. Πραγματικά μείναμε έκπληκτοι από την παρουσίαση των παιδιών μας, αλλά και την ομορφιά και το χιούμορ του κειμένου! Και μάθαμε παράλληλα ένα σωρό για τα εορταστικά έθιμα σε διάφορους τόπους της Ευρώπης, της κοινής μας πατρίδας!



Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις εκπαιδευτικούς για το μεράκι, το κέφι και την ενέργεια που μας μετέδωσαν, στέλνοντάς μας ένα συμβολικό μήνυμα για τις ημέρες των γιορτών. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύλλογο γονέων, που βρίσκεται πάντα δίπλα μας και στηρίζει όλες τις δράσεις μας. Στο δεκαπενταμελές μας, που πήρε την πρωτοβουλία μαζί με τη χορωδία και συγκέντρωσε χρήματα για τα παιδιά με καρκίνο. Και πιο πολύ σε όλα αυτά τα χαρούμενα παιδιά που μέρες τώρα διέθεταν τόσο από τον ελεύθερο χρόνο τους κάνοντας καθημερινά πρόβες για τη συναυλία, αλλά και ετοιμάζοντας στολίδια για το μπαζάρ...

Η χαρά σας και η προσφορά σας είναι το καλύτερο δώρο για μας.

Καλή χρονιά σε όλους μας, με υγεία και ανθεκτικότητα,

Η διευθύντρια, Μαρία Ζωγραφάκη

