

Μάνος Κοντολέων, "Το ταξίδι που σκοτώνει".

➤ Οπισθόφυλλο

Ο Στέφανος, ένας νέος με πολλά όνειρα, πέφτει και αυτός στην παγίδα των ναρκωτικών. Αυτός και ο αγαπημένος του φίλος, ο Στάθης, πηγαίνουν σε ένα πάρτι στο οποίο γνωρίζουν τον Πέτρο και την Νότα και μαζί με αυτούς κάνουν πολλά επικίνδυνα "ταξίδια" που μπορούν να τους οδηγήσουν στο θάνατο. Έτσι η ζωή του ήρωα αλλάζει με την χρήση των ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να χαθεί ο παλιός Στέφανος...

Ένα βιβλίο που μέσα από τις σελίδες του μπορείς να μάθεις για τον σημερινό κόσμο στον οποίο τα ναρκωτικά επηρεάζουν τους νέους και τη ζωή τους, οδηγώντας τους σε πολύ τραγικά και επικίνδυνα προβλήματα. Ένα από τα καλύτερα και πολυδιαβασμένα μυθιστορήματα για νέους αλλά και για μεγάλους.

➤ Η κριτική του βιβλίου

Το βιβλίο του Μάνου Κοντολέων «Το ταξίδι που σκοτώνει» είναι ένα από τα καλύτερα νεανικά βιβλία που έχω διαβάσει! Ο διάλογος αλλά και ο μονόλογος των ηρώων ελκύει τους αναγνώστες και εξηγεί την υπόθεση του έργου. Επίσης, μέσα από τον διάλογο παίρνει μέρος στην ιστορία και ο αναγνώστης, διότι "είναι μπροστά" σε όσα λένε οι ήρωες. Ακόμα, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια καθημερινή γλώσσα με λέξεις που χρησιμοποιούν στις μέρες μας οι νέοι. Επίσης, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο κατάλαβα για τον κίνδυνο των ναρκωτικών. Πρόκειται λοιπόν για ένα μυθιστόρημα που κρύβει πολλές αλήθειες για τη ζωή που μπορεί να τις καταλάβει ένας νέος με την ανάγνωσή του. Τέλος, το βιβλίο είναι ρεαλιστικό και μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα το οποίο επιδρά στην ζωή μας.

➤ Συναντώντας τον ήρωα...

Κυρίες και κύριοι έχουμε κοντά μας τον Στέφανο, ο οποίος έχει πέσει όπως και πολλοί νέοι στην εποχή μας στην παγίδα των ναρκωτικών. Ας ακούσουμε την τραγική αυτή ιστορία μέσα απ' τα δικά του λόγια:

- Γεια σας, πώς είστε;
- Γεια σας, μια χαρά!
- Μετά από τόσους ειδικούς που συναντήσατε, πιστεύετε πως έχετε ξεπεράσει τον εθισμό σας στα ναρκωτικά;
- Όπως φαίνεται και από τις εξετάσεις τα ναρκωτικά για μένα αποτελούν παρελθόν και τα έχω βγάλει από το μυαλό και το σώμα μου.
- Όπως έχετε βάλει x στα ναρκωτικά έτσι έχετε βάλει x και στους παλιούς σας φίλους, τον Στάθη, την Νότα και τον Πέτρο;
- Όσο και να με έβλαψαν με τα ναρκωτικά, δεν τους έχω ξεπεράσει, αλλά ξέρω πως όλα αυτά που έκαναν δεν τα ήθελαν, αλλά τα ναρκωτικά τους έλεγχαν τη σκέψη και τη συμπεριφορά.
- Όταν παίρνατε την δόση σας άρεσε ή νιώθατε πως αυτό που κάνατε έβλαπτε σοβαρά την υγεία σας;
- Αρχικά όταν έπαιρνα την δόση ένιωθα διαφορετικά, πιο δυνατός και το έκανα γιατί νόμιζα πως ήταν μαγικά, αλλά μετά ένιωθα κάτι να με βαραίνει την καρδιά και κουραζόμουν πάρα πολύ και το δέρμα μου γινόταν όλο και πιο χλωμό...
- Θυμάστε την έκφραση της μητέρα σας στο πρόσωπο, όταν έμαθε ότι παίρνετε ναρκωτικά;
- Πρώτη φορά είχα δει τη μητέρα μου τόσο σοβαρή και τόσο λυπημένη ταυτόχρονα, αλλά ήξερα πως η μητέρα μου θα έκανε ό,τι μπορούσε για να με βοηθήσει να ξεπεράσω τα ναρκωτικά!
- Τέλος ποια τα συναισθήματά σας για την Άννα, η οποία σας βοήθησε πάρα πολύ με τα ναρκωτικά;

- Η Άννα για μένα ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια που μου δόθηκε από φίλη για να ξεπεράσω τα ναρκωτικά.

Αυτός κυρίες και κύριοι ήταν ο Στέφανος, ο οποίος παρά τον εθισμό του στα ναρκωτικά, τα πολέμησε με δύναμη και βοήθεια απ' τους γονείς του και την αγαπημένη του φίλη την Άννα.

➤ **Συνεχίζοντας την ιστορία...**

Μετά από 10 χρόνια ο Στέφανος μαζί με την Άννα παντρεύτηκαν και έκαναν δύο παιδιά. Το ένα από τα δύο το ονόμασαν Μαρία, γιατί πριν δύο μήνες η μητέρα του Στέφανου είχε πεθάνει σε τροχαίο. Ο Στέφανος είχε σπουδάσει ψυχολόγος, ενώ η Μαρία δεν σπούδασε, παρά τα όνειρά της να γίνει ηθοποιός, γιατί ήθελε να ασχοληθεί με τα παιδιά της. Μια μέρα επισκέφτηκε τον Στέφανο ένα παιδί περίπου 15 χρονών και κλαίγοντας του είπε ότι είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Ο Στέφανος τού διηγήθηκε την ιστορία του με τα ναρκωτικά και του είπε πως ο καλύτερος τρόπος για να τα νικήσει είναι να το πει στους γονείς του. Την επόμενη μέρα ο Στέφανος πηγαίνοντας στην δουλειά συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μείνει ανάπηρος. Μόλις το έμαθε η Άννα πήγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο νοσοκομείο και κλαίγοντας αγκάλιασε τον Στέφανο και του είπε: << Όπως νικήσαμε τα ναρκωτικά, έτσι θα νικήσουμε και την αναπηρία!>>.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ Γ'4