

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

~ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ~

ΒΙΒΛΙΟ: «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ»

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

➔ **Οπισθόφυλλο**

Ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι, ο Στέφανος, θα κληθεί να γνωρίσει μαζί με τον καλύτερό του φίλο τον Στάθη, περίεργα μονοπάτια "ξεγνοιασιάς, χαλάρωσης και διασκέδασης". Μ' αυτόν τον τρόπο η ζωή του πρωταγωνιστή μας αλλά και της οικογένειά του θα αλλάξει ριζικά, μιας και ο ίδιος μαζί με τον κολλητό του θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι παράνομο, που σίγουρα επιφέρει πολλούς κινδύνους, αφού είναι ικανό να οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο! Ένα μυθιστόρημα που θίγει την κατάρρα τον ναρκωτικών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην σημερινή κοινωνία οι έφηβοι και οι έφηβες.

➔ **Τα θέματα του βιβλίου & η καινούργια γνώση που κατέκτησα**

Κατά την γνώμη μου τα θέματα τα οποία έθιγε και τα σχετικά μηνύματα που μου μετέδωσε το βιβλίο και πιστεύω πως θα μου φανούν αρκετά χρήσιμα στην ζωή μου είναι οι νεανικοί έρωτες, οι δολοπλοκίες, οι ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές στις ζωές των εφήβων, η δύναμη του να πεις «όχι» και να αντισταθείς σε ορισμένες καταστάσεις, τα σοβαρά προβλήματα που μπορεί να επιφέρει η χρήση ναρκωτικών και άλλων ουσιών, αλλά και το πόσο ευάλωτοι είναι οι έφηβοι σε αυτήν την ηλικία. Ακόμα έμαθα το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια και οι «κακές παρέες» στην ζωή μας.

Προσωπικά, η καινούργια γνώση για τη ζωή και τον άνθρωπο που κατέκτησα νομίζω πως είναι αυτή της ψυχικής αδυναμίας και κατά συνέπεια, λόγω αυτής, της

ώθησης κάποιων ανθρώπων στην χρήση ουσιών. Επομένως, το να αντισταθείς και να μην φανείς δειλός αλλά δυνατός είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί μεγάλο αγώνα για ένα άτομο που είναι εξαρτημένο να επεξεργαστεί.

➔ **Κριτική του βιβλίου**

Κατά την άποψή μου το βιβλίο έχει πολλά δυνατά σημεία. Για την ακρίβεια δεν βρήκα ούτε το παραμικρό ελάττωμα! Είναι ενδιαφέρον και επίκαιρο μιας και θίγει θέματα της καθημερινότητας που σχεδόν κανείς δεν τολμά να αναλύσει, γιατί θεωρούνται “λεπτά ζητήματα”. Έτσι το μυθιστόρημα μου άρεσε πολύ, αφού η εξέλιξη της πλοκής είναι τόσο ευχάριστη που ο αναγνώστης ανυπομονεί για το παρακάτω. Ακόμα οι πληροφορίες και ο τρόπος με τον οποίο μας τις δίνει η συγγραφέας είναι τόσες πολλές και παραστατικές που σε πολλά αποσπάσματα της ιστορίας δημιουργείται μια συναισθηματική πληρότητα στον αναγνώστη, με αποτέλεσμα να συγκινείται ή να χαίρεται με διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στις ζωές των πρωταγωνιστών μας.

➔ **Σκιαγράφηση Προσώπου: Σωκράτης**

Μέσα από το βιβλίο το πρόσωπο που επέλεξα να σκιαγραφήσω είναι ο ξάδερφος του ήρωά μας, ο Σωκράτης, ο οποίος έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ζωή του Στέφανου. Ο Σωκράτης λοιπόν είναι ένας χαρισματικός και αξιόλογος νέος, τελειόφοιτος του τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και δευτεραγωνιστής του μυθιστορήματος: «Το ταξίδι που σκοτώνει». Θα

μπορούσαμε να πούμε πως ίσως αποτελεί και κάποιο είδος προτύπου για τον μικρότερο ξάδερφό του, Στέφανο. Παρ' όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Στέφανος, ο Σωκράτης ήταν πάντα δίπλα του, στήριγμά του, σαν μια πατρική φιγούρα, διατεθειμένος να του δείξει εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης από αυτόν των ναρκωτικών και την ομορφιά της ζωής με όλη την σημασία της λέξης. Αυτό ήταν και κάτι το οποίο με εντυπωσίασε πολύ σ' αυτόν τον χαρακτήρα. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το γεγονός ότι δεν φέρθηκε ποτέ εγωιστικά κατά την διάρκεια της πλοκής, αλλά αντιθέτως πάντα ήταν πρόθυμος να μοιραστεί την χαρά του και τις εμπειρίες του με την ευρύτερη οικογένειά του και ειδικότερα με τον μικρό ξάδερφό του, ο οποίος έτρεφε θαυμασμό και εκτίμηση γι' αυτόν.

➔ **Η συνέχεια της ιστορίας...**

...Έπειτα από δέκα χρόνια φαντάζομαι τον Στέφανο να είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος που μάχεται συνεχώς για την καταπολέμηση της μαστιγας των ναρκωτικών, υπερασπιζόμενος πάντα αθώα και άπειρα θύματα, όπως ήταν και αυτός κάποτε και διώκοντας εμπόρους και διακινητές. Επίσης, τον φαντάζομαι να έχει παντρευτεί με την Άννα, την αδερφή του Πέτρου, η οποία τον στηρίζει πάντα σε κάθε του επαγγελματικό βήμα. Ακόμα έχουν αποκτήσει μαζί την δική τους οικογένεια με δύο παιδιά, τον Πέτρο και την Νότα, και ένα λαγωνικό λυκόσκυλο τον Στάθη!

Ειρήνη Κουλουγουσίδου