

“ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣ”, Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου.

Οπισθόφυλλο

Μια νεαρή δεκαεξάχρονη κοπέλα μέσα στο "τσιμεντένιο δάσος" γνωρίζει τυχαία έναν επικίνδυνο άνδρα, ο οποίος με ένα αρκετά έξυπνο και ύπουλο τρόπο προσπαθεί να την ωθήσει στις ουσίες ή όπως τις αποκαλούν στις μέρες μας ναρκωτικά. Οι ναρκωτικές ουσίες δυστυχώς θεωρούνται ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να αλλάξουν οι νέοι τις ζωές τους υποτίθεται προς το καλύτερο, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι... Θα μπορέσει άραγε η νεαρή κοπέλα να μην πέσει σ' αυτήν την παγίδα; Θα μπορέσει να επιβιώσει στο τσιμεντένιο αυτό δάσος; Θα υπάρξει άραγε μια τιμωρία και γι' αυτούς τους φρικτούς ανθρώπους που ωθούν τα παιδιά σε αυτές τις ολέθριες ουσίες;

<<Η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου μέσα από το βιβλίο της με τίτλο "Στο τσιμεντένιο δάσος" προσπαθεί να διδάξει σε όλους μας τις δυσκολίες του «έξω» κόσμου και να μας «ανοίξει τα μάτια» για να διαλέξουμε τον σωστό δρόμο.>>

Σημ.: Ο αφηγητής του συγκεκριμένο βιβλίο δεν συμμετέχει στη δράση και άρα έχουμε ετεροδιηγητικό αφηγητή.

Τα θέματα του βιβλίου

Κάποια από τα πιο βασικά και πολύ απαραίτητα μηνύματα για τη ζωή μας που μας μεταδίδει αυτό το βιβλίο είναι τα εξής: ο κίνδυνος των ναρκωτικών, το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με τις συναναστροφές μας και ποιους εμπιστευόμαστε, καθώς και οι νεανικοί έρωτες, οι φιλίες και η οικογενειακές σχέσεις. Πιστεύω πως όλα αυτά θα μας χρησιμεύσουν πολύ καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή μας και πως πρέπει να τα κρατήσουμε όλα αυτά στο μυαλό μας, έτσι ώστε να μην μας ξεγελούν και να κάνουμε τις σωστές επιλογές.

Μια σύντομη κριτική

"Στο τσιμεντένιο δάσος" είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα ναρκωτικά και μέσα από όλα αυτά που μας αφηγείται θέλει να μας «ανοίξει τα μάτια» και να μας βοηθήσει να διαλέξουμε τον σωστό δρόμο για την ζωή μας. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία αυτού του βιβλίου είναι η συνάντηση ανάμεσα στα δυο κορίτσια, την Κόννη και την Νάνση, μετά από τόσα χρόνια. Επιπλέον, πιστεύω πως αυτό το βιβλίο δεν

έχει κάποιο αδύνατο σημείο και πως θα άξιζε να το διαβάσουν έφηβοι αλλά και ενήλικες, γιατί θα τους κάνει να καταλάβουν τους κινδύνους που υπάρχουν έξω στον κόσμο. Επιπρόσθετα, νομίζω πως οι ήρωες αυτού του βιβλίου θα μπορούσαν να αποτελούν πρότυπα για πολλούς ανθρώπους. Επίσης αυτό που διακρίνει την γλώσσα αυτού του βιβλίου είναι η ζωντάνια, η παραστατικότητα και η αμεσότητα, καθώς είναι απλή και καθημερινή πράγμα αρκετά θετικό, διότι δεν μας κάνει να βαριόμαστε!

Η ηρωίδα στο μέλλον!

Σε 20 χρόνια φαντάζομαι την Κόννη μια επιτυχημένη 36χρονη αστυνομικό στο κλάδο του λαθρεμπορίου, διότι μέσα από το βιβλίο μας δείχνει πόσο καλά χειρίστηκε το πρόβλημα παρόλο που ήταν ένα απλό 16χρονο κορίτσι. Επιπλέον πιστεύω πως θα είναι παντρεμένη με τον Σωτήρη το μεγάλο της έρωτα, θα έχουν δυο παιδιά, την Νάνση και τον Νικήτα και θα ζουν στην αγαπημένη τους Ελλάδα.

Συνεχίζοντας την ιστορία...

Καθώς η Κόννη αφηγούνταν την Κοκκινοσκουφίτσα στην μικρή Δήμητρα, αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της. Η Κόννη μόλις το αντιλήφθηκε την φίλησε, χαμογέλασε και συνέχισε να κοιτάει έξω από το παράθυρό της. Όταν επιτέλους το αεροπλάνο προσγειώθηκε, η Κόννη αποχαιρέτησε τη μικρή Δήμητρα και τη μητέρα της και έφυγε με προορισμό το σπίτι της. Εκεί μίλησε για λίγο με τους γονείς της και στην συνέχεια έφυγε για το σπίτι της αγαπημένης της φίλης Νάνση. Μόλις έφτασε, η φίλη της την υποδέχτηκε χαρούμενη κι αφού κουβέντιασαν για λίγο πήγαν μαζί στην ψυχολόγο της Νάνση. Η Κόννη χάρηκε πάρα πολύ που η φίλη της συνέχιζε τις προσπάθειες. Φεύγοντας αποφάσισαν να πάνε μια βόλτα. Εκεί που μιλούσαν ξαφνικά ήρθε ένα μήνυμα στην Κόννη από τον Σωτήρη ο οποίος της έγραψε πως σε 1εβδομαδα θα την επισκεφτεί. Η Κόννη πετούσε από τη χαρά της και μετρούσε πια αντίστροφα τις μέρες μέχρι να έρθει ο αγαπημένος της Σωτήρης...

ΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ