

# ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

της Θεοτίμης Συράκη, μαθήτριας του Β3

Η σχολική εκπαίδευση είναι ένας πολύ βασικός τομέας της κοινωνίας ο οποίος είναι ελλιπής στις μέρες μας. Έπειτα και οι κτηριακές ελλείψεις είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα για να επισημανθεί. Όλοι φανταζόμαστε ένα ιδανικό σχολείο και αυτό το θέμα πρόκειται να σας αναλύσω.

Αρχικά, στον εξωτερικό χώρο φαντάζομαι να υπάρχουν αρκετά δέντρα, πολύχρωμα λουλούδια και γενικά αρκετό πράσινο ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη φύση. Επίσης, ονειρεύομαι να μας φιλοξενεί ένα τεράστιο προαύλιο. Τον εσωτερικό χώρο τον φαντάζομαι αρκετά μεγάλο, καλαίσθητα διακοσμημένο με ευρύχωρες, φωτεινές και βαμμένες με έντονα χρώματα τάξεις ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ευχάριστο και τα παιδιά να νιώθουν χαρούμενα και άνετα. Να υπάρχουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ώστε να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πειράματα και εργασίες στα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Παράλληλα, θα ήταν χρήσιμη μια βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, όπου τα παιδιά θα έπαιρναν πληροφορίες για διάφορες εργασίες και θα περνούσαν τις ώρες τους εκεί. Και φυσικά ένας χώρος εκδηλώσεων θα ήταν ωραία προσθήκη σε αυτό το σχολείο.

Εξίσου σημαντικό θεωρώ το διδακτικό και μαθητικό υλικό να γίνει πιο πλούσιο και προσιτό προς τον μαθητή με διαδραστικούς πίνακες, προβολές διάφορων CD, DVD και με projectors ώστε η μάθηση να είναι οπτικοακουστική. Τα βιβλία θα έπρεπε να ήταν πιο καλογραμμένα και προσιτά προς τον μαθητή και το λεξιλόγιό του. Περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές, π.χ. δράσεις για το περιβάλλον, καλλιτεχνικά bazaar κ.λπ. θα πλούτιζαν τη σχολική ζωή και τις εμπειρίες των μαθητών-τριών.

Για να γίνει όμως αυτή η αλλαγή χρειάζεται να αλλάξει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, δηλαδή να είναι επίκεντρο ο μαθητής και οι ανάγκες του, ενώ ο δάσκαλος να είναι ο καθοδηγητής, δηλαδή να δείξει στον μαθητή τη διαδικασία της αυτομάθησης. Πρέπει, δηλαδή, ο δάσκαλος να κάνει τον μαθητή πιο ενεργό μέσα στην τάξη. Τέλος, ένα πράγμα που θα ήταν σημαντικό να σημειωθεί είναι πως οι καθηγητές δεν είναι αναγκαίο να «φορτώνουν» τα παιδιά με παραπανίσια ύλη και ασκήσεις λες και είναι οι μοναδικοί στο σχολείο! Επιπρόσθετα, όμως, και η στάση του μαθητή θα έπρεπε να αλλάξει απέναντι στον καθηγητή, π.χ. πρέπει να είναι πιο συνεπής, επιμελής και συστηματικός με τις ασκήσεις του...

Ελπίζω «μια μέρα των ημερών» να εκπληρωθεί αυτό το όνειρο και οι μελλοντικές γενιές να το απολαύσουν...