

«Το σχολείο του μέλλοντος»

Βλέπουμε πως τα σημερινά σχολεία δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για τη σωστή εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών. Όμως, πιστεύω πως το σχολείο του μέλλοντος ίσως θα τα διαθέτει. Αρχικά, θα ήθελα στο σχολείο να υπάρχει ένα μεγάλο προαύλιο που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί αρκετά παιδιά. Η αυλή να είναι στολισμένη με όμορφα δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια για να ομορφαίνουν τον εξωτερικό χώρο. Ακόμη, απαραίτητο θεωρώ να υπάρχουν γήπεδα μεγάλα για να έχουν τη δυνατότητα να παίζουν πολλά παιδιά. Στον εσωτερικό χώρο φαντάζομαι τις αίθουσες πιο μεγάλες και ευρύχωρες, καλαίσθητα διακοσμημένες και με όμορφα χρώματα στους τοίχους για να ανεβάζουν τη διάθεση των παιδιών. Θα ήταν ωραίο ακόμα να υπήρχαν αρκετά εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών-τριών καθώς και μεγάλοι χώροι εκδηλώσεων. Και ακόμα θα ήθελα να υπήρχε μία μεγάλη βιβλιοθήκη, όπου τα παιδιά θα έκαναν τις εργασίες τους και θα έψαχναν ό,τι τους ενδιέφερε.

Ο τρόπος διδασκαλίας και μάθησης θα ήθελα να γινόταν πιο ευχάριστος με την ομαδική εργασία, καθώς μ' αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να συνεργάζονται. Επίσης, ο δάσκαλος να επικεντρώνεται στις ανάγκες των παιδιών βοηθώντας τους να μαθαίνουν πώς να ψάχνουν πληροφορίες. Αλλά και τα μέσα διδασκαλίας, όπως τα βιβλία, να ήταν πιο καλογραμμένα και κατανοητά. Τέλος, να υπήρχε περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό, γιατί έτσι το μάθημα γίνεται πιο ζωντανό και ευχάριστο για όλους.

Οι σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές-τριες και εκπαιδευτικούς, όπως ξέρουμε σήμερα, δεν είναι και τόσο καλές και συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση, γι' αυτό θα ήταν καλό να υπάρχει πραγματική επικοινωνία και ουσιαστικός διάλογος ανάμεσά τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα ήταν καλό να κατανοούν τις ανάγκες και τα προβλήματα των παιδιών και να προσπαθούν να βρίσκουν μαζί λύση σε όποιο πρόβλημα προκύπτει. Όμως και οι μαθητές και οι μαθήτριες από την μεριά τους πρέπει να προσπαθούν να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ελπίζω κάποια μέρα να υπάρχει η δυνατότητα να φτιαχτεί ένα σχολείο που θα παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε για τη σωστή εκπαίδευσή μας κάνοντάς μας να θέλουμε να έρθουμε στο σχολείο.

ΜΠΕΝΤΟ ΜΕΓΚΗ, μαθήτρια του Β3