

ΠΡΟΣ:  
Τον κ. Διευθυντή  
του τηλεοπτικού σταθμού STAR

Αξιότιμε κ. Διευθυντά του τηλεοπτικού σταθμού STAR,

Σας στέλνουμε αυτήν την επιστολή προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την απαράδεκτη κατάσταση της τηλεόρασης και πιο συγκεκριμένα του δικού σας καναλιού. Αν και είμαστε μικροί, θέλουμε να λάβετε υπόψη σας αυτά που θα σας πούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε οι τηλεθεατές-τριες του μέλλοντος.

Ξεκινώντας από τα δελτία ειδήσεων σας, αυτά σε καμία περίπτωση δεν επιτελούν τον ενημερωτικό τους ρόλο. Εσείς μάλλον δεν ζείτε στον πραγματικό κόσμο, αλλά σε έναν άλλο, δικό σας κόσμο! Νομίζετε πως εμάς μας ενδιαφέρει η προσωπική ζωή των διασήμων ή το τι φορούσε ο/η τάδε σε μια δεξίωση; Επίσης, το πρώτο θέμα σας δεν πρέπει να είναι οι φόνοι, η βία και τα εγκλήματα. Αυτό δεν είναι ειδήσεις, αυτό είναι «το θέατρο του παραλόγου και του τρόμου»!

Η κατάσταση βέβαια δεν είναι καλύτερη σε άλλες εκπομπές (π.χ. ψυχαγωγικές). Οι περισσότερες είναι χαμηλού επιπέδου, αφού μας παρουσιάζουν ένα κόσμο που δεν είναι πραγματικός. Ειδικά στα ριάλιτι, που έχουν γίνει της μόδας τελευταία, συμμετέχουν παίκτες που ζουν κλεισμένοι μέσα σ' ένα σπίτι με κάμερες που παρακολουθούν την καθημερινότητά τους και την προβάλλουν στην τηλεόραση. Θα θέλαμε να ξέρουμε, δεν τους νοιάζει που εξευτελίζονται και γελοιοποιούνται;;; Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να ψυχαγωγηθεί πραγματικά και γι' αυτό υπάρχουν κι άλλοι τρόποι από το να ρίχνετε το επίπεδο της τηλεόρασης!

Πιστεύω πως μπορείτε να διορθώσετε εύκολα αυτήν την άσχημη κατάσταση που επικρατεί! Αρκεί να ψάξετε και να ενδιαφερθείτε για νέες εκπομπές και νέα θέματα που θα ενδιαφέρουν και θα τραβούν την προσοχή των ανθρώπων κάθε ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα θα προάγουν το πνεύμα τους και θα τους ψυχαγωγούν με τρόπο ουσιαστικό. Επίσης, ως τηλεοπτικό κοινό προσδοκούμε δελτία ειδήσεων που θα ασχολούνται με σοβαρά θέματα της οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής και γενικότερα κοινωνικής ζωής της χώρας μας και όχι μόνο. Σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές αυτές όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γιατί αλλιώς σίγουρα ο κόσμος θα αναγκαστεί να μην βλέπει τηλεόραση...

Εμείς κάναμε αυτό που «έπρεπε» και σας δώσαμε μερικές ιδέες. Ελπίζουμε να τις αξιοποιήσετε!

Με εκτίμηση

Το Συμβούλιο της Β΄ τάξης  
του 2ου Γυμνασίου Ν. Μουδανιών