

Ο Μικρός πρίγκιπας

του Αντουάν ντε Σαιντ - Εξυπερύ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Κα ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μαθητής: ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



ένα αγόρι με κατάξανθα μαλλιά, παράξενα ρούχα και σοβαρό βλέμμα

Η ζωγραφιά έδειχνε
ένα τεράστιο φίδι, έναν
βόα να καταπίνει
κάποιο αγρίμι.
Από το στόμα του βόα,
φαινόταν μόνο το
κεφάλι του αγριμιού.



ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Φτιάξε μου ένα αρνί!
ΠΙΛΟΤΟΣ : Αρνί... αρνί... Για να δούμε. Α,
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ:όχι. Αυτό φαίνεται πολύ
άρρωστο. Φτιάξε μου ένα άλλο αρνί!



ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Το βλέπεις και μόνος σου...
Αυτό δεν είναι αρνί, είναι κριάρι. Έχει
κέρατα...



ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Αυτό φαίνεται πολύ γέρικο. Εγώ θέλω ένα αρνί που να ζήσει πολλά χρόνια.



ΠΙΛΟΤΟΣ Ορίστε! Το βλέπεις αυτό το κουτί; Εδώ μέσα είναι το αρνί σου.
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Ακριβώς έτσι το ήθελα



ΠΙΛΟΤΟΣ : Από την προηγούμενη κουβέντα είχα μάθει και κάτι άλλο, πολύ σπουδαίο: πως ο πλανήτης απ' όπου καταγόταν, ήταν δεν ήταν μεγαλύτερος... από ένα σπίτι.

Αλλά αυτό δε με παραξένεψε και πολύ. Γνώριζα ότι εκτός από τους μεγάλους πλανήτες όπως η Γη, ο Δίας, ο Άρης, η Αφροδίτη που τους έχουμε δώσει ονόματα, υπάρχουν κι άλλοι - εκατοντάδες -

Μερικοί είναι πολύ μικροί και με δυσκολία τους βλέπεις από τηλεσκόπιο.

Όταν ένας αστρονόμος ανακαλύπτει έναν απ' αυτούς, του δίνει για όνομα έναν αριθμό. Τον ονομάζει, για παράδειγμα: «Ο αστεροειδής 3251».





ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Μη χασμουριέσαι μπροστά στο Βασιλιά! Απαγορεύεται!
Με συγχωρείτε, δεν το 'θελα. Έχω κάνει μακρύ ταξίδι και είμαι
άυπνος...
ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Τότε... σε διατάζω να χασμουρηθείς! Έχω πολύ καιρό να
δω κάποιον να χασμουριέται. Έλα! Χασμουρήσου!
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Δε... Δεν μπορώ... Δε μου 'ρχεται.



ΠΙΛΟΤΟΣ : Ο κάτοικος του επόμενου πλανήτη ήταν ένας μεθυσμένος.
Καθόταν σιωπηλός μπροστά σ' ένα τραπέζι με μπόλικά αδειά
μπουκάλια κι είχε δίπλα του ένα κιβώτιο με γεμάτα μπουκάλια. Η μύτη
του ήταν κόκκινη, η γενειάδα του απεριποίητη και το καπέλο του,
φορεμένο στραβά.
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Καλημέρα.
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ: Βρε, καλώς τους!
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Ποιους "καλώς τους"; Μόνος μου είμαι.
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ: Δεν πειράζει. Εγώ σε βλέπω διπλό.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Οι βασιλιάδες δεν έχουν δικά τους άστρα. Μόνο βασιλεύουν σε αυτά. Είναι πολύ διαφορετικό
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Και γιατί τα έχετε;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Για να 'μαι πλούσιος.
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Και γιατί να 'στε πλούσιος;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Για ν' αγοράζω κι άλλα. Μόλις ανακαλυφθεί κανένα καινούργιο αστέρι, το αγοράζω αμέσως!



ΦΑΝΑΡΑΝΑΦΤΗΣ: Κάποτε μου δόθηκε η εντολή να ανάβω κάθε βράδυ το φανάρι μου και να το σβήνω κάθε πρωί. Έτσι είχα την υπόλοιπη μέρα να ξεκουράζομαι και την υπόλοιπη νύχτα να κοιμάμαι.
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Κι έπειτα άλλαξε η εντολή;
ΦΑΝΑΡΑΝΑΦΤΗΣ: Η εντολή δεν άλλαξε - κι εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Παλιά άναβα όπως σου είπα το φανάρι το βράδυ και το έσβηνά το πρωί. Όμως, χρόνο με το χρόνο, ο πλανήτης γυρίζει όλο και πιο γρήγορα, ενώ η εντολή δεν έχει αλλάξει.



«Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται
πάντα συμβουλές· μερικές φορές
το μόνο που χρειάζονται είναι ένα
χέρι για να κρατηθούν, ένα αυτί
να τους ακούσει και μια καρδιά
που μπορεί να τους καταλάβει»
Antoine de saint-

Exupéry

*Ο Μικρός
Πρίγκιπας*

«Ο καιρός που αφιέρωσες στο τριαντάφυλλο
σου είναι που κάνει το τριαντάφυλλο τόσο
σημαντικό».



Το ουλιαστικό είναι άορατο στο μάτι.
Μόνο με την καρδιά μπορεί να δει κανείς σωστά



Το ουβιαστικό είναι αόρατο στο μάτι.
Μόνο με την καρδιά μπορεί να δει κανείς σωστά.

Μικρό Πρίγκιπας





ότι αγαπάμε είναι μοναδικό για εμάς στον κόσμο