

Η Γερμανία είναι γνωστή για τις ρηζικέλυθες εφευρέσεις της. Τα αυτοκίνητα και η ασπιρίνη συγκαταλέγονται στις πιο γνωστές.

Διακορευτής

Μία από αυτές είναι ο διακορευτής. Εφευρέθηκε από τον Ματίας Τέελ στα τέλη του 19ου αιώνα ενώ η πατέντα ανήκει στον Φρίντριχ Ζόνεκεν.



Ταξίμετρο

Ο μετρητής που τοποθετείται στο ταξί και δείχνει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε μια διαδρομή εφευρέθηκε το 1891 στο Βερολίνο από τον Φρίντριχ Βίλχελμ Γκούσταβ Μπρουν για λογαριασμό του πρωτοπόρου στη κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης και στην ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας Γκόντλιμπ Ντάιμλερ.



Fanta

Είναι γνωστή, δυστυχώς, η αλήθεια ότι οι περίοδοι πολέμου παράγουν έναν ορυμαγδό καινοτομιών, αλλά ξέρατε ότι σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το αγαπημένο αναψυκτικό όλων;

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα εμπορικό εμπάργκο σήμαινε ότι τα εργοστάσια στη Γερμανία είχαν πρόβλημα να προμηθεύονται σιρόπι Coca-Cola.

Έτσι, αποφάσισαν να φτιάξουν το δικό τους προϊόν, χρησιμοποιώντας τα μόνα συστατικά που μπορούσαν να βρουν.

Ανακάτεψαν ζάχαρη από τεύτλα, ορό γάλακτος και πυρήνα μήλου (ακούγεται λαχταριστό, έτσι δεν είναι;) και γεννήθηκε η Fanta!

Ακόμα και το όνομα επιβεβαιώνει τη γερμανική προέλευση του ποτού: κατά τη διάρκεια ενός καταγισμού ιδεών στο Βερολίνο, είπαν στους συμμετέχοντες να “χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους” (Fantasie), και κάποιος απάντησε: “Fanta!”



Αρκουδάκια

Η ιστορία αυτής της χαδιάρικης εφεύρεσης περιλαμβάνει έναν Αμερικανό πρόεδρο, ένα ναυάγιο και μια παράξενη σύμπτωση...

Τυπικά, η Γερμανία μοιράζεται τα εύσημα για το αρκουδάκι με την Αμερική, επειδή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, δύο πολύ παρόμοια αρκουδάκια παρήχθησαν ακριβώς την ίδια στιγμή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, χωρίς κανέναν από τους δύο εφευρέτες να έχει ιδέα για τη δημιουργία του άλλου – ειδικά καθώς το πρώτο φορτίο με γερμανικά αρκουδάκια με προορισμό την Αμερική φέρεται να χάθηκε στη θάλασσα.

Ενώ ο Αμερικανός παιχνιδοποιός Μόρις Μίχτομ εμπνεύστηκε από μια γελοιογραφία του Θίοντορ Ρούσβελτ (με το παρατσούκλι Τέντι), ένα πολύ παρόμοιο λούτρινο παιχνίδι παρήχθη και στη Γερμανία, σύμφωνα με σκίτσα αρκούδων που έφτιαξε ο Ρίτσαρντ Στάιφ στον ζωολογικό κήπο της Στουτγάρδης.

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οποιοσδήποτε από τους δύο ανθρώπους γνώριζε για τον άλλον, καθιστώντας αυτή τη σύμπτωση μια από τις πιο αξιοσημείωτες συμπτώσεις όλων των εποχών!



Φακοί επαφής

Το πνευματικό τέκνο του κάπως ατυχώς επονομαζόμενου Adolf Gaston Eugen Fick, ο πρώτος επιτυχημένος φακός επαφής δημιουργήθηκε το 1888.

Ενώ εργαζόταν στη Ζυρίχη, ο γερμανικής καταγωγής Fick ανέπτυξε ένα κέλυφος επαφής κατασκευασμένο από βαρύ φυσικό γυαλί – όχι και το πιο άνετο πράγμα για να βάλεις στο μάτι σου!

Αφού πειραματίστηκε με την τοποθέτηση των φακών του σε κουνέλια, στον εαυτό του και στη συνέχεια σε μια μικρή ομάδα εθελοντών, ο Fick τελειοποίησε ένα σχέδιο με διάμετρο 18-21 χιλιοστά και το οποίο μπορούσε να στηριχθεί στο λιγότερο ευαίσθητο χείλος του ιστού γύρω από τον κερατοειδή.



gr land.info

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΗΣ ΗΞΕΡΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΤΗΣ ΨΑΞΕΤΕ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΙΡΣΤΙΚΑ Β3