



Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει Luis Sepulveda

Του μαθητή Αλέξανδρου
Γεωργοπέτρη

A1

Μέρος πρώτο

- Αποτελείται από εννέα μικρά κεφάλαια
- Ο γλαρος Κενγκά πετώντας πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα βλέπει ένα κοπάδι ρέγγες και βουτάει. Κολλάει όμως σε μία πετρελαιοκηλίδα μόνη της.
- Στο μεταξύ ο χοντρός μαύρος γάτος , ο Ζορμπάς liaζόταν ξένοιαστος στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο Αμβούργο. Η οικογένεια ετοιμαζόταν να φύγει για διακοπές και θα τον άφηνε μόνο του.
- Εκεί προσγειώνεται η Κενγκά η οποία λέει στον Ζορμπά ότι θα γεννήσει σύντομα ένα αβγό και ζητάει από τον γάτο να το προσέχει και να το μεγαλώσει.

- Ο γάτος υπόσχεται ότι θα το μάθει να πετάει και φεύγει για να συμβουλευτεί τους φίλους του. Η Κένγκά πεθαίνει.
- Ο Ζορμπάς πηγαίνει στον Ξερόλα, το γάτο που τα ξέρει όλα! Αυτός του προτείνει να πλύνει την Κενγκά με βενζίνη!! Όταν φτάνουν πίσω στο μπαλκόνι οι γάτοι η Κενγκά είναι νεκρή και ο Ζορμπάς της ετοιμάζει την κηδεία της ενώ αναλαμβάνει το αυγό.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

- Ο Ζορμπάς αρχίζει να κλωσάει το αβγό και να το κρύβει καλά και από τον άνθρωπο που τον φρόντιζε όσο έλειπε η οικογένεια και από τους άλλους γάτους.
- Όσπου το αβγό σπάει και το γλαρόνι γεννιέται. Φωνάζει τον Ζορμπά : "Μαμά"!!
- Ο Ζορμπάς το ταΐζει και το προστατεύει από τους άλλους γάτους που θέλουν να το φάνε.
- Δίνει στο γλαρόνι το όνομα Καλότυχη.

- Η Καλότυχη πρέπει να μάθει να πετάει και γι' αυτό υπεύθυνος είναι ο Ζορμπάς.
- Μαζί με τους φίλους του, τον Ξερόλα , τον Κολονέλο , τον Γραμματικό, τον Ξερόλα και τον Σταβέντο κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις μέσα σε μια βιβλιοθήκη.
- Ένας χιμπατζής που παρακολουθούσε είπε στην Καλότυχη ότι οι γάτοι θα την φάνε. Η Καλότυχη φοβήθηκε πάρα πολύ.
- Οι γάτοι φτάνουν σε αδιέξοδο και ζητούν τη βοήθεια ενός ανθρώπου-ποιητή που μιλούσε τη γλώσσα τους.

- Ο Ζορμπάς συναντιέται με τον ποιητή, επικοινωνούν και ο ποιητής λέει στον γάτο να αφήσει την Καλότυχη να πετάξει τη νύχτα που θα φυσούσε δυνατός άνεμος.
- Ο Ζορμπάς μαζί με τον άνθρωπο την ενθάρρυναν να πετάξει.
- Η Καλότυχη τα κατάφερε.
- Ο Ζορμπάς έμεινε να την κοιτάζει συγκινημένος.

Το βιβλίο αυτό μου άρεσε γιατί:

- Είναι μικρό
- Διαβάζεται εύκολα
- Δεν είχα άγνωστες λέξεις
- Έχει χιούμορ δηλαδή αστείους διαλόγους και περιστατικά.
- Έχει ωραίο τέλος.

Σας προτείνω να το διαβάσετε!!!