

2^ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Σουρεαλιστικές ιστορίες στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής

Φθινόπωρο 2012

A2

Harry Zayn Liam Niall Louis

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα καρπούζι και είχε ένα ποδήλατο που ποτέ δεν πατούσε φρένο. Γνώρισε λοιπόν κάποιες καρπουζίνες από το Άργος μέσω facebook κι έτσι τις κάλεσε στο σπίτι του, που βρίσκονταν στην Καστοριά, για να τις κεράσει βιάφλες. Δυστυχώς όμως τις έφαγε το σκυλάκι του. «Δεν ξέρω τι να κάνω», φώναξε απεγνωσμένος! Όταν έφτασαν τα κορίτσια στο σπίτι του τον έβρισαν και τον είπαν «βλάκα, μαϊμούνι και χαζό». Αυτός επειδή στεναχωρήθηκε πολύ, κατάντησε αλκοολικός και πήγε στον ιππόδρομο να κάνει το άλογο. Έτσι τα παιδιά από το σχολείο του τον έσφαξαν στη μέση του προαυλίου. Γι' αυτό φτιάχτηκε η κολώνια καρπούζι.

Genies

B1

Το ΜΠΑΜ

Αφού γύρισα από το φροντιστήριο κι ενώ άκουγα το τραγούδι της φίλιας, ακούστηκε ξαφνικά ένα ΜΠΑΜ! Είχε σπάσει το πάτωμα από το βάρος μου και έπεσα σε ένα τζακούζι στο Μαρούσι. Δεν ξέρω πως βρέθηκα εκεί και έπιασα φιλίες με έναν ψηλομύτη αστερία στον πάτο της μπανιέρας. Κάναμε αγκαλιές, πιάσαμε συζήτηση με θέμα την μουσική των One Direction, ανταλλάξαμε facebook, παίξαμε βόλεϊ και ποδόσφαιρο στην καμπίνα ενός πλοίου και πήρα μια πράσινη κάρτα από τα πολλά φάουλ. Μετά ξύπνησα και μπήκα στο facebook και είδα ότι τον έχω φίλο και τον έλεγαν «Πιγκουϊνάκι Ζελεδάκι». Η ιστορία αυτή βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.

α' ομάδα

Γ2

Ratsocosmos

Υπήρχε κάποτε ένας μαγικός τόπος όπου όλα ήταν διαφορετικά από τον πραγματικό κόσμο. Σ' αυτόν τον τόπο δεν υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχαν κάτι μικροσκοπικά πραγματάκια που τα λέγανε Ratsakia. Είχαν μακρόστενο κεφάλι και τα μαλλιά τους είχαν διαφορετικά παράξενα στυλ με διαφορετικό χρώμα το καθένα. Σ' αυτόν τον κόσμο τα πιο ισχυρά πράγματα ήταν η φιλία και η αγάπη για τα αθλήματα. Ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, ανηκαν το καθένα σε μία κατηγορία (μπλε, πράσινοι, κίτρινοι, κόκκινοι). Κάθε χρόνο γίνονταν ένα φεστιβάλ. Τα πράσινα Ratsakia έπαιρναν μέρος στο τουρνουά ποδοσφαίρου. Τα κόκκινα στο βόλεϊ, το οποίο ήταν παραλλαγμένο (το έπαιζαν δηλαδή διαφορετικά αφού είχαν πρόβλημα με το ύψος τους και δεν μπορούσαν να φτάσουν το φιλέ). Τα μπλε έπαιρναν μέρος σε τουρνουά μπάσκετ. Τα κίτρινα έκαναν κωπηλασία αλλά κι εκεί υπήρχε πρόβλημα. Πολλές φορές έπεφταν από τη βάρκα στη λίμνη. Σε αυτόν τον κόσμο ήταν δύο Ratsakia που ξεχώριζαν, ένα μοβ κι ένα πορτοκαλί. Το μοβ ήταν rockάκι και έπαιζε κιθάρα, ενώ το πορτοκαλί επειδή τους μισούσε όλους, έπαιρνε τις φωτογραφίες τους, τις κολλούσε στον τοίχο και τις έριχνε βελάκια.

Αυτός ο κόσμος ήταν δικός τους και κανείς δεν επρόκειτο να τον επισκεφτεί ποτέ! Έχουν ακουστεί πολλοί μύθοι γι' αυτά τα Ratsakia και κάθε παιδάκι είχε όνειρο να τα δει και να επισκεφτεί αυτόν τον κόσμο, πράγμα το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποτε...

Νερατσάκια

