

"PTINOSAVERS"

Η Κεγκά προσγειώθηκε άγαρμπα στο προαύλιο της της εκκλησίας του Αγίου Μιχαήλ. Ήταν σίγουρη ότι θα πέθαινε σε λίγη ώρα. Κάποια στιγμή άκουσε την πόρτα πίσω της να ανοίγει. Ήθελε πολύ να δει ποιος ήταν, αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί ούτε λίγο. Ένιωθε τα βήματα του ατόμου που βρισκόταν πίσω της, να την πλησιάζουν. Τρόμαξε..

Ένα χέρι τρυφερά την άγγιξε. Αντίκρισε έναν παππούλη με πλούσια γενειάδα, και ένα γλυκό και συμπαθητικό πρόσωπο. Δεν ήξερε ποιος ήταν και που την πήγαινε αλλά ένιωθε ασφαλής.

Τελικά βρέθηκε στο εσωτερικό του ναού. Ο γέροντας άρχισε τρυφερά σκουπίζει τα πληγωμένα φτερά και να της αφαιρεί το πετρέλαιο από το σώμα της, την έπλυνε με χλιαρό νερό και στη συνέχεια την σκούπισε με μια μαλακιά πετσέτα

Η Κεγκά άρχισε σιγά σιγά να νιώθει ένα βάρος να φεύγει από πάνω της. Της άρεσε πολύ εκεί μέσα. Ο χώρος όμορφα και ήταν πολύ ζεστός. Ένιωθε έτοιμη να πετάξει! Ο γέροντας κρατώντας την τρυφερά την οδήγησε στο καμπαναριό, άνοιξε τα χέρια του, και την απελευθέρωσε. Η Κεγκά με ένα γρήγορο φτερούγισμα, πέταξε ψηλά και άρχισε να κάνει κύκλους στον αέρα. Ήταν ελεύθερη !!!

«Στο καλό ! Καλά ταξίδια!!»





Μόλις τελείωσε ο εσπερινός ο ιερέας διηγήθηκε στους συγχωριανούς του την ιστορία που πέρασε το μεσημέρι με την γαλοπούλα και τους ζήτησε όλοι μαζί να φτιάξουν μία οικολογική ομάδα προστασίας πτηνών. Όλοι συμφώνησαν και ονόμασαν την ομάδα "Ρτινοσαβερς". Από τότε η ομάδα όλο και μεγάλωνε και όλοι μαζί έκαναν το καθήκον τους...



Κάθε χρόνο την ίδια εποχή ένα σμήνος από ασημένιους γλάρους κάνει κύκλους πάνω από το μικρό χωριό και την εκκλησία!!

Από τις μαθήτριες του τμήματος Α1
Α. Β. και Δ. Β.,