

Το γιοφύρι της Άρτας



Κάποτε, 45 μάστορες και 60 μαθητές άρχισαν να χτίζουν ένα γιοφύρι στην Άρτα, το οποίο θα εξυπηρέτούσε πορτί τους κατοίκους της περιοχής

Όπως, ενώ όδη την μέρα το έχτιζαν, το βράδυ, για κάποιον ανεξήγητο λόγο το γιοφύρι γκρεμιζόταν και όλοι τους ο κόπος χανόταν



Εκείνο το πρωί, ήρθε ένα πουλί και γε ανθρώπινη φωνή τους είπε πως ο μόνος τρόπος να χτιστεί το γιοφύρι ήταν ο πρωτομάστορας να θυσιάσει την γυναίκα του, την Λυχνή

Τότε ο πρωτομάστορας του δέει βρενοχωρημένος, να πει στην γυναίκα του να έρθει όσο πιο αργά γίνεται προκειμένου να καθυστερήσει τον θάνατό της





Ὅπως το πουλί παράκουσε
την εντολή του πρωτοπάστορα,
βέγοντας στην γυναίκα του
να ετοιμαστεί και να πάει
γρήγορα στο γοφύρι.

Ἐτσι λοιπὸν ἡ Λυγερὴ πήγε στο
γοφύρι και βέγοντας τον ἄνδρα
της βενοχωρημένο, τον ρώτησε
τι ἔχει. Εκείνος της ἀπάντησε
ὡς το φαγωμένο του γάμου
του ἔπεσε στην πρώτη καρδιά.



Τότε ἡ γυναίκα πήγε στην πρώτη
καρδιά για να το βρει. Όταν
ὅπως δεν το βρήκε και ζήτησε
να την ανεβάσουν, οι παστορες
και οι μαθητές, ξεκίνησαν το
χτίσιμο, θυσιάζοντας ἔτσι την
γυναίκα του πρωτοπάστορα

Ἡ Λυγερὴ τότε ἔριξε
κατὰ στο γοφύρι. Ἐνας
ἀπὸ τους παστορους της
υπενθύμισε ὅτι ἔχει ἕναν
ἀδερφὸ που μπορεί να τῷ
να περάσει ἀπὸ το γοφύρι



Αν τρέμων τα
αγρία βουνά, να
τρέχει το γοφύρι
και αν πέφτουν τα
πουλιά, να πέφτουν
τα βάτες, η γυναίκα
στην ξενία, η
εργασία και
περάσει

Και επειδή ἡ Λυγερὴ
ἀγαπούσε ποῦ το ἀδερφὸ
της ἀλλάξε την καρδιά
και ἔτσι χτίστηκε το
γοφύρι της Ἄρτας